

HARİTACI MEHMET ŞEVKİ PAŞA

V E

**İKİNCİ MEŞRUTİYET ÖNCESİYLE 1908'DEN 1918 YILI SONUNA
KADARKİ ON YILLIK DÖNEMDE OSMANLI ÜLKESİ HARİTASININ
ALIMI İÇİN YAPILAN ÖRGÜTLENME VE İŞLERİN TARİH ÖZETİ**

**"MEŞRUTİYETİN İADE EDİLDİĞİ 1324 SENESİNDEN EVVELKİ
DEVREDE VE 1334 NİHAYETİNÉ KADAR SONRAKİ ON SENE
ZARFINDA MEMALİKİ OSMANIYE HARİTASININ AHZI ZİMNİNDА
YAPILAN TEŞKİLAT VE İŞLERİN HULASA-İ TARİHİYESİ,,**

DERLEYEN VE SADELEŞTİRENLER :

Emekli Harita Mühendis Kd. Alb. Edip ÖZKALE

Emekli Harita Yarbay Mustafa Rıza ŞENLER

Harita Genel Müdürlüğü Basımevinde Basılmıştır.

ANKARA — 1980



Ö N S Ö Z

Zamanının Jeodezi Bilginleri arasında üçüncü sıradaki yerile dünyaca tanınmış bulunan ve ülke çapındaki haritalarımızın yapımında Modern Haritacılığın uygulanmasında önder olan merhum Şevki Paşa'nın kişiliği ve kendisi tarafından yazılan "On Yıllık Türk Haritacılığı Çalışmalarının Özeti" hakkındaki kitabının (Bu Kitap, İtalyanlar tarafından kendi dillerine çevrilmiş ve böylelikle öteki uluslar da Türk Haritacılığı hakkında bilgi edinebilmişlerdir.) gün ışığına çıkarılması, haritacılığa ilgi duyan genç kuşaklara yararlı olacağı gibi, Türk Haritacılığının simbolü olan bu büyük insanın ruhunun şadolmasına da neden olacaktır.

Bilimsel alandaki değerli yerini bugündenek koruyan, Türk Haritacılığının gelişme, yaygınlaşma ve tanıtılmasında önemli yeri olan bu kitap ve benzeri yeni yayınlarla Türk Haritacılığının daha da güçlenmesini diler, yazar'a tanrıdan rahmet diler, kitaptaki belge ve fotoğrafları lütfetmiş olan merhumun çocukları Sayın A. Sabri Ölçer ile Şevkiye Adalı'ya ve Haritacılık mesleğine emeği geçmiş olanlara şükranlarımı sunarım. 9 KASIM 1979



Turhan SÖKMEN

Korgeneral

Harita Genel Müdürü





HARİTA DAİRESİNİN BİR SENE ZARFINDA
ORDUYA YETİŞDİRDİĞİ HARİTALARIN SON
ZAFERİN İKTİSABINDA DAHLİ OLMUŞ, ORDU
BU HARİTALAR SAYESİNDE HEDEFİ ZAFERE
SUHULETLE VASİL OLMUŞTUR.

1 Mart 1923

GAZİ M. KEMAL



Korgeneral Mehmet SEVKİ



I. BÖLÜM

HARİTACI MEHMET ŞEVKİ PAŞA'NIN
BELGELERLE YAŞAMI VE HAKKINDA YAZILANLAR





Harp Okulu İkinci Sınıfında
Öğrenci İken 1885

MEHMET ŞEVKİ PAŞA

Mehmet Şevki Paşa, 1866 yılında İstanbul'da Defterdar'da doğmuştur. İlk Okulu bitirdiği sırarda daha on iki yaşında iken babasını yitirmış, öğretim ve eğitimi tümüyle annesi Emine Hanım tarafından sürdürmüştür.

Yüksek öğrenimini Harp Okulunun teknik bölümünde yapmış olması, bilime verdiği değer ve önemle, gelecek için tasarladığı çalışmalarının bir kanıtı olmaktadır.

Batı kültürünü en iyi biçimde benimsemesi, derin düşünme, araştırma ve uygulamada başarılı olmasına neden olmuştur.

Küçük rütbeli bir subay iken o günü genel Türk topraklarının modern yöntemlerle haritasının yapılabileceğini düşünmesi ve çalışmalarını bu yöne çevirmesi, mesleğindeki ilk aşama sayılır.

Haritacılıkta değerli bir bilgin, uygar niteliklerin tümüne sahip olgun bir insan ve komutan örneği olan Şevki Paşa, kuşkusuz geçen yüz yılın yetiştirdiği az bulunur kişilerden biridir.

Cumhuriyet döneminin ilk Harita Genel Müdürü olmak onuruna erişen bu mutlu insan, 1926 yılında isteğiyle emekli olmuş ve bir yıl sonra da yaşamını yitirerek aramızdan ayrılmıştır.

Ne zaman harita sözü edilir, Şevki Paşa'nın adı anılır; onun anıtlanmış hayali gözler önünde canlanır.

Şevki Paşa'nın yaşam öyküsü aynı zamanda Türk modern haritacılığının bir tarihidir. Bu öyküyü kendi kaleminden birlikte izleyelim.



EYÜP Askeri Orta Okulu diploması (20 Temmuz 1880)

"Cömlekçilerde Takkeci mahallesinde 29 numaralı evde oturan merhum Tabip Yarbay Bican bey oğlu orta boylu, elâ gözlü, beyaz tenli Şevki Efendi. Yaşı 16" "350 not toplamının tamamını alarak 13 mevcutlu sınıfının birincisi olmustur."

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE DEKİ GÖREVLERİ :

(Kendi yazdığı imzalı belgesinden aktarılmıştır.)

Teğmen : 27 Haziran 1886

İlk bilim ve tekniği Eyüp Sultan Askeri Orta Okuluyla Kuleli Lisesinde öğrenerek 13. Eylül 1883 'de Piyade olarak Pangaltı Harp Okuluna girdim.

27. Haziran 1886 tarihinde diploma alarak Teğmenlikle [Sicil No: 302 (1886)-4] Harp Akademisi birinci sınıfına geçtim ve teknik bölümde olmak üzere Kurmay öğrenimine başladım.



Harp Okulu Diploması (27 Haziran 1886)

Üsteğmen : 29 Haziran 1887

Üsteğmenlikle Harp Akademisi ikinci sınıfına geçtim.

Yüzbaşı : 13 Mayıs 1889

Kurmay yüzbaşı olarak okul'dan çıktım, 22 Temmuz 1889'da Topçu ve Mühendis Okullarına öğretmen olarak atandım. 10 Aralık 1890 tarihine kadar Topçu Kurmay Birinci Sınıfına Savaş Tekniği Tarihi, Topçu Harp Okulu Üçüncü sınıfına Çözümlemeli Geometri Mühendis Okulu Üçüncü sınıfına Tasarı Geometri ve Topçu Lisesi Üçüncü Sınıfına Kozmografya bilimlerini öğrettim. Bu tarihten sonra Paris'te Harp Akademisinde Kurmay öğrenimimi tamamlamak için seçildim ve 31 Ocak 1890'da Paris'e gönderildim. Bu okulda ikibucuk yıl teorik ve uygulamalı öğrenim yaptım.



Harp Akademisi diploması (29 Mayıs 1889)



Paris'te öğrenimde iken

Soldan Sağ : :

1. Kur. Yzb. Halit (Yb. iken ölmüştür.)
2. Sv. Tgm. Hakkı
3. Kur. Yb. Tevfik — Paris Ataşemiliteri (Sonradan genereal olmuştur).
4. Kur. Yzb. M. Şevki (Korg. M. Şevki ÖLÇER)
5. Kur. Yzb. Hakkı (Tuğg. H. GÜNCAN)

Kolağası (Kıdemli yüzbaşı) : 17 Haziran 1891

Paris'te Harp Akademisinde öğrenimdeyken 17 Haziran 1891 yılında Kolağası rütbesine yükseltildim ve 15 Ağustos 1892 tarihyle çıkan bir Pahişah buyruğu uyarınca Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Fransız Ordusu Askeri Coğrafya Dairesinde teorik ve uygulamalı Jeodezi teknigi öğrenimi yapmak için görevlendirildim. Öğrenimden sonra İstanbul'a dönmek üzere 27 Temmuz 1894'de Paris'ten ayrıldım. Öğrenimimi tamamlamağa, Mühendis—hane—i Berri—i Hümayun (Topçu Harp okulu'nda) öğretmen iken gönderildiğimden yine oraya dönerek Topçu ve İstihkâm İkinci sınıfına Hafif İstihkâm ve Keşif derslerini vermekle görevlendirildim. Bu arada görevimi yapmakla beraber 20 Ekim 1894'de, Osmanlı ülkesi haritasının Jeodezi teknigi ile alımı için Genelkurmay Beşinci Şubesine bağlı olarak kurulmuş olan, Harita Komisyonuna atandım. Bu komisyonun teknik işlerinin yönetilmesi için uzman olarak Fransa Askeri Coğrafya Dairesinden Yarbay Mösyö (DEFORJ) ile Yüzbaşı Mösyö (BARİSİEN) getirilmişti. Komisyonumuz Beyazıt Camiilarındaki eski Misafirhane—i Askeri (Jandarma Dairesi) binası içinde göreve başladım.

Binbaşı : 13. Kasım 1894

13. Kasım 1894 de Binbaşı'lığı yükseltildim. 27 Nisan 1896 tarihine kadar Topçu Okuluyla beraber Harita Komisyonundaki görevlerimi sürdürdüm. Bu tarihden sonra Komisyonla birlikte Eskişehir'e gittim. Komisyon'nun bu kent çevresinde yaptığı bütün Nirengi işlerine doğrudan doğruya katılarak 16. Aralık 1896'da İstanbul'a döndüm. İstibdat yönetimi döneminde her yararlı girişim verimsiz barındığı gibi harita işleri de aynı başarısızlığa uğratıldı. Komisyon resmen varolmakla beraber anlamsız ve sözde nedenlerle bir daha arazi çalışmalarına çıkarılmadı. Fransız uzmanlarda olağanüstü maaşlarla boşbuşuna dört beş yıl kaldıkten sonra ülkemize döndüler. 24. Ağustos 1898'de Bakırköy Baruthanesi arazisinin 1/1000 ölçüyle haritasının alımı için Kurmay Albay Ahmet ABUK Bey'in Başkanlığı altında meydana gelen kurula geçici olarak görevlendirildim ve anılan arazinin Nirengisini



Kur. Alb. Ahmet ABUK
(1919—1920 Yıllarında iki kez Harbiye
Nazırı olan Ahmet Hamdi ABUK Paşa)



Yzb. BARİSİEN
Fransa'dan getirilen harita Uzmanı

oluşturdu. 1899 başlarında Komisyonla bağlanıtmak saklı kalmak üzere, Askeri Okullar Nezaretinin sözlü isteği üzerine, önceki Padişah dönerninde anılan nezarete bağlı Mühendis Okulunda Jeodezi Tekniğini öğretmekle görevlendirildim. 4. Temmuz 1899'da Harbiye Nezaretinin (M.S.B.) uygun bulması üzerine Çifteler çiftliğinde, arazinin sulanması amacıyla açılacak kanallar için gerekli olan haritaların düzenlenmesi ve düzleme işinin yapılması için Padişah buyruğuyla iki yüzbaşıyla beraber Ağustos ortalarına doğru anılan çiftliğe gittim. Ancak, 22 Ağustos 1899'da Askeri Okullar Nezaretinin Mühendis Okulu Jeodezi Öğretmenliğinden ayrılmamın uygun olmadığına, ilişkin çıkardığı ikinci bir buyrukla İstanbul'a döndüm Eski Misafirhane-i Askeri'deki Harita Komisyonuna bağlanıtmak devam etmek üzere anılan Mühendis Okuluna sürekli gitmeye başladım.



Kurmey Yarbayılığa yükseldiği zaman

Yarbay : 5 Ocak 1901

Askeri Okullar Nezaretinin önerisiyle Yarbay oldum. Bu tarihden 1906 yılına kadar geçen süre içinde Harita Komisyonundaki iki Fransız uzman ülkelerine döndüler, görevli Üstsubay ve subaylar da değişik nedenlerle komisyonu terkettiğlerinden yalnız kaldım. Bu süre içinde Mühendis Okulunda ve ek olarak Harp Akademisi üçüncü sınıfıyla Üniversite'de Jeodezi öğretmekle beraber ülkenin ve ordunun haritaya olan zorunlu gereksinimi sürekli olarak beni düşündürdüğünden (ergeç gerekir kâ�ısıyla) Fransa Kurmay Haritasının çiziminde esas alınmış olan (BONN) projeksiyon yöntemini Osmanlı ülkesine uygulayabilmek için üç yıl hesaplarla uğraşarak bugün bütün haritalarımızın çiziminde esas dayanak olan bir projeksiyon çizelgesi düzenledim.



Fransa'da yapılan askeri manevralarda yabancı ateşelerle birlikte.

6. Ağustos. 1907 de Fransa'nın Güney — Batı manevralarına görevlendirilerek Ağustos sonrasında onikinci ve onsekizinci Fransız Kolordularının (Angolem) yöresinde yaptıkları büyük manevralarda bulundum. 29. Mart 1908 de Avusturya ve Rumeli Demiryollarının kavuşması için Metroviçe ile Bosna sınırında bulunan (Ovaç) arasında yapılması tasarlanan bir Demiryolu'nun gececeği yerin aranıp bulunması için o yöne gönderilen bir Teknik Kurul'a geçici olarak atandım 23. Temmuz 1908'de Hürriyet ilân edildiği zaman (Yenipazar)'da bulunmaktaydım.

Albay : 27 Temmuz 1908

27 Temmuz 1908'de Albaylığa yükseltildim. Temmuz sonunda Yenipazar'daki görevimi bitirerek İstanbul'a dönüşümde Osmanlı Ülkesi haritasının nasıl alınması gerekeceğine ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlayıarak 11 Kasım 1908 de Genelkurmay Başkanlığına sundum. İnceledikten sonra raporumdaki öneriler benimsenerek Jeodezi ve düzenli Topografya bölgümlerinden oluşmak üzere eski Yedinci Şube Müdürü Zeki Paşa'nın başkanlığı altında yeni bir **Harita Komisyonu** kuruldu. Ben de Jeodezi Bölümü Müdürlüğüne atanarak Fransa Askeri Coğrafya Dairesi aracılığıyla Geometrik alet ve gereç satınalınması için 3 Temmuz 1909'da Paris'e gönderildim. Dönüşümde, 25 Ağustos 1909'da Osmanlı ülkesi haritası işine Bakırköy yönünden başladık.



ZEKİ PAŞA (Tuğg.)
Harita Komisyonu Başkanı



1909 da yeniden kurulan Harita Heyeti (Komisyon'u) Yönetici ve Personeli Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa ile bir arada

1910—1911 yıllarında İstanbul, Adapazarı, Eskişehir alanı üzerinde ve Edirne'de yapılan birinci ve ikinci derece nirengi işini düzenledim ve yönettim. Her tür harita alımında temel olan jeodezi teknigue iliskin bir kitap ile yönettiğim bölüm'e kılavuz olmak üzere bir de teknik yönetmelik yazdım. 1911 de alımı kararlaştırılan Doğu Anadolu'nun istikşaf ve Erzurum'un düzenli haritalarına esas olan seri' ve düzenli nirengilerin kurulması ve meydana getirilmesi için 14 Nisan 1912 de Erzurum'a gitmek üzere Trabzon'a hareket ettim.

Tuğgeneral : 26 Nisan 1912

26 Nisan 1912'de seri nirengi'ye iliskin bir takım teknik konuların sonuçlandırılması için Trabzon'da bulunmaktayken Tuğgeneralliğe yükseltildim. Bundan sonra Erzurum'a giderek orada Ağustos ayı içinde görevi bitirdim. Ve İstanbul'a dönüşümde Balkan Savaşının çıkışıyla ilan edilen Seferberlikte Zeki Paşa'nın Genelkurmay ikinci Başkanlığına geçmesi üzerine, ben de onun yerine, Harita Şubesi Müdürlüğünü geçici olarak üzerime aldım. Savaş sırasında savaş alanında bulunan birlilkere gerekli olan haritaların hazırlanması ve gereken yerlere yollanması işleriyle uğraştım. Zeki Paşa'nın Harita Şubesi Müdürlüğünden tamamen ayrılması üzerine 7. Nisan 1913 ten başlayarak asıl görevim olan Nirengi Bölümü Müdürlüğüyle beraber gerek Harita Şubesinin ve gerekse ona bağlı Askeri Harita Heyetinin yönetim ve teknik işlerini yine vekâleten ve ancak doğrudan doğruya yönetmeye başladım. 10 Şubat 1915 tarihli Harbiye Nezareti emriyle de asıl olarak Harita Şubesi Müdüri ve Askeri Harita Heyeti Başkanlığına atandım. Bu süre içinde 1914 Temmuz'u başlarında genel seferberlik duyurusu yapılmış ve Ekim sonlarında Osmanlı Devleti Merkezi Devletlerle birleşerek Birinci Dünya Savaşına girmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orduya gerekli olan bütün haritaları zamanında bastırarak istenilen makamlara ve askeri birliklere dağıttım. Biryandan da seferberlikten sonra ordu birliklerine alınan Harita Heyeti subaylarından, gereği kadarını, aynı yılın Aralık ayında geri aldırdım. Bu subayları araziye çıkartarak tehlike altında bulunan Çanakkale Boğazı iki yakasının haritasını tekrar yaptırmaya başladım. Öte yandan da makamımı tehlikeye koymasına uğraşarak Almanları Şubeme sokmamayı başardım. Bu arada Büyüteçli Teodolit ve Hatalar hakkında biret küçük kitap ile 1/200.000 ölçüğündeki istikşaf haritamızın nasıl alınıp çizileceğine iliskin bir kılavuz yazdım. 1915 Martında düşmanın denizden Çanakkale Boğazını son derece sıkıştırması üzerine her olasılığa karşı Harita Şubesi Heyetinin değerli bütin belge ve haritalarını ve Jeodezik aletleriyle bir basım makinasını gerekli olan kartografi memurlarını Kütahya'ya gönderdim. Daha sonra Kütahya'ya giderek Nisan



İstanbul Harbiye Nezareti bahçesinde bir Jeodezi ölçü âletini incelerken
(30 Haziran 1914)



Berlin Harita Dairesini ziyaret (29 Temmuz 1916)

Oturulan Soldan itibaren

1. Bnb. Joachim—Alman Kartografa Ş. Md.
2. M. Şevki Paşa
3. Berlin Ataşemiliteri Kurmay Şükrü

Ayaktakiler soldan itibaren :

1. Alman Yzb. Geister
2. Hrt. Tgm. Nail
3. Hrt. Yzb. Rıfkı (Alb. TOZAN)
4. Hrt. Yzb. Sadrettin (Bnb. AKBAL)
5. Fotoğrafçı Esad
6. Bir Alman Subayı

ayı içinde Askeri Redif Dairesini ikinci bir Harita Şubesi durumuna dönüştürdüm. Gereken düzenlemeyi yaparak İstanbul'a döndüm. Kütahya Şubesi yaklaşık birbüçük yıl sonra tekrar İstanbul'a geldi. 1915 Temmuzuna doğru Kafkas cephesindeki birliklerdeki Harita Heyeti subaylarından çoğunu da geri alarak bu cephe ile Halep yöresinde ve daha sonra aldığım deniz subaylarıyla Fırat boyunda harita işlerini tekrar başlattım. Çeşitli savaş cephelerine gerekli olan haritaların basımı ve yollanmasıyla uğraştım. 1916'da önceki yıl başlayan işleri yönetmek ve izlemekle beraber Prusya Harita Dairesini görmek, öğrenim için bu daireye gönderilen kartograflar ve fotoğraf memurlarının görevlerini düzenliyerek bir takım aletler ve gereçler satınalmak ve özellikle Potstam'daki Uluslararası Jeodezi Teknik Kurumunu ziyaret etmek üzere 27. Haziran 1916'da Berlin'e gittim. Bu kentte bulunduğu sırada (Görz) ve 30 Temmuz 1916 da Yena'ya giderek (Zeiss) fabrikalarını dolaştım. Bu fabrikalar özellikle geometrik ve gözlem aletleri yapımıyla Avrupaca ünlüdür. Ağustos başında İstanbul'a döndüm. Birinci Dünya Savaşı bütün hızıyla sürmekteydi. Geçen yıl genişleterek ikinci kez bastırdığım teorik ve uygulamalı Jeodezi Kitabına ek olarak Büyüteçli Teodolit, Nirenginin Çizimle Dengelenmesi, Hatalar Teorisi adında üç kitapçık yazıp Harita Şubesi Basımevinde bastırttım. 1917 yılı içinde, geçen yıl Medine yöresinde başlattığım işlerle beraber, Suriye ve Filistin'de ve Anadolu'yla Rumeli'nin çeşitli kesimlerinde ve daha sonra İzmir yöresinde düzenlediğim ve yönettiğim harita işleri savaş dumunun elverdiği derecede genişleyip gelişmişlerdir.

1917 yılı Eylül'ünde anlaşmalı ülkeler haritalarının alımı ve çizimi esaslarının birleştirilmesi ve Türkiye, Bulgaristan nirengilerinin bağlantısı konularında benimle görüşerek bir sözleşme yapmak üzere; Prusya Harita Başkanı General (Von ber Trap) in yanında Alman ve Avusturya subaylarından oluşan bir kurul geldi. Görünüşte sözleşme yapılması ve gerçekte ise Osmanlı Harita



Almanya gezisinde : 1917

Stutgrad yöresinde Birinci derece nirengi çalışmalarını izledikleri sırada.

Ortada : Şevki Paşa

En solda: Yzb. Ömer Kadri (Hrt. Gn. Md.lerinden Yük. Müh. Korg. Ö. Kadri KORAY)

Şevki Paşa'nın Solundakiler: Prusya Harita Dairesi Nirengi Ş. Md. Alb. Lawunhart
ile Prof. Wertbrecht.

Şubesi işlerine el koymak amacıyla gelmiş olduğunu anladığım bu kurulun önerilerini ülkem için kötü ve sakıncalı gördüğünden kibarca geri çevirdim. Bu durum karşısında geri döndüler. Bununla beraber gitmeden önce General (Von ber Trap) anılan öneriler hakkında da etrafı inceleme ve görüşmelerde bulunmaklığım için beni Berlin'e çağırdı. Bunun üzerine 27 Ekim 1917'de Balkan treniyle önce Viyana'ya giderek Avusturyalıların pek ünlü olan Askeri Coğrafya Dairesini ayrıntılılarıyla inceledim. Burada özellikle fotogrametri tekniğinde elde edilmiş olan olağanüstü ilerlemeleri gördüm. Bundan sonra 11 Kasım 1917'de Berlin'e giderek General Von ber Trap ile buluşarak geçen yılınkinden daha ayrıntılı bir biçimde Prusya Harita Dairesini inceledim ve Daireyi Viyana'dakinden aşağı derecede buldum. Potstam Uluslararası Jeodezi Birliği kurumuna da giderek burasını çeşitli gözlem evleriyle beraber ikinci kez daha iyi gördüm. 21 Kasım 1917'de Berlin'den hareketle (Stutgrat) ve (Münih)'e giderek bu kentlerdeki Harita Kurumlariyla kimi teknik Müzeleri ziyaret ettim. Almanya'daki bu gezim sırasında General Von ber Trap her zaman beraberimde gezerek Türkiye ile bir harita sözleşmesi yapmak ve Osmanlı Harita Şubesine Alman subayları sokmak amacıyla beni inandırmak ve kandırmak için son derece çalışmaktadır türkçe hazırlayıp başımda. Bununla birlikte kanmadım. 27 Kasım 1917 de Münih'ten hareketle on gün Viyana'da kaldıktan sonra 7 Aralık 1917 de İstanbul'a döndüm.



Şevki Paşa Prusya Harita Dairesi Başkanı ve öteki Harita Subaylarıyla birarada
(Şevki Paşa'nın solundaki General Von Bertnab'dır). 1917

Bu yıl içinde istikşaf posta'larına özgü olmak üzere Asyadaki Osmanlı toprakları İstikşaf Haritasının nasıl alınacağına ilişkin bir klavuz yazıp bastırdım. Geçen yillardan beri Rumeli ve Anadolu'da sürmekte olan harita işlerinden başka 1918 bir yandan seri' Nirengi'nin Fırat, Dicle havzasında genişletilmesine öte yandan, daha sonra Edirne—Kırklareli sınır dolaylarında, Bulgar Nirengisine bağlanmak üzere Bakırköy'den başlayarak gayet dakik birinci dereceden bir nirengi zincirine başlattım. Mayıs içinde İzmir'e giderek bu kent yöresindeki işleri denetledim. Ülkenin çeşitli yörelerinde yapılan harita işleri gittikçe fenalaşan savaş durumunun elverdiği ölçüde ateşkes'e kadar sürebilmiştir. Bu yıl ortalarına kadar Almanlar, Harita Şubesine girmek için çeşitli biçimlerde çalışmışlar ve karşı çıktığım halde beni sıkıştırmağa ve gözdağı vermeye kadar varan sayısızca davranışta bulunmuşlardır. 28 Ekim 1918 de Harita Şubesiyle Hey'eti, Harbiye Nezareti'ne bağlı (Harita Dairesi'ne) dönüştürüldünce ben de bu dairenin başkanı oldum. 1919 yılı Mayıs'ında Yunanlıların İzmir ve çevresini acımasızca ele geçirmesi üzerine çalışmaya üzere yalnız İzmir yöresinde bırakmış olduğum topoğraf postalarını da İstanbul'a getirmek zorunda kaldım. Ağustos ayında 1909' daki özel girişimin üzerine kurulan Harita Heyet'inin On Yıllık çalışmaları ve işleri hakkında bir tarih özeti yazarak bir genelge ile

ilgili makamlara ve kişilere gönderdim. 1920 yılında Harita Dairesi postaları tümüyle İstanbul'da olup arazi üzerinde hiçbir iş görülememiş olduğundan zamanımı bütün subayları yalnız kartografiya işlerinde çalıştırarak Milli Anadolu Ordusuna harita yetiştirmeye ayırdım. Milli harekât sırasında İstanbul'da bulunurken daireden 1921 yılı başında ve Haziranında 60 a yakın üst subay ve subayla 170 sandık dolusu çeşitli alet, gereç, basım makinaları ve benzerlerinin Anadolu'ya geçmelerine girişimde bunalduğum ve aracı olduğum gibi buraya gelinceye kadar da Felâh - 1 Vatan Grubu aracılığıyla Milli Ordumuza, Anadoluya ait olmak üzere 100.000 pafta hazırlıyalarak gönderdim. Bu sırada Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı Harita Dairesi Kurulmuş olup ben de bu daireye başkanlık etmek üzere Milli Savunma Bakanı (Orgeneral) Fevzi Paşa'dan 11 Temmuz 1921 tarihli telgrafla çağrı emri aldım. Yalnız Anadolu askeri harekâtı için gereken tüm haritaların

**Harita Dairesi Reisi Şevki Paşa
Hazretlerine :**

Mahsülü mesai-î âlileri olan Harita Dairesinin eşas ve malzemesi Anadoluya gelmiştir. Fakat en büyük noksancı zati kıymetdarilerinin bunların başında olmamıştır. Daireyi eski idaresinden mahrum bırakılmamak için teşrifi âlilerini rica eylerim efendim.

11. Temmuz 1337 (1921)

Millî Müdafaa Vekili
FEVZİ



Millî Savunma Bakanı Fevzi Paşa (Org.)
(Mareşal F. ÇAKMAK)



M. Şevki Paşa Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Samsuna geldiği sırada. Aralık 1921

Oturulanlar soldan, sağa :

1. Hrt. Bnb. Feridun (Alb. TARGAL)
2. M. Şevki Paşa
3. Hrt. Tgm. A. Fenni (Yb. İŞİN)

Ayaktakiler soldan, sağa :

1. Hrt. Tgm. Kemal (Tümg. YEŞİN)
2. Yzb. Zekai (Yb.)
3. Yzb. Hüseyin Hüsnü (Alb. BEŞLİOĞLU)
4. Bir Subay.



Kurtuluş Savaşında makam odasında

basımını sağlamak amacıyla durumu Bakanlığa yazı ile bildirerek, Kasım'a kadar İstanbul'da çalışarak, 26 Kasım 1921 de denizden hareket ve Samsun yoluyla 17 Aralık 1921 de Ankara'ya gelerek göreve başladım. Geldiğimde ne yazık ki bir takım kargaşalıklar yüzünden Daire'nin eski düzenini alamamış ve işlerin yanlış yönetimle hatalı yollara saptırılmış olduğunu ve yıl içinde Yunan saldırısına karşın herhalde yapılması çok gerekli bulunan arazi işlerinden bir bölümünün tümüyle savsaklanmış ve bir bölümünün de nitelik ve nicelikçe çok düşük bir derecede yapılmış bulunduğu gördüğünden, Bakanlığın genel görevleriyle beraber özellikle arazi üzerinde çalışan şubelerin işlerini de ayrıntılılarıyla üzerine alarak çıkan veya çıkacak bir takım engel ve zorullara karşın, çok şükür daireyi eski durumuna getirdim.



Bir Nirengi âletini incelerken



25 Nisan 1923 Çarşamba günü İzmir'e hareketinden önce Ankara garında
Harita Subaylarıyla.

(x) Şevki Paşa, (xx) Kur. Alb. Adem Vasfi (YARADANAKUL)
(xxx) Top. Alb. Neş'et (Basımevi Md.)

1922 yılı nirengi ve topoğraf postalarını düzenli olarak araziye çıkarttım. İzmir'in geri alınmasından sonra bu kentin ve çevresinin 1:25.000 ölçüğündeki düzenli haritası işlerine tekrar başlattım. İzmir Belediyesinin Milli Savunma Bakanlığından çıkardığı izin üzerine gereken uzman personelle 1923 Mayıs'ında bu kente giderek Karşıyaka-İzmir'in içi Kokaryalı alanının 1:500 ölçüyle alınacak plânına esas olan Dakik Nirengiyi yaptıırıp hazırlattım.



İzmir — Çigli bazının ölçülmesi (1923)



Korgenerallığa yükselen ŞEVKİ PAŞA çalışma arkadaşlarıyla.

Oтурanlar : Soldan, sağa

1. Yb. Salih
2. Şevki Paşa
3. Bnb. Fehmi (Alb.)

Ayaktakiler : Soldan, sağa :

1. Bnb. Sadrettin AKBAL
2. Ahmet Sabri ÖLÇER — Şevki Paşa'nın oğlu
3. Yzb. Haydar UZEL

Korgeneral : 16 Eylül 1923

Görev gereği İstanbul'da bulunmakta iken 9 Ekim 1923 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığından aldığım bir telgrafla 16 Eylül 1923 den geçerli olmak üzere Korgenerallığa yükselme haberini aldım.

KAZANDIĞIM MADALYA VE NİŞANLAR

1. 16 Şubat 1895 de Dördüncü Osmani Nişanı
2. 13 Mart 1895 de Fransa Hükümetinin Legion d'Honneur nişanının Şövalye rütbesi
3. 15 Mayıs 1897 de Üçüncü Mecidi Nişanı
4. 17 Ağustos 1898 Yunan Madalyası, (Harita Genel Müdürlüğünde bulunan bu Madalya Belgesinin arkasına hak etmediğini yazmıştır.)
5. 14 Ekim 1903 de tebdilen Üçüncü Osmani Nişanı,
6. 26 Ekim 1905 de Gümüş İmtiyaz Madalyası
7. 30 Kasım 1907 de Fransanın Legion d'Honneur Nişanının tebdilen (Ofisiye) rütbesi,
8. 18 Temmuz 1915 de tebdilen ikinci Mecidi Nişan¹,
9. 15 Ağustos 1915 de Donanma Madalyası,
10. 21 Aralık 1915 de Gümüş Liyakat Harp Madalyası,
11. 22 Ocak 1917 de Gümüş İmtiyaz Harp Madalyası,
12. 1917 yıl içinde Alman Demirsalip Harp Madalyası,
13. 8 Mart 1917 de Harp Madalyası,
14. 23 Ağustos 1917 de tebdilen kılınclı İkinci Mecidi Nişanı,
15. 3 Eylül 1917 de Avusturyanın Üçüncü Sınıf Askeri Liyakat Madalyası,
16. 16 Kasım 1917 de Prusya'nın Yıldızlı Kılınclı Taç Kral Nişanının ikinci rütbesi,
17. 6 Aralık 1917 de Bronsvik Dukalığının Liyakat Madalyası,
18. İstiklâl Madalyası (Bu madalya ölümünden sonra verilmiştir.)

YAPITLARI

1. Mesail-i Cebriye : Bu kitabı çevirimdir.
2. Nazari ve Ameli Taksim-i Arazi (Teorik ve uygulamalı Geodezi) İlk kez 1911 de genişletilmiş biçimde ikinci kez 1916 yılında yayınlanmıştır.
3. 1:200.000 Ölçeğindeki İstikşaf Haritaları Kılavuzu : 1914 yılında yayınlanmıştır.
4. Hurdebinli (Büyüteçli) Teodolit : 1916 yılında yayınlanmıştır.
5. Hatalar Nazariyatı : 1916 yılında yayınlanmıştır.
6. Nirenginin Tersimen Muvazenesi : 1916 yılında yayınlanmıştır.
7. Meşrutiyetin geri verildiği 1324 senesinden evvelki devrede ve 1334 nihayetine kadar sonraki on sene zarfında Memaliki Osmaniye Haritasının ahzi zımnında yapılan teşkilât ve işlerin HULÂSA-İ TÂRÎHÎYESİ : Bu kitap 1919 yılında yayınlanmış ayrıca İtalya Coğrafya Dairesince İtalyancaya çevrilerek te yayınlanmıştır.

MADALYA VE NİŞANLARIN BELGELERİ



Nişan-ı Osmani beratı

Fransa Hükümeti tarafından
verilen Legion d'Honneur ni-
şanının Şovelye rütbesine ait
Berat'ı (1895)



Mecidi Nişanı Beratı



1313 (1897) Türk—Yunan
Harp Madalyası

"Savaşa katılmadığından bu madalyayı
hak. etmedim.

14 Nisan- 1330
MEHMET ŞEVKİ"



Tebdilen 3 ncü rütbeden Nişan-i Osmani beratı.

بیل کوچک و زیسته میر کوچک کار بیانی کشیده بود که در این کار نهاده بخواهد که از این دنیا خود را در آدم ساخته باشند

لشکر کنگره بود که در این میان از این دو شاهزادگان
که از پسران شاهزاده امیر شیراز بودند، شاهزادگانی که
در این میان از این دو شاهزادگان که از پسران شاهزاده امیر شیراز بودند،
که از پسران شاهزاده امیر شیراز بودند، شاهزادگانی که از پسران شاهزاده امیر شیراز بودند،



Gümüş İmtiyaz Madalyası beratı.



Fransa Hükümeti tarafından Légion d'Honneur nişanının
Officier rütbesine ait beratı. 1907

Tebdilen 2 nci rütbeden
Mecidi Nişanı beratı.





Gümüş Donanma İlane Madalyası beratı.



Gümüş Liyakat Muharebe Madalya'sının teklif yazısı ile Madalya'nın beratı.



Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyası
Beratı



İkinci rütbe Mecidi Nişanının
Kılıçlıya tahviline ait beratı



Harp Madalyası

"Bu madalya 1914 yılında kabul edilmiştir.
Tunçtan yapılmıştır. Sağ memenin 4 parmak altına
her çeşit elbise üzerine takılmıştır. Bu madalyayı
kazanmayanlara liyakat ve imtiyaz Madalyalarının
harbe ait türleri verilmemiştir."

İSTİKLÂL MADALYASI BERATI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTİKLÂL MADALYASI VESİKASI

NO: 6

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 Mayıs 1926 tarihinde yuku bulan üçüncü içtima senesinin 110 nci içtimainin birinci celsesinde kabul buyrulmuş olan İstiklâl Madalyası Kanununun birinci maddesine müzeyyel 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numaralı kanunnamenin ikinci maddesine tevfikan Millî Ordu'da vazife görmüş olan Ferik Şevki Paşa'nın kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ilc taltifi 23 Teşrinisani 1926 tarihinde tasdiki âliye iktiran eylediğini mübeyyin vesikadır.

M. M. Vekili Recep

KİMİ YAPITLARINDAN ÖRNEKLER

نَفْرِي وَمَلِي

نقشیم اراضی

سیازان

از کار خریدن میگویند از هر چیزی که خریدن شایسته نیست
و خریدن هیئت عکس کی شایسته
ارگان خریدن تیر لواحی

Nazari ve Ameli
TAKSİMİ ARAZİ

محمد شفیع

نوبع و صحیح انسانی طبعی

۱۳۲۱

از کار خریدن میگویند از هر چیزی که خریدن شایسته نیست

نقشیم اراضی بزمی سازنی

—

نَفْرِي وَمَلِي نقشیم اراضی به

زیل - ۱

سیازان

ا کار خریدن میگویند از هر چیزی که خریدن شایسته نیست
و خریدن هیئت عکس کی شایسته
سر لوا

محمد شفیع

ارگان خریدن میگویند از هر چیزی که خریدن شایسته نیست با اصلیت در

۱۳۲۲

خطا رنگریزی

نگرانی و عملی فقیر از انجام
ذیکل - ۲

ینازات

ارکانه خوش بخوبیه داره می خردیه شعبه
مسبری و غربیه هست عذر بری
سبی سبیزرا

محمد شفیع

خوبیه شعبه هی طبعه هست طبق
این دلنشدز

۱۳۳۲

HATALAR NAZARIYATI

Nazari ve Ameli
Taksim-i Arazi'ye

Zeyil-2

Mesrutiyetin iade edildiği 1324 senesinden
evvelki devrede ve 1334 nihayetine kadar sonraki
on sene zarfında Memalik-i Osmaniye Haritası-
nın ahzi zümrnnda yapılan teşkilât ve işlerin
HÜLASA-İ TARİHİYESİ.

مشروطیتیک اعاده ایزولنگ

۱۳۲۴ سنه اولى دورده و

خوبیز فر صدره لارن سترنده ممالک عثمانیه خوبیه سنه امنیت و یادیوره نشیدت داشد

چلا اصنه قایم خیته

خوبیز نظاره خوبیه خارجه هم طبعه هست
طبع ای دلنشدز

۱۳۲۵ سنه امنیت

YÜKSELMELERİNE VE ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN BELGELERİ



Harp Akademisi öğrencisi iken Üsteğmenliği

Yükselme onayı

17 Haziran 1303

29 Haziran 1887



كولاڭالىغا يۈرسىلەم ئەرىزىن

Kolağalığa yükselme onayı



بىنباشىلىغا يۈرسىلەم ئەرىزىن



بىنباشىغا يۈرسىلەم ئەرىزىن

Binbaşılığa yükselme onayı

ئەرىزىن

ئەرىزىن



وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُوا أَنَّ اللَّهَ يُغْرِيَهُمْ وَلَا يُغْرِيَهُمْ وَلَا هُمْ يُغْرِيَنَّ

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

with which we have been so
familiar, and which we have
been so familiar, and which we have

Yarbaylığa yükselme onayı



وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْهَا فَلَا يُنْهَا وَمَا يَحْكُمُ بِهِ شُرُورُهُمْ إِنَّمَا يُنْهَا عَنْ أَنْ يَرْجُوا مُغْرِبَةً لِّلَّهِ الْعَزِيزُ لَا يُنْهَا

Generalliğe yükselme onayı

میرزا و فریدون را نیز می‌بینیم که در اینجا مذکور شده‌اند.

ریسمان میراث اسلامی

و مدرسته می خواهد بجهات این دلخواه و تقدیر از این نظریه که نسبت دارد

11^e Division (1891-1892)
L'École des Officiers

1891-1892.

21^e Division (1891-1892)
L'École des Officiers.

Numéro	Nom	Cinquième	Quatrième	Troisième	Deuxième	Première
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						



Fransa Astronomi kurumu tarafından verilen diploma.

محمد شوقي
يامنون نصیر مأمور ارطاحه صریح بوزباشی
MEHEMMED CHEVKI
Capitaine d'Etat-major dans l'armée ottomane

محمد شوقي
مأمور ارطاحه صریح بوزباشی

Paris'te öğrenimde iken
Kur. Yzb. Kartviziti.

Korgeneral ve M.S.B. Harita
Dairesi Başkanı iken Kartviziti.

Le Colonel d'état major
Chevki Bey

الله تَبَارِيكَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ
شَهِادَةُ فَتَّاحِ الْكِتَابِ

Altta Elyazısı ve İmzası

Şevki Paşa Harp Akademisinin 41 nci dönemini 28 Mayıs 1889 tarihinde bitirmiştir.
Kendisiyle birlikte Akademiyi bitiren Subaylar hakkında derlenen bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Kimliği :	Sicil No. :	Kısa Biyografisi :
1. İbrahim Ethem Paşa Şam	(303-1)	Topçu (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Balkan Savaşında Edirne kalesinde Tümen komutanlığı yapmıştır. Harbiye Nezareti (M.S.B.) Müsteşarı Tuğg. iken 1918 de makamında ansızın ölmüşdür.
2. Mehmet Hakkı Paşa (GÜNCAN) Murtaza oğlu İstanbul—Çarşamba 1864	(302-2)	Topçu (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Şevki Paşa ile birlikte Paris'te Geodezi öğrenimi yapmıştır. Edirne İnşaat Komisyonunda bulunmuş. Balkan Savaşında Tümen K. ni ve Tuğg. iken 1914 te emekliye ayrılmıştır.
3. Mehmet Şevki Paşa Ailesi (ÖLÇER) soyadını almıştır.	(302-4)	Sivil yaşamında Emlâk Kredi Bankası Fen Kurulu Şefliğinde bulunduktan sonra 2 Şubat 1942 de ölmüş Karacaahmet'e gömülmüştür.
4. Abdülhamit Paşa Şam—1861	(302-3)	Harp Akademisinde Geodezi öğretmenliği yapan Hakkı Paşa'nın (Taksimi Arazi — Geodezi) adlı bir kitabı vardır.
5. Hüseyin Hüsnü Paşa İstanbul—Çarşamba Ailesi (RAKKAS) soyadını almıştır.	(302-6)	Piyade (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk Harita Genel Müdüridür. (1866—9 Mayıs 1927) Merkez Efendide yattmaktadır.
6. Yzb. Ahmet Fuat İstanbul—Haseki	(302-5)	Piyade (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Trablusgarp Tümeni Kur. Bşk.lığında bulunmuş, Harbiye Nezareti Personel Başkanı Tuğg. iken emekliye ayrılmıştır. Bir süre Askeri Emekiller Cemiyeti veznedarlığını yapan Hamit Paşa 22 Ocak 1932 de İstanbul'da ölmüş. Nakkaş Mezarlığına gömülmüştür.
7. Mehmet Paşa Dağıstan	(302-7)	Piyade (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Hassa Ordusu Nizamiye 1. Tümen Kurmay hey'etinde bulunmuş, Mütarekede Harbiye Nazırı Tuğg. iken 21 Ekim 1920 de ansızın ölmüş Karacaahmede gömülmüştür.
		Piyade (Askeri) bölümünü bitirmiştir. Harp Okulunda Seferiye öğretmenliğinde, Balkan Savaşında Koçana Komutanlığında bulunmuş, Tuğg. iken 1914 de emekliye ayrılmıştır. Eski Gnkur. Başkanlarından Merhum Org. Abdurrahman GÜRMAN'ın kayınpederi olan Mehmet Paşanın ölüm tarihi saptanamamıştır.

Kimliği :	Sicil No. :	Kısa Biyografisi
8. Hasan Fahri Paşa Çengelköy	(303—?)	İstihkâm (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Manastır Valiliğinde bulunmuş, Ankara Redif Tümeni K. ni Tuğg. iken 1914 de Tifüsten ölmüştür. Ankara Tacettin Camii avlusunda gömülüdür.
9. Ali Nazım Paşa Kırkçeşme	(302—9)	Piyade (Askeri) bölümünü bitirmiştir. Tuğg. iken 1914 de emekliye ayrılmış ve 23 Mayıs 1929 da İstanbul'da ölmüştür. Yazar İhtifalci Mehmet Ziya ile Askeri Tabiplerden Nes'et Osman'in eniştereli idi.
10. Hafız İsmail Paşa İstanbul—Çarşamba	(302—10)	Piyade (Askeri) bölümünü bitirmiştir. Gnkur. 4 ncü Şubesinde bulunmuş, Tuğg. iken 1914 te emekliye ayrılmıştır. Almanya—Fransa adlı bir kitabı vardır. Ne zaman öldüğü saptanamamıştır.
11. Mehmet Salim Paşa İstanbul—Çarşamba	(302—11)	Piyade (Askeri) bölümünü bitirmiştir. Erzincan Redif Tümeni Kurmay hey'etinde bulunmuş, Tekirdağ Asker Alma Dairesi Başkanı Tuğg. iken 8 Aralık 1920 de ölmüştür. Nerede gömüldüğü saptanamamıştır.
12. Yb. Ömer Suphi İstanbul—1865	(302—12)	Piyade (Askeri) bölümünü bitirmiştir. Harp Okulunda öğrenci iken Yzb. Akademide öğrenimde iken Bnb. liga yükseltılmıştır. Gnkur. 3 ncü Şubesinde görev yapmış, Yarbay iken hastalanarak 11 Aralık 1893 de ölmüş, Fatih Camii avlusuna gömülümuştur. Harp Okulu Komutanlarından ve Genelkurmay Başkanlarından Müşir Ethem Paşa'nın oğludur. Yb. Ömer Suphi'nin 14 yapımı vardır.
		Mukaddemati Hendesiye, Coğrafayı Tabii, Kavaidi lisani, Fransevi, Müessisini Fünün, Sureti seria ve Sehilede usulü Tersimi Arazi, Trablusgarp ve Bingazi ile Askeri Kebir ve Sudan Merkezi, Büyük Frederik, Hüdavendigâr Vilâyetinde bir hafta seyahat, Feld Mareşal Von Moltke, Memaliki Osmaniyenin Mufassal Coğrafyası, Atina, Mareşal Ney, Yunanistan kadim-i menba medeniyetmidir ve Osmanlıların askerlige ettikleri hizmet.
13. Nafiz Paşa Cihangir—1865	(303—2)	Topçu (Kale Topçusu) (Fenni) bölümünü bitirmiştir. Harp Okulunda İstihkâm öğretmenliğinden bulunmuş, Tuğg. iken 24 Haziran 1906 da ölmüş, İstanbul Beşiktaş'ta Yahya Efendi mezarlığının'a gömülümuştur.



Emekliye ayrılmadan önce



Emekliye ayrıldıktan sonra

ŞEVKİ PAŞA ORDUDAN AYRILDI

Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nden :

Harita Genel Müdürü Ferik (Korg.) Şevki Paşa sağlık durumunun gösterdiği gerekliliğinden ötürü kendi isteğiyle emekli olarak Ordu'dan ayrılmıştır.

Adı geçen uzun yillardan beri müdürlüğünde bulunduğu Harita Dairesinin kuruluş ve geliştirilmesinde pek yararlı bir biçimde çalışmış ve değerli yapıtlar meydana getirmiş seçkin generallerimizdendir.

Orduda pek temiz ve erdemli anı bırakarak ayrılan Şevki Paşa'nın görgü ve bilgisinden daha bir süre yararlanmak umulurken sağlık durumunun bir çaresizlik halinde bu ayrılışı oldu bitti haline getirmesi, Milli Savunma Bakanlığınca üzüntüyle karşılanmıştır.

ŞEVKİ PAŞA AİLESİ

Eşref Bey : Fransanın Liyon kentinde öğrenim yapmış, dönüşünde Hereke Fabrikasının ilk müdürlüğine getirilmiştir. Tabip Yarbay Ahmet Bican beyin babasıdır.

Ahmet Bican Bey : Rusçukta doğmuştur. Askeri Tıp Okulundan operatör Tabip subay olarak çıkmış, çeşitli görevlerden sonra 1866 da Kolağalığa yükselmiş, 1870—1871 de 4. Ordu Topçu Alayı İkinci Tabipliğinde ve 1875 de Binbaşı olarak 1. Orduya bağlı V. Tabur tabipliğinde bulunmuştur. Daha sonra Yarbaylığa yükselmiş Plevne Savaşında Başhekim olarak görev yaptıktan sonra 1878 lerde ölmüştür.

Emine Hanımla evlenen Ahmet Bican beyin iki çocuğu olmuştur. Kızı Seviye Hanım (1912'de ölmüş) oğlu Şevki Paşadır.

Ayşe Seviye Hanım : Sultan Abdülazizin Baş Makeyincisi Mehmet Emin Beyin kızıdır. 1876 yılında doğmuştur 1894 de Şevki Bey (Paşa) ile evlenmiş, üç çocuğu olmuştur. Bunlar : Ahmet Sabri ÖLÇER: 1895 yılında doğmuş, Bayındırılık Bakanlığı Fen Hey'eti Mühendisliğinden emekliye ayrılmıştır. İstanbulda oturmaktadır.

Vesime ÖLÇER : 1900 yılında doğmuştur. Şevki Paşanın büyük kızıdır. 1969 da ölmüştür.

Fatma Şevkiye ADALI : Şevki Paşanın küçük kızıdır İstanbul'da oturmaktadır.

Şevki Paşa'nın kısa bir süre evli kalıp ayrıldığı eşinden Eşref adında bir oğlu olmuştur. Hayatta değildir.



Tabip Yarbay Ahmet Bican Bey
(Babası)



Sultan Aziz'in Baş Mabeyincisi
Mehmet Emin Bey (kainpederi)



Oturulan : Şevki Paşa eşi Ayşe Seviye ÖLÇER
Ayaktakiler : Büyük kızı Vesime ve oğlu
Ahmet Sabri ÖLÇER



Fatma Şevkiye ADALI
(Küçük kızı)

BİLİM EVRENİNDE BİR YİTİK

Kurmay Korgenerallikten emekli Harita Genel Müdürü Mehmet Şevki Paşa geçen Pazartesi günü Kadasro Hey'etindeki görevinden evine dönmüş ve biraz sonra kendisine bir fenalık gelerek ansızın ölmüştür.

Şevki Paşa'nın ölümü ile ülkemiz en büyük askerlerinden birini ve yine en büyük bir bilim adamını yitirmiştir.

1889 yılında Kurmay Yüzbaşılığıyla Harp Okulundan çıkan Şevki Paşa, o zaman Geodezi öğrenimi için Fransa gönderilmiş ve öğrenimini bitirip döndükten sonra Meşrutiyetin ilânına kadar oldukça uzun bir talihsizlik dönemi geçirmiştir. Ancak bu talihsiz dönemde durmadan on yedi yıl çalışan Şevki Paşa haritacılıkta kullanılan projeksiyon çizelgelerini hazırlayıp düzenlemiştir ki eğer bunlar yapılmamış olsaydı Türk haritacılığının şimdi kendine özgü ve seçkin bir yanı bulunmayaacaktı. Üstelik diyebiliriz ki onları yeniden düzenleyip hazırlayacak bir bilim adamımız yoktur.

Şevki Paşa, Meşrutiyetten sonra Harita Askeri Hey'etini kurmuş, haritacılığa ait bir çok yapıtlar meydana getirmiştir, bir çok haritalar yapmış ve haritacılıktaki üstün yeteneğini kendisiyle ilişkide bulunan batının bilim ve kültür dünyasına'da kabul ettirmiştir.

Birinci Dünya Savaşında Almanlar bütün Askeri dairelerimizin yönetimini ele geçirdikleri halde Şevki Paşa'nın bulunduğu daireyi ele geçirememişlerdir. Şevki Paşa ilerlemiş yaşının verdiği yorgunluk sonucunda geçen yıl kendi isteğiyle emekliye ayrılmış ve Kadastro Müdürlüğü Fen Şubesine atanmıştır. Bu son görevindeki hizmetler arasında kadastro işlemlerini birleştirmeye amacıyla yaptığı yönetmeliği söyleyebiliriz.

Şevki Paşa gösterisi sevmeyen ve pek alcak gönüllü bir kişi olduğu için üzüntü veren haberı bile bize pek geç ulaşmış oluyor. Bununla birlikte ölümünden haberini olan bir çok değer bilir kimseler Paşa'nın büyülüğüne yaraşır bir cenaze töreni düzenlemiştir ve onu göz yaşları arasında toprağa vermişlerdir.

Cumhuriyet Gazetesi
13 Mayıs 1927 Cuma
No : 1082

MERHUM ŞEVKİ PAŞA

Merhumun Ailesine Ordu adına başsağlığı dilendi.

Ankara, 15 Mayıs 1927 (A.A.)—Harita Dairesinden emekli Ferik (Korg) Şevki Paşa'nın ölümü, Ordu'da büyük üzüntüyle karşılanmıştır. Adı geçen 1883 yılında Harp Okuluna girerek 1889 da Kurmay Yüzbaşılığıyla çıkmıştır. 1891 de Kolağalığ'a, 1894 de Binbaşılığa, 1900 de Yarbayığa yükselmiştir. 1908 de Albay, 1912 de Tuğg. ve 1923 de Korgereral rütbesini kazanmış aralıksız kırkiki yıl hizmet etmiş ve sonunda rahatsızlığı nedeniyle emekliliğini isteyerek Ordu'dan ayrılmıştır.

Askeri haritacılık bakımından Ordu'ya yaptığı hizmeti çok büyütür. Milli Savunma Bakanı Recep Bey (PEKER) tarafından merhumun ailesine Ordu adına başsağlığı dileğinde bulunulmuştur.



İstanbul Topkapı Merkezefendi'de aile mezarlığı

Korgeneral Şevki'nin ölümünden tam bir ay sonra, İstanbul Üniversitesi Yerel Coğrafya Öğretmeni Hamit Sadi tarafından kaleme alınarak HAYAT DEĞİŞİ'nin 9 Haziran 1927 gün ve 2.cildi 28. sayının 29, 30, 31 ve 32 sayfalarında yayınlanmış olan kişiliği hakkındaki yazıdan kimi bölümler aşağıya aktarılmıştır

Ordumuzun yitirdiği büyüklerden : **ŞEVKİ PAŞA**

(Haritacılık evreninde büyük bir yitik)

"Ülkemizi yakından tanıyan bir yabancı yazar (Hayat)'da yayınlanan bir yazısında: (Türkiye'nin uygarlıkta ilerleyişi bir kaç güclü ve uzağı gören adamın elinde durmaktadır.) diyordu. Sayısı pek

belirli olan bu kişilerden biri de hiç kuşkusuz merhum Şevki Paşadır. Gösterişsiz çalışmasıyla bütün dün-yanın takdir ve imrenisini kazanmış olan bir kişinin sonsuza dek yitirilişinin basınımızda bir yankı yapmadan geçmesi doğru değildir. Bu nedenle bu büyük bilim adamının yaşam tarihçesi hakkında eksik te olsa biraz bilgi vermeyi gerekli sayıyorum.”



Şevki Paşa, öğrencisi İstanbul Kadastro Fen Heyeti Müdürü
Mühendis Halit Ziya Bey ile birarada. (1926)

Türk Ordusunun en büyük komutanlarından biri olan Şevki Paşa, aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü bir bilgini idi. Bir ülkenin gerek bayındırlık, gerek savunma konusunda en önemli aracı özellikle ayrıntılı topoğrafya haritaları olduğuna kuşku yoktur. İki yüzyıldan beri bütün ilerlemiş ülkeler geniş ve gerçek kuruluşlar meydana getirerek ve pek çok özverilere katlanarak ülkemlerinin haritalarını yapmaya uğraşmaktadır. Örneğin bu alanda pek ileri gitmiş olan Fransa ikinci Fransız haritasını pek çok para harcayarak ancak elli yılda bitirebilmiştir. Oysa ki merhum Şevki Paşa ve arkadaşları bin türlü zorluklar içinde daha az bir zamanda ülkemizin haritalarını meydana getirmeyi başarmıştır. Bu yapıtlar doğruluk ve nefasete hiç bir zaman Avrupa'da yapılan işlerden aşağı sayılamaz.

Tarihin az yetiştirdiği kişilerden biri olan Şevki Paşa, Avrupa'da bulunduğu süre içinde batı bilim ve kültüründen tam olarak yararlanmış özellikle kendine meslek edindiği bilim dalını tümüyle öğrenmiş aynı zamanda büyük bir istekle, yani ülkenin haritalarını yapmak gibi kocaman bir amaçla yurda dönmüştür. Ülkemizin o zamanki genişliğini düşünürsek bu pek önemli işi belleğine koyması bile kendisinde ne kadar büyük çalışma sevgisi olduğunu gösterrir. İşin zorluk ve büyülüüğünü yakından bilerek bu girişimde bulunması ise yaratıcılığının yüksekliğine bir kanıt sayılabilir.

İstanbul'a döndüğü zaman daha ülkemizde haritacılık alanında gerçek bir adım atılmamış bulunuyordu. Yapılmış olan bir iki girişim de başlar başlamaz verimsiz kalmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Mühendishane-i Hümayun (Topçu okulu) alet salonlarında nirengi yapılmasına özgü birçok eski sistem ölçü aletlerinin bulunduğu, harita alımı sorununun seksen yıl önce düşünülmüş olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak pek ilerlemiş bir ulus olan Fransızların kendi haritalarını ancak yarımyüzyılda meydana getirdiğine bakılarak Fransanın beş altı katı olan Osmanlı ülkesi haritalarının ancak birkaç yüzyılda yapılabileceği yargısına varılmış ve böyle uzun bir işe girişilmeğe cesaret edilememiştir.

Az bir zaman içinde kimi önemli yerler, yaklaşık 60. 000 kilometrekare (Belçika'nın iki katı) bir alanın 1:25.000 ve 1:50.000 ölçüğünde topografya haritalarını; Anadolu ve Suriye yaklaşık 800.000 kilometrekare (Fransa'nın birbuçuk katı) bir alanın 1:200.000 ölçüğünde istikşaf haritalarının alımı için gereken nirengi ağını kurup, onların çizim ve basım esaslarını hazırlamıştır. Harita Heyeti ülkenin çeşitli ölçekte haritalarını yapmakla kalmamış, aynı zamanda yabancılar tarafından yayınlanmış birçok haritaları da çevirerek olduğu gibi basmış ve yayımlamıştır.

Ancak bu başarı kolaylıkla elde edilmemiştir. Şevki Paşa'nın başlangıçta bu konudaki güçlü istek ve kararı olmasaydı bu da öteki girişimlerimiz gibi sonuçsuz kalma tehlikesiyle karşılaşırırdı. Hem içten hem dıştan birçok güçlüklerle uğraşmak zorunluğunu meydana çıkmıştır.

Harita Dairesini, (Harita Genel Müdürlüğü) adıyla yeni baştan kendi isteği yönünde düzenledi ve düzeltti. Birbuçuk yıl önce Ankara'da Harita Genel Müdürlüğüne paşayı ziyaret ettiğim zaman kendisini pek şen ve sevinçli bulmuştum. Onda bütün isteklerine erişmiş bir durum vardı.

İlerlemiş olan yaşıının verdiği yorgunluk sonucu Şevki Paşa geçen yıl emekliliğini isteyerek İstanbul'a gelmişti. Büyük hizmetini pek iyi değerlendiren Cumhuriyet Ordusu, Şevki Paşanın emekliliğini büyük üzüntüyle karşıladı. Son zamanlarda yakalandığı bir baş ağrısından dolayı belleğe fazla uğraşmaması önerildiği halde o yine boş durmuyordu. Kadastro Müdürlüğü Fen Şubesinde bir görev almıştı. Bu son görevindedede bir çok değerli hizmetler gördü ki bu arada Kadastro ve işlemlerini birleştirmeye amacıyla yapmış olduğu yönetmelik anmeye değer. Paşanın ölümü birdenbire oldu. Mayıs'ın dozkuncu günü kadastro Fen Heyetindeki görevinden evine döndükten sonra odasına çıkmış, bu sırada üzerine bir fenalık gelerek yazı masasının üzerinde yaşamını yitirmiştir.



Şevki Paşa, İstanbul Kadastro Fen Heyeti'ni ziyaretlerinde

Yöneticilerle bir arada. 4 Şubat 1926

(Sağda : Fen Heyeti Müdürü Mühendis Halit Ziya Bey)

Şevki Paşa gösterişten tiksinen ve çok alçak gönüllü bir insandı. Emri altındaki lere karşı gösterimde olduğu kibarca davranışlarından ötürü az bir ilişki ile özel yaşamı hakkında bir fikir edinilebilirdi. Kendisi uzun boylu sert bakışlıydı. Düzene son derece uyumlu olup direnmesi inat derecesindeydi. Batı ülkelerinde öğrendiği bilgileri ülkesine uygulamada büyük bir beceriklilik ve başarı gösteren bu büyük askerin yaşamı baştan başa onur ve başarıyla doludur. Şevki Paşa'nın onurlu ve özverili yaşamı devrim gençliği için ne kadar parlak bir örnektir.



Türk modern haritacılığının 75. Yıl dönümü nedeniyle 2 Mayıs 1970

tarihinde P.T.T. tarafından çıkarılan pullar.

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE HARİTACILAR.



Kurtuluş Savaşına katılmak üzere İstanbul'dan Anadolu'ya kaçan
Harita Subayları İnebolu'da. 1921



Kurtuluş Savaşına katılan haritacılardan, Kartoğrafya Subayları
M.S.B. lığı binası önünde

Bu bina Ulus'ta T. C. Ziraat Bankası Gn. Md. lüğü binası karşısındaki
Meslek Lisesi olarak kullanılan Binadır.

Şevki Paşa döneminde yurdun çeşitli bölgelerinde Harita çalışmaları
yapan Arazi Birliklerinden bir kaçı.



Adana'da görevli Arazi Birliği 11 Nisan 1923

Sandalyede oturanlar : Soldan, Sağa :

Bnb. Muhittin ERGÜVEN, Bnb. Feridun TARGAL, Yb. Hakkı TAYLAN (Komutan),
Bnb. Osman Veysi TÜMSOY, Yzb. Zekâi.

Arkadakiler

Tgm. Kadri EVİRGEN, Tgm....., Tgm. Kemal ULUKSAR, Yzb. Nûzhet ŞENTÜRK, Yzb...
Tgm. Galip KESKİNER, Tgm. Adil DOĞANÇAY, Tgm. Lütfü ERÖZDEN, Tgm. Mustafa

Önde oturanlar :

Tgm. Cemâl GÜCÜK, Tgm. Seyfi SALTI, Tgm.....,



Izmir Buca'da görevli arazi Birliği

20 Mayıs 1923

Soldan itibaren :

1. Bnb. Na
2. Ütgm. Bahri (oturan)
3. Ütgm. Kemâl
4. Bnb. Salih (Komutan)



İzmir - Buca'da görevli Arazi Birliği 1924



Bodrum'da Görevli Arazi Birliği (1926)

Oturulanlar : Alb. Sadrettin SEVEN
(Komutan), Yzb. Şükrü BAYKA

Ayaktakiler : Tğm. Fahri UGURMAN

Ütğm. Galip KESKİNER,

Ütğm. Adil DOĞANÇAY

II. B Ö L Ü M

İKİNCİ MEŞRUTİYET ÖNCESİYLE 1908 DEN 1918 YILI SONUNA KADARKİ ON YILLIK DÖNEMDE OSMANLI ÜLKESİ HARİTASININ ALIMI İÇİN YAPILAN ÖRGÜTLENME VE İŞLERİN TARİH ÖZETİ

”Meşrutiyetin iade edildiği 1324 senesinden evvelki devrede ve 1334 nihayetine kadar sonraki on sene zarfında Memalik-i Osmaniyye haritasının ahzi zımnında yapılan teşkilât ve işlerin HÜLÂSA-Î TARİHİYESİ

Mehmet Şevki
Mirliva (Tuğg.)
Harbiye Nezareti (M.S.B.) Harita D. Rs.

(1)—Bir ülkenin bayındırlık ve savunma araçlarından birinin de onun topografa haritası olduğu daha birkaç yüzyıl önce anlaşılmış olup bu konuda geniş ve gerçekçi bir biçimde en önce Fransa girişimde bulunarak harmasını, teknığın ilerlemesine ve gereksinmesine göre yavaş yavaş geliştirmek üzere, ikiyüz yıldan beri birbirinin ardı sıra üç kez yapmış ve yapmakta bulunmuş, ayrıca da genel ve kapsamlı bir görüşle yeryüzünün biçim ve büyülüğünü belirlenmesiyle uğraşmıştır.

Teknik ilerlemeler ve gereksinmeliye göre doğru bir topografa haritası ancak, istenilen derecede doğru olan, bir jeodezi nirengisine dayanmak koşuluyla, alım ve çizimi yapılabileceğinden bugüne dek, bütün uygar ülkeler hep bu esasa uyarak haritalarını yapmışlardır. Bu nedenle de jeodezi ve buna ilişkin olan astronomi ile topografa teknikleri ortaya çıkarak, teoriler ve aletler bakımından, yavaş yavaş ilerliyerek bu günde eniyi dereceye ulaşabilsinlerdir.

İlk Fransa topografa haritasının (1/86.400) ölçekli olarak alınmasına, aslı İtalyan olan (GASSINI DE THURY)'nın plâni üzerine, (1745) de başlanmış olup anılan harita bu kişinin oğlu (JAQUES DOMINIQUE) tarafından (1793)'de bitirilmiş ve 18. yüzyıl sonralarına kadar benimsenmiş ve geçerli sayılmıştır. Ancak 19. yüzyıl başlarında teknik epey ilerlemiş ve (metre) ile beraber ondalık kesir yöntemi getirilmiş ve kabul edilmiş, yukarıda adı geçen (GASSINI) haritası gereksinimlere yetersiz görülmüş olduğundan (1817) de, (LAPLACE)'ın düşüncelerine uyularak, zamana göre hassas bir nirengiye dayanan (1/80.000) ölçüngindeki Genelkurmay haritasının ⁽¹⁾ alımı ve çizimine girişilerek bunun için yaklaşık 50 yıl kadar çalışılmış ve bu haritanın dayandığı nirengi temel bilgileri var olan kadastro plânlarını birleştirmeye yaradığı gibi sonradan büyük ölçekli bayındırlık işleri ve askeri plân ve haritalarının alımına da esas olmuştur. (1850) yıldan sonra olağanüstü ilerlemelerin süregibi ve yeni yeni teoriler ve aletlerin bulunup ortaya çıkarıldığı gözönünde bulundurularak Fransa bundan yaklaşık 40 yıl önce nirengisini yenibaştan inceleyerek kurmaya ve buna dayanarak haritasını üçüncü kez olarak (1/50.000) ölçüyle ⁽²⁾ almağa ve çizmeye başlamıştır.

(2)—Bütün uygar ülkeler haritaların kurallara uygun olarak alımına geçen yüzyılın ilk dörtte birinde başlanarak ve bu önemli işlevin süreklilik kazanabilmesi için her devlette (Coğrafya Dairesi veya Encümeni) adıyla birer askeri teknik kurum kurularak birçok özverilere katlanarak bugün anılan haritaların tümü meydana getirilmiştir.

Önceleri yalnız kendi ülkeleri için çalışmalarını sürdürden bu kurumlar 1861 yılından başlayarak Prusyalı General (BAEYER) in önerisi Avrupa Devletlerinin birbiri ardı sıra uygun görmeleri üzerine işbirliği yaparak merkezi (Berlin) de olmak üzere (ASSOCIATION GEODESIQUE INTERNATIONALE (Uluslararası Geodezi Birliği) adıyla üyesi çeşitli uluslararası uzmanlarından oluşan bir bilginler kurumu meydana getirilmiş ve daha sonra Amerikalılar ile Japonların katılımıyla da bu kurumun teknik çalışmaları bütün dünyaya yayılmıştır.

Adı geçen kurumun kurulmasının amacı: Çeşitli ülkeler haritalarının dayandıkları nirengilerin birbirine bağlanması, için açıların ölçülmesinde ve hesaplarının yapılmasında kullanılan geometri aletleriyle yöntemlerin incelenmesi ve birleştirilmesi ve olgunlaşmaya ulaşılması, gerek beş kır'adan her biri ve gerekse tümü üzerinde yer yuvarlığının biçim ve büyülüğünün etrafında incelenmesi ve değerlendirilmesi için meridyen ve paralel çemberleri yaylarının ölçülmesi ve yer çekiminin yoğunluğunun ölçülmesi; Denizlerin ortalama düzeylerinin doğru olarak belirlenmesiyle buna göre arazi kabarıklıklarının gerçek yüksekliklerinin bulunması ve benzeri gibi yer yuvarlığının tümünü kapsamına alan teknığın inceliği konularını araştırmak ve çözümlemektir..

(1) Bu harita arazi üzerinde (1/40.000) ölçüyle alınmış ve (1/80.000) ölçüne göre küçültüleerek basılmış ve çizimde (BONN) projeksiyonu yöntemi esas tutulmuştur.

(2) Anılan harita, arazi üzerinde ayrıntıları çok olan yerler için (1/10.000) ve az ayrıntılı yerler için (1/20.000) ölçükleriyle alınarak (1/50.000) ölçüyle basılarak yayınlanmıştır. Bu haritanın enlem ve boylam çemberleri ağı çok yüzlü izdüşüm yöntemine göre çizilmiştir.

Kurum her üç yılda bir ünlü bir kente olağanüstü toplanarak geçmiş konulara ilişkin her ülke veya sömürgede yapılan işleri inceliyerek ve tartışarak karar alır. Çok ilginçtir ki: Bu kuruma Roman-ya'nın Coğrafya Askeri Encümeni, daha bu ülke Osmanlı İmparatorluğu uyuşundayken, bundan 50 yıl önce girmiştir.

(3)—Osmanlı Ülkesi haritasının, bir nirengiye dayanarak, alımına ve çizimine gelince bu önemli işin yaklaşık 70 yıl önce düşünülmüş olduğu, bugün Harp Okulu ve Mühendis-hane-i Berri-i Hümâyün'un (Topçu Okulu'nun) aletler salonlarında var olan ve nirengi kurulmasına özgü, birçok eski yöntem geometri aletlerinin varlığından anlaşılmaktadır. Gerçekten bu aletlerin (BORDA) ile (BESSEL) in baz ölçme aygıtları ve bir takım büyük ve küçük modelde içiçe geçirilmiş çemberler ve teodolitler'den meydana gelmiş olup, geçen yüzyıl ortasına kadar Avrupa'ca en duyarlı ve geçerli aletler sayıldıları gözönünde bulundurulursa yukarıdaki tasarlamanın büyük bir olasılıkla doğru olduğu meydana çıkar. Aşağı yukarı tümü Fransa'dan getirilmiş olan yukarıda anılan geometri aletlerinin var oluşlarıyla beraber bir de Sultan Abdülmecit ve özellikle Abdülaziz dönemlerinde Harp Okulunun



Harp Okulu Binası
(İstanbul, Pangaltı, Bugün Askeri Müzedir)

kurmay sınıflarına ayrıntılı topoğrafya, Jeodezi ve astronomi bilimlerinin ve bu bilimleri gereği gib öğretmek ve uygulamak için gereken, yüksek matematiğin yıllarca okutulmuş ve üstelik yukarıda anılan bilimlerin öğrenimi için Paris'e kurmay subay'lardan gönderilmiş ve oradan öğretmen getirilmiş bulunması da doğru bir nirengiye dayanarak Osmanlı ülkesi haritasının alımı konusunun çok önce düşünüldüğünü ve tasarlanmış olduğunu gösterir. Bununla beraber bu istek ve tasarımdan bir türlü uygulamaya geçilmemiştir. Çünkü hiçbir haritaya sahip olmayan ülkenin o konudaki gerçek ve ivedi gereksinimleriyle bağıdaştırılabilir bir biçimde bilimi ugulama ve ona göre Genelkurmayca nirengi için yalın ve hızlı bir yöntem ve harita için uygun küçük bir ölçek kabul edilerek Osmanlı ülkesinin en önemli yerlerinden işe başlamak olanağı varken bu yanlı hiçbir zaman gözönünde bulundurulmaya ve yalnız ikinci Fransız haritasının, çok para harcanarak tekniğin tüm inceliklerine dikkatle uyularak, yarımyüzyilda meydana getirildiğine bakılarak, Fransa'nın beş altı katı ve bayındırlık bakımından ondan katbe kat aşağı olan Osmanlı ülkesi haritasının aynı yolla ancak birkaç yüzyılda yapılabileceğine karar verilmiş ve bundan ötürü bir dereceye kadar az zamanda başa çıkarılmayacağı düşüncesine varılarak böyle uzun boylu bir işe girişilmeğe olanak ve gerek görülmemiştir. İşte bunun için, zamanına göre birçok para harcanarak getirilmiş olduğunda kuşku olmayan, yukarıda anılan geometri aletleriyle Harp Akademisi sınıflarında haritaya ilişkin olmak üzere okutulan çeşitli bilimlerde

yalnız İstanbul'un içi gibi pek sınırlı bir kent bölümünün (1:500) ölçüindeki plânının alımı ve çiziminden başka olumlu bir işe yaramamıştır. Bozdoğan su kemeri üzerinde ölçülmüş bir baz ve buna göre kurulmuş bir yerel nirengiye dayanarak yapılmış ve bugün belediyede saklana gelmekte olan bu plânın alınış biçimimle doğruluk derecesine gelince: Buna ilişkin de bugün Genelkurmay arşivinde ne yazık ki kayda geçmiş belgeler yoktur.

Sultan Abdülmecit döneminde Harp Okulunda Kurmay Sınıfları var olmakla beraber Genelkurmay Dairesinin kendisi kurulmuş bulunmayıip her ne kadar Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışmasından sonra (1860) yılında Serasker(M.S.B.) Müşir Namık Paşa tarafından Milli Savunmanın teşkilatı yapıldığı



Müşir Namık Paşa
Serasker (M.S.B.)



Ferik (Korg.) Tevfik Paşa Ressam
İlk Genelkurmay Dairesi Başkanı

zaman tek bir şubeden ibaret bir Genelkurmay Dairesi meydana getirilmişse de bu daire yukarıda bildirildiği gibi, bütün Osmanlı ülkesi haritasına ilişkin hiçbir önemli girişimde bulunmaya yanaşmayıp, yalnız tâhkîmat ve özel gereksinmeler nedeniyle birtakım yerel haritaların alımı ve çizimiyle yetinmiştir.

(4)—İkinci Sultan Abdülhamidin taht'a çıkışmasından ve (1877) Osmanlı Rus Savaşından sonra yapılmış olan (1880) yeniden teşkilatlanmada Genelkurmay Dairesi beş şube üzerine kurularak bunlardan beşinci şubeye harita fen işleri verilmişse de adı geçen şube, ölmüş padişahın otuzucu yıl süren sultanatı döneminde de yine eski görüş ve anlayışla dolu bulunduğu için, Osmanlı ülkesi haritasının teknîge uygun olarak alınmasına kendiliğinden girişimde bulunmamış ve yanlış Avrupalılar tarafından yalan ve yanlış olarak düzenlenen ve yayılmış olan pek küçük ölçekli birkaç Türkiye haritasını ya olduğu gibi veya büyüterek kopya etmeye ve basmayı yeterli görmüştür. Dışarıdan yapılmış olup kendisine aktarılmış ve sorumluluğuna verilmiş bulunan aşağıda bildirilen iki önemli girişimi de benimsenmeyerek bunlardan birini (1888) hiç olmazsa biraz doğru bir temele dayandırmayı hiç bir zaman düşünmemiş ve gerçekten temelli olan öbürünü (1896), desteklemek ve sürdürmek için uğraşması gereken, akılçılık olmayan karşı çıkma ve taşlamalı sözlerle daha başlangıçta başarısızlığa uğratmıştır. Şöyledi:



Von der Goltz Paşa

Birinci olarak, (1883) de Ordunun yeniden teşkilatlanması ve düzenlenmesi için Almanya'dan getirilmiş olan Askeri İslah Kurulunun ülkeyi haritasız görmesi üzerine o vakit Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanmış bulunan (Von der Goltz) Paşa bu eksikliği bir an önce gidermek için Rumeli ile Batı Anadolu haritalarını ivedi olarakapturmaya girişerek işi padişah buyruğuyla beşinci şubeye aktarmıştır. Adı geçen şubede, Rusların (1877) seferinde istikşaf yoluyla yaptıkları (1/210.000) ölçüğündeki Trakya haritasını doğru kabul ederek olduğu gibi kopye etmeye ve Batı Rumeli'nin, Avusturyalılar tarafından yayınlanmış bulunan (1/300.000) ölçüğündeki haritasını (1/210.000) oranına dönüştürerek arazi üzerinde düzeltildikten sonra yukarıdaki harita ile birleştirmeye karar vermiştir. Bunun için (1/300.000) ölçüğündeki anılan Avusturya haritasının paftaları, enlem ve boylam dairelerine bakılmaksızın, (1/210.000) e göre pantoğrafla büyütüldükten ve içlerine esas

olarak yalnız belli başlı kentler, kasabalar, nehirler, ırımkalar ve deniz kıyıları ve benzerleri konulduktan sonra anılan paftalar, arazi ayrıntılarının doğru olarak alımı için, bir takım postalara verilmiş ve bu postalardaki subaylara da alet olarak ufak birer aynalı pusula ile barometre ve birer dubl desimetre ile iletki verilmiştir. Uzun uzadiya anlatıldığı üzere her yönden pek yetersiz bir biçimde donatılmış olan bu düzeltme postaları arazi üzerinde işlerini yaparken subaylardan bir bölümü bilgisizlik yüzünden pusulayı şaşırarak ve bir bölümü esasların inandırıcı olmadığını gördüklerinden üzülerek ellerindeki işleri ya atarak veya gözkararıyla uydurarak ya da araçlara göre doğru yapmaya çalışarak yukarıda anılan paftaları (1888-1892) elbette yanlış ve bağlantısız bir biçimde doldurmuşlardır. Böylelikle doldurulmuş olan paftaların, Genelkurmay Beşinci Şubesine geldiğinde, birbirleriyle birleşemeyecekleri anlaşılıncı birçok dedikodulardan sonra yine Avusturyalıların (1/300.000) ölçüğündeki Rumeli haritasının enlem ve boylam çemberleri ağı pantoğrafla (1/210.000) oranına dönüştürülmüş ve bu değiştirilmiş ağı içinde yukarıda bildirilen paftaların ayrıntıları akıl ve teknigue sığmayan bir çok kaba kalem oynamalarla aktarılmış ve bu şansıacak harita bir de Rusların doğu Trakya harasıyla karıştırılmış ve karıştırılarak şimdi elde bulunan (1/210.000) ölçüğündeki Rumeli karıştırılmış haritası meydana getirilmiştir ve bunun için



Kur. Yzb. Hakkı, Kur. Yzb. M. Şevki
Kur. Yzb. Halit Pariste öğrenimde iken.



Müşir Zeki Paşa
Askeri Okullar Naziri

dört yıl içinde yalnız üstsubay ve subaylara maaş ekleri olarak (30.000) lira boşuna harcanmıştır. Anlatılan harcama ile çürük esaslara göre yapılmış olan (1/210.000) ölçüğindeki Rumeli haritasının ne kadar yanlış olduğunu Rumeli'yi dolaşmış olan subaylardan bilmeyen yoktur. Ancak bir resim masası üzerinde düzenlenmiş ve çizilmiş olduğuna kuşku olmayan (1/250.000) ölçüğündeki Batı Anadolu (Kibert) haritasını yine eskiden olduğu gibi düzelterek (1/210.000) ölçüğünde olmak üzere (1892-1895) yıllarda yapılan ve (1905) den başlayarak (1/200.000) ölçüğine dönüştürüllerken basılan Batı Anadolu haritası da aynı türdendir.

İkinci olarak, (1890) da öğrenim yapmak üzere (Paris) Askeri Yüksek Okuluna gönderilmiş olan Kurmay Yüzbaşılardan Hakkı ve Şevki efendilerin öğrenimlerini bitirmelerinden sonra, sonradan (1892) gönderilen, Harp Okulu öğretmenlerinden Kurmay Yarbay Rıza Bey ile birlikte Fransız Ordusu Coğrafya Dairesinde teorik ve uygulamalı jeodezi tekniğini öğrenmeleri Askerî Okullar Naziri Müşir Zeki Paşa'nın girişimiyle padişah buyruğuyla kararlaştırılması üzerine adı geçen Coğrafya Dairesince İtalya sınırına yakın olan (Nice) kenti kuzeyinde ve (Alpes Maritimes) dağ kümeleri içerisinde, yalnız Osmanlı subaylarını yetiştirmek amacıyla (1893) yaz mevsiminde birinci ve ikinci derecelerden bir nirengi çalışması düzenlenmiş ve yapılmış ve ondan sonra adı geçenler Paris'e dönerek amanlı çalışmalara ilişkin hesapların yapılış biçimini çalışarak Coğrafya Dairesinde öğrendikleri gibi astronomiye ait gözlemleri görmek üzere de bir süre (MONT-SOURIS) gözlemevine gidip gelmişlerdir. (1894) de Osmanlı subaylarının İstanbul'a dönemelerinden sonra Kurmay Yarbay Rıza Bey, nirengi kurulmasına özgü üç Daire-i semtiye⁽¹⁾ ile altı Teodolit ismarlamak ve satınalmak üzere yine Paris'e gitmiş ve adı geçen subayın dönüşünde (1895) Fransız Coğrafya Dairesi Uzmanlarından Yarbay mösyö (DEFFORGES) Tuğgeneral ve Yüzbaşı Mösyö (BARISIEN) Yarbay rütbesiyle sözleşmeli olarak getirilerek Padişah buyruğuyla Genelkurmay Beşinci Şubesine bağlı olarak bir (Jeodezi Komisyonu) kurulmuş ve adı geçen Coğrafya Dairesinin eğreti olarak gönderdiği çift madenden yapılmış (BRÜNNER) aygıt, meridyen dairesi, yıldız sarkacı, kronograf ve benzerleri gibi olağanüstü düzenli işleyen geometri aletleri yardımıyla bir bazın ölçülmesine ve bir enlem ile semt belirlemek ve buna dayanarak arazi üzerinde Osmanlı ülkesi nirengisinin yapımına ve haritasının alımına başlamak üzere (1896) Mayıs'ında Osmanlı'lığın istiklâl beşiği olan, (Eskişehir'e gidilmiş ve coşkuyla altı ay kadar çalışılmıştır.



ESKİSEHIR PAFTASI
Harita Komisyonunun İlk Yapılmış Modern Harita Orijinalidir.
(Topografik Usulle Yapılmıştır.)
Ölçek : 1 : 10.000
Yıl : 1896

ESKİSEHIR PAFTASI
Harita Komisyonunun İlk Yapılmış Modern Harita Orijinalidir.
(Topografik Usulle Yapılmıştır.)
Ölçek : 1 : 50.000
Yıl : 1896

1896 yılında Eskişehir ve yöresinde yapılan ilk Modern haritalar.

(1) Birinci Derece Nirengilerin yatay açlarını bir saat saniyesi incelikte ölçen alet.

Bu süre içinde Jeodezi Komisyonunu oluşturan General, Üstsubay ve Subayların atanmaları sırasıyla aşağıda olduğu gibiydi :

Adı ve Rütbesi	Görevi	Şimdiki Rütbesi
Mirliva Deforj Paşa (Tuğg.)	Tüm teknik işler Bşk.	Fransa'da Korg.
Yb. Bariziyen	Topografa Öğretmeni	Fransa'da Emekli Bnb.
Kur. Alb. Rıza	Başkan yardımcısı ve yönetim denetçisi	Tuğg.
Kur. Bnb. Hakkı ve Şevki	Nirengi Postabaş'ları	Tuğg.
Kur. Yzb. Fevzi, Sermet Cemalettin ve Şükrü	Nirengi Postabaşı Yardımcıları	Alb.
Kur. Bnb. Zeki	Yb. Bariziyen beyin Yardımcısı	Tuğg.
Kur. Kd. Yzb. Fevzi	Topografa Postabaşısı	Albay
Kur. Bnb. Mustafa Remzi	Kadastro Postabaşısı	Tuğg.
Çeşitli sınıflardan Yzb. ve Tgm. rütbesinde 15 kadar subay	Topograflar	Bnb. - Alb.ya kadar

Jeodezi Komisyonu (Eskişehir) dolaylarında büyük bir sevinç ve istekle Kasım ayı sonuna kadar çalışarak: Demiryolu istasyonu kuzeyinde ve doğu-Batı doğrultusunda ve (7235.52) metre uzunluğunda bir baz ölçülmesi, Redif Deposu batısında bulunan ve anılan baz'a bağlı bir nirengi noktasında enlem ve semt gözlemleri, deponun içinde sarkaç deneyiyle yerel yer çekimi yoğunluğunun belirlenmesi, (Eskişehir) ve (Ağapınar) paftaları nirengilerinin kurulması, Eskişehir paftasının (1/50.000) ölçüğünde topografa işi, kentin kendisiyle yoresinin (1/5.000) ölçüğünde örnek olarak bir kadastro plânı ve benzerleri gibi birçok çeşitli ve yararlı işler meydana getirmiş ve sonra da kış işlerini görmek ve elverişli mevsim geldiğinde yeniden Eskişehir dolayındaki çalışma alanını genişletmek üzere Aralık ayında İstanbul'a dönmüştür.



Heybeli'nin çalışmalarını yaptığı İstanbul'da
eski Misafirhane-i Askeri Binası.

Komisyona, Beyazıt Camii karşısında bulunan eski (Misafirhane-i Askeri) binasının çadırıclar ucundaki üst katında, beş altı oda ayrılmış ve topografi yüzbaşı ve teğmenlerinden yalnız bir ikisi, Eskişehir paftasının birleştirme ve temize çekilmesi işleri için, alikonularak ötekileri gelecek yılda tekrar alınmak üzere hepsi birliklerine geri gönderilmiştir. Komisyon (1896) yılı kış mevsiminde ilk önce

Eskişehir baz'ının ve (Ağapınar) paftası nirengisinin hesaplarını yapmak ve Eskişehir paftasını padişah katına sunulabilecek düzeye getirebilmek üzere birleştirmiş ve temize çekmiş ve bundan sonra (1897) yılı baharında yeniden arazi çalışmalarına çıkmak için gereken hazırlıklarla uğraşmıştır. Bu sırada Beşinci Şube, kendisine bağlı olan Jeodezi Komisyonunun, yukarıda anlatıldığı gibi öncekine göre az bir zamanda meydana getirmiş olduğu, işlerinin önemine uygun bir koruyucu ilgi göstermesi ve işleri her yönüyle destekleyip sürdürmeye çalışması gerekirken neyazık ki dolu olduğu eski düşünce nedeniyle karşı bir durum alarak komisyon hakkında çeşitli biçimde birçok dedikodu neden olmuş ve buna, o dönemde Fransızlığa karşı egemen olan, Alman etkileri de katılarak Yıldız Sarayı kuşkulandırılmış olduğundan (1897) yılıyla ondan sonra arazi çalışmalarına çıkmak için komisyon tarafından yapılan her girişim birer anlamsız nedenle sonuçsuz kalmış ve böylelikle güzel umutlarla başlayan harita işleri bırakılmıştır. (DEFORJ) Korgenaral ve Mösyö ((BARASİYEN) Albay rütbesiyle birçok yıllar boşu boşuna binlerce lira ödenek alarak ülkelerine döndükleri gibi öteki üyeleri de birer ikişer ya çıkarılarak veya kendiliklerinden çıkararak komisyon azala azala sonunda (1907) yılında yalnız Kurmay Yarbey Mehmet Şevki Bey'e kalmış ve bütün aletler ve belgeler padişah buyruğuyla Genelkurmay Başkanlığına taşınmıştır.

Özet : (1908) yılı 23 Temmuz devriminden önce Sultan İkinci Abdülhamid'in ilk saltanat dönemindeki harita işleri ya tümden esassız yapılmış ya da esaslı bir biçimde başlar başlamaz sonuçsuz bırakılmış olduğundan İkinci Meşrutiyet Osmanlı ülkesini doğru denilebilcek hiçbir harita ile donanmış olarak bulmamıştır.

(5) — Meşrutiyetten sonra Genelkurmay Dairesinden eski düşünce ve kanları değişimmemiş olan yönetici ve yüksek rütbeli subayların hepsi çekilerek, girişimlere bir engel kalmadığından, Beşinci Şube de (1) aşağıda olduğu gibi önemli bir çalışmaya girebilmiştir.

Gerçekten: 1896 yılından beri anılan şubeye bağlı Jeodezi Komisyonunda bulunmakta olan Kurmay Albay Mehmet Şevki Beyin (1908) yılı sonlarında, Osmanlı ülkesi haritasının alınış biçimine ilişkin olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığına sunmuş olduğu tasarıının incelendikten sonra kabul edilmesi üzerine Şubece ülkenin o konudaki ivedi gereksinimi çok geniş olması, bayındırlaşma derecesi, çeşitli bölgelerinin önem oranları, parasal durumu ve üstelik anlayış biçimini her yıyla düşünürlerek bir dereceye kadar az zamanda bir harita meydana getirebilmek için anılan haritayı yalnız ölçüğinin hata sınırı içinde doğru olan bir nirengiye dayanarak almak ve çizmek yöntemi kural sayılmış ve bu kural'a göre çalışmak üzere Beşinci Şube Müdürinin Başkanlığı altında (1909) yılı birer Müdür emrinde bir (Nirengi) ve bir (Topograf) bölümünden oluşan bir (Harita Heyeti) kurulmuş ve Paris'ten baz ölçümlü özgür bir İnvár (YADERİN) aygıtıyla coğrafi yer belirlenmesi için Kronometreler ve harita alımı için gereği kadar yeni buluşlardan Statya'lı geliştirilmiş Mistirralar ve öteki aletler ve geometri gereçleri satın alınmış ve getirilerek harita işlerine tam bir coşkuyla başlanmıştır.

Daha sonra Osmanlı ülkesi topografa haritasının ayrıca ilerleyeceği gözönünde bulundurularak (1911) den başlanarak Harita Heyetine gerekli görülen bir de (İstikşaf Bölümü) eklenmiştir. Birçok postaları bulunan bu üç bölümde birincisi, Osmanlı Ülkesi Haritasına temel olacak nirengiyi hazırlamak ve kurmak, ikincisi ölçek oranında doğru olan düzenli bir nirengiye dayanarak topografa tekniğinin düzenli kurallarına göre ülkenin topografa haritasının bölüm bölüm alınmasını sürdürmek, üçüncü ser'i bir nirengiye dayanarak özellikle Asya'daki Osmanlı topraklarının olabilen hızla küçük ölçekli bir istikşaf haritasını meydana getirmekle görevlendirilmiş ve bölümülerin, iklime göre elverişli mevsimlerde, arazi üzerinde (8) ay çalışması ve bundan sonra İstanbul'a dönerek (4) ay arazi çalışmaları sırasında yapılan işlerin hesapları, birleştirme ve temize çekme işleriyle uğraşmaları kararlaştırılmıştır.

Harita Heyetinin programı : Bütün önemli askeri yerlerin (1/25.000) Rumeli ve Anadolu'nun Suriye ile Irak'ın (1/50.000) Arap Yarımadası ile Trablusgarp ve Bingazi'nin (1/100.000) ölçekleriyle düzenli topografa haritalarını azar azar ve bütün Asya'daki Osmanlı toprağıyla Trablusgarb'ın (1/200.000) ölçüyle bir istikşaf harmasını hızla almak ve bitirmek olup yalnız Balkan savaşından sonra aşırı derecede küçültülmüş olan Rumeli haritasının hepsinin (1/25.000) ölçüyle alınmasına karar verilmiştir.

(1) Bu şubeye (1909) yılından sonra sırasıyla (7) ve (4) numaraları verilmiş ve daha sonra sadece (Harita Şubesi) ve 1. Dünya Savaşı sırasında da Karargâh-1 Umumi 14 ncü Harita Şubesi) denilmiştir.

Bu haritaların alımı ve çizimi için (1/80.000) ölçüğindeki Fransız Genelkurmay haritasının (BONNE) Projeksiyon yöntemi (1) temel ve (Ayasofya) Camii-şerifi kubbesinin ekseni coğrafi meridyen başlangıcı sayılmış ve haritanın paftaları için genellikle (40x50) santimetre boyut kabul edilmiştir.



İstikşaf Bölümü Yönetici ve Subayları.

Bu programın, yukarıda bildirilen kural'a uyularak, yapılması için bölümlerin gerek arazi üzerinde ve gerekse İstanbul'a dönüşte harita şubesinde kullanacakları aletlerle uygulayacakları ve uyacakları yöntemlere ilişkin birçok teknik yönetmelikler, Fransız kaynaklarından çevrilmek suretiyle gereksinmeye göre değiştirilerek, kaleme alınmış ve kılavuz olmak üzere teknik personele verilmiştir. Anılan yönetmeliklerin ana hatları özette aşağıda olduğu gibidir: (1)

1— Her baz (yederin) aygitındaki üç invar telden her biriyle yalnız birer kez olmak üzere ardı ardına üç kez ölçülecek ve ortalama değeri alınacak.

2— Birinci derece nirengisinin yatay açıları grad saniyesinin ondalıklarını veren büyütüçlü daire-i semtiye aleti ve yükseklik farkının bulunmasına özgü olan bütün düşey açılarla ikinci derece nirengisi yatay açıları (10) saniyenin ondalarını değerlendiren Teodolit aracılığıyla ölçülecek; gerektiğinde bir noktanın enlemi ve bu noktanın uzantısı olan bir nirengi kenarının gerçek semt açısı güneş ve yıldızlara yapılan gözleme doğrudan doğruya anılmış olan teodolit ve zaman ortalamasına göre yarımsaniye vuruşla kronometreler yardımıyla belirlenecek.

3— Alımı istenilen harita yalnız ikinci veya seri' dereceden bir nirengiye dayanacak ve bu nirengiyi oluşturan üçgenlerin açıları ve kenarların başıcu açısal uzaklıklarını (düşey açıları) (4) veya (2) kez ölçülecek; nirenginin kenarları ve tepe noktalarının kotları ve enlemiyle boyamları ya da apsisleriyle ordinatları ve kenarların gerçek semtleri tümüyle beş ondalıklı logaritmalarla hesap edilecek.

4— Birinci derece nirengisinin açıları (20) kez ölçülecek; yalnız bu nirenginin Osmanlı ülkesinde genişletilerek dakik bir biçimde yapılması, ve ikinci derece nirengisinin ona dayandırılması birçok yillara gereksinme olduğu ve bağlı bulunduğuundan bu Harita Şubesince kaçınılmaz bir gereksinim üzerine konulan ve kabul edilmiş olan hız kuralıyla bağıdaşmadığı görüldüğünden, anılan birinci derece nirengisinin tümünün yapılması ancak uzakça bir gelecekte düşünülecek; bu tip bir nirenginin özel bir amaçla yapılması gerektiğinde de onun yatay açıları (10) ve düşey açıları (5) kez ölçülecek.

(1) Adı geçen projeksiyon yöntemine göre harita paftalarının çeşitli ölçeklerde çizimi için gereken apsis ve ordinat çizgileri, Osmanlı ülkesi için (30) ile (46) GRAT enlem ve (0) ile (20) GRAT boylam çemberleri arasında ve (Klarke) elipsoidi üzerinde olarak, önceden hesaplanarak hazırlanmış ve (44) GRATlık enlem çemberi paralel çember ortalaması olarak kabul edilmiştir.

5— (Ayasofya) Camii meridyenine bağlı olan bütün nirengi noktaları (BONN) Projeksiyonu yöntemine uyularak coğrafi enlem ve boyamları yardımıyla paftalar üzerine konacak; Avrupa ve Asya'daki Osmanlı toprakları içinde bulunup (1/25.000) ölçüne göre haritaların alınması son derece gerekli bulunan kentler, anılan meridyene doğru olarak bağlanamazlarsa bu kentler için, bağıntı bağımsız olarak sağlanmak üzere, bağımsız birer nirengi yapılacak; böyle bir nirenginin noktaları, onlar arasında seçilmiş bir uygun olanından doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda olmak üzere geçirilen, iki dik eksene göre apsis ve ordinatları yardımıyla belirlenecek ve sınırlı bir alanı kapsayan bu gibi nirengilerin yapılması ve hazırlanmasında dünyanın yuvarlaklığını hesaba katılmayacak.

6—Nivelmanda esas olmak, üzere deniz kenarında bir takım gel-git ölçekleri kurmak ve uzun uzadıya denemelerle deniz ortalama düzeyini yani sıfır gerçek düzeyini kesinlikle belirlemekten vazgeçilerek, kıyı yöresinde yanlız elverişli kıyı noktalarına dikilecek ve nirengiye bağlanmış bir takım nişancı ağaç kazıkların yaklaşık olarak doğrudan doğruya denizden yükseklikleri ölçülmekle yetinilecek ve ülke içinde özellikle demiryolları üzerinde tren şirketleri tarafından nivelman ölçüleriyle belirlenmiş kotlar alınacak.

7—Yukarda sözü geçmiş olan temellere göre yapılan nirengiye dayanarak düzenli topoğrafya haritaları Fransız buluşu (ALIDADE HOLOMETRIQUE) denilen statyalı geliştirilmiş Mistura ve düzenli altigen biçimindeki Plânçete ile ve istikşaf haritaları da yine Fransa'da kullanılmış (ALIDADE NİVELLATRICE) adı ile anılan nişancı yalın Mistura ve dikdörtgen Plançeteyle doğrudan doğruya arazi üzerinde alımı yapılacak ve çizilecek; gereken istatistik bilgiler yanlışsız olarak ilgili yerel hükümet kaynaklarından alınacak.

(6)— Yukarıda kuruluşuyla programı kısaca bildirilen Harita Heyeti on yıldan beri içteki bir takım üzücü kargaşalıklarla beraber Trablusgarp ve Balkan Savaşlarının ve özellikle Birinci Dünya Savaşının meydana getirdiği bin türlü engel ve zorlukları göğüsleyerek ve programını bir düzeye izleyerek kesin kararlılık ve sessizce çalışmaktan bir an boş kalmayarak ve hem de Çanakkale'de olduğu gibi arasında düşman ateşi altında ve Medine-i Münevvere ve Suriye ile Fırat ve Dicle havzalarında türlü türlü yokluklar ve Arapların saldıruları karşısında iş görerek:

1— (Bakırköy), (Edirne), (Adapazarı), (Erzurum), (Çanakkale), (Halep), (Medine) ve en sonra (İzmir) bazlarını ölçüp bunlara dayanarak Rumeli, Anadolu, Suriye ve Filistinde ve Medine dolaylarında bu ana degen toplam olarak (480.000) kilometre kare kadar büyük bir alanın düzenli ve hızlı nirengilerini aralıksız yapmış;

2—Bu nirengilere dayanarak bugün ülkenin (365.000) kilometre-kareye yani Fransa'nın üçte ikisine yakın olan en önemli müstahkem mevkileriyle bölgümlerinin düzenli ve istikşaf haritalarının yukarıda sözü edilen ölçeklere göre arazi üzerinde almış ve çizmiş ve doğrudan doğruya Kartografi işlerini gören Harita Şubesi de anılan haritaları tümüyle ve bir kaç kez basıp yayinallyarak savaş sırasında ordunun gereksinmelerini inandırıcı bir biçimde bol bol sağlamıştır.

Yukarıda anılan haritalar yanlız Harita Şubesi girişimlerinin ürünü olup bundan başka bu şube, Balkan savaşıyla Birinci Dünya Savaşında, Başkomutanlık vekâleti ile Karargah-ı Umumi Kurmay Başkanlığınnın, Ordu Komutanlıklarının, Ağır topçu ve İstihkâm Mütettişliklerinin ve Levazım Dairesinin ve ötekilerin göstermiş oldukları gereklilik üzerine çeşitli ölçek ve yerlerde daha bir çok dağınık yerlerde ve yerel haritalar meydana getirmiş olduğu gibi Orta Anadoluya, Filistin ve Suriye ile Irak'a, Mısır ile Trablusgarb'a İran ile Kafkasya'ya ait olmak üzere yabancılar tarafından yayınlanmış çeşitli ölçekli birçok haritaları da çevirerek tipkisini basmış ve Orduya dağıtmıştır.

İşlerin kararlaştırılan program içinde istenildiği gibi yönetilip yürütülmesi için Harita Şubesinin ve özellikle Harita Heyetinin Subay varlığı (1909) yıldından beri yavaş yavaş çoğalmış ve (1911) yıldından başlayarak adı geçen Hey'et için, arazi üzerindeki teknik işlerde çalıştırılmak üzere yeteri kadar er ve hayvanlardan oluşan özel bir (Harita Bölüğü) kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı seferberliği nedeniyle Harita Şubesi çizim bölümündeki Kartograflar Subaylarının yarısı kadarı birliklere atandığı ve buna karşılık işler son derece çoğaldığından var olan eksikliği yüksek öğrenim görmüş kısa süreli askerlige bağlı olan gayri müsellahlarla tamam-

lanmışsa da savaş sonunda adı geçenler terhis edilince yalnız Kartografa işleri için yine ordudan subay alınması uygun görülmeyerek ilk-önce yalnız uzman Kartograf yetiştirmek üzere (1916) yılında Nezaretin izniyle herbiri otuzar mevcutlu iki sınıf üzerine düzenlenen bir (Harita Tersimi Mektebi) açılmıştır. Sonraları, Harp Okulunda topoğrafyanın çok yalın ve kısaltılmış bir biçimde okutulduğu ve özellikle Harp Akademisinden Jeodezi biliminin bütbütn kaldırılacağı gözönünde bulundurularak adı geçen bilimlerle bunların öğrenimine gerekli olan öbür yardımcı bilimler iyice gösterilmek üzere, yukarıda adı geçen okulun (Harita Ahz ve Tersimi Mektebi) adıyla üç sınıftan oluşması kararlaştırılmıştır.

Harita Şubesi ile Hey'eti geçen onyıl içinde varlığını göstermiş ve yalnız Türklerden oluşan⁽¹⁾ tek bir vücut gibi bir teknik kurum biçimini almış olup bu kurumun gerek çizim bölümünde ve gerek arazi üzerinde meydana getirdiği işler doğruluk ve nefasetçe Avrupa ülkeleri Harita Dairelerinde yapılan işlerden hiçbir zaman aşağı kalmayıp yanlış basımevi ve fotoğraf hane gereçlerinin eski sistemde olması nedeniyle basılı haritalarımız anılan ülkelerdeki benzerleri gibi istenilen nefaseti tümüyle içinde bulundurmazlıklarından (1916) yılı bu yön de gözönünde bulundurularak Harbiye Nezaretinin müsaadeyle doğruca (BERLİN) ve (VİYANA) ya gidilip bu iki başkentdeki Harita Dairesinin Kartografa Şubelerinde kullanılmakta olan baskı araçları incelenmiş ve geniş bilgi edinilmiş ve bu bilgi edinme sonucunda nefis ve hızlı harita basabilmek için bir yandan gereksinimini duyduğumuz son sistem baskı ve fotoğraf makinaları (LEİPZİG)'den satın alınmış ve getirilmiş ve öte yandan da bu makinaların kullanılma yöntemlerini, Greve ve Galvano-Plasti ile öteki çizim ve basımdaki incelikleri öğrenmek üzere iki yıl süreyle BERLİN'e dört Türk Kartograf memuru gönderilererek öğrenim yaptırılmıştır.

(1854) yılında ilk önce topoğrafya uzmanlarından Fransız Albay Mösyö (LAUSSE DAT) tarafından bulunup fotoğrafla alınan bir arazi parçası görünüşünün yatay izdüşüm yani ölçekli bir haritaya dönüştürülmesi ve çevrilmesine ilişkin olan (PHOTOGRAMMETRIE) tekniğinin (1900) yılından sonra Almanlar ve özellikle (1908) den sonra Avusturyalılar tarafından, topoğrafyada pek büyük bir devrim oluşturacak biçimde olaganüstü gelişmesiyle kurulan (STEREO-PHOTOGRAMMETRIE) ve (STEREO-AUTOGRAMMETRIE) yöntemlerinin de Osmanlı ülkesine uygulanması Harita Şubesince düşünülmüş ve bu bilimleri etrafıyla öğrenmek için (1916) ve 1917) yılları (BERLİN) ile (VİYANA'ya) iki topoğraf subay gönderilmiştir.

(7)—Harita Şubesi ile ona bağlı Harita Heyetinin (1909) dan (1918) yılı Birinci Dünya Savaşı Ateşkes antlaşmasına kadar, geçen on yıl içinde meydana getirmiş olduğu işlere ilişkin olan genel ayırtılarla bu işler için katlanılmış olan harcamalar yıllara göre aşağıda olduğu gibidir.:⁽²⁾

(1) Gerçi Harita Şubesiyle Heyetine önce (1910) da ve (FON DER GOLTZ) ve sonra (1915) yılı Genelkurmay Başkanlığında bulunan (BRONZAR FON ŞİLLENDROF) paşalar, Meşrutiyetin geri gelmesinden önce (KİPERT) hesabına yıllarca Anadolu'da dolaşmış olan (FONDİST) adında bir Alman Emekli Albayı sokuya çalışmışlarsa da başaramamışlar ve bununla beraber Almanlar bu konuda, aşağılarda görüleceği üzere, benzer başarısızlıkla son zamana kadar direnerek uğraşmaktan vazgeçmemiştirler.

(2) İşlerin yıldan yıla gelişme biçimini izleyebilmek için pafta bölüntülerini gösteren ilişkideki Harita fihristine başvurmak gerekir.

1909 YILI

Yıl ortalarında Harita Hey'etinin kurulması üzerine, ilk önce (1/25.000) ölçüye İstanbul ve yöresi haritasının alımı ve çizimi düşünüllererek, Ağustos içinde (BAKIRKÖY) yönünde çalışmaya çıkmış ve mevsim gereği ancak 4 ay kadar arazi üzerinde çalışılabilmış ve bu süre içinde olumlu bir iş meydana getirmeye çabalamakla beraber gibi, teknik personelin eğitimiyle de uğraşılmıştır.

NIRENGİ BÖLÜMÜ : Önce Topograflara iş vermek üzere [Cuhutburgazı "Çiftburgaz", (Şimdiki Mahmut bey) Bucağına bağlı olan "Yeşilboğaz" (Bağcılar Köyü)] doğusunda ve kuzey-güney doğrultusunda bir baz seçmiş ve aplikasyonunu yapmış: bu bazın geçici olarak uzunluğunu çelik seritle üç kez ölçmüştür ve semt meridyenini güneş başucunda bulunduğu zaman gözlem yaparak belirlemiştir; Bez Fabrikası yöresinde Demiryolu Köprüsü yakınında dikilen bir hedefeleri şahsin doğrudan doğruya ölçülen denizden yüksekliğini kot hesapları için esas saymış ve bu ilk bilgiye dayanarak (BAKIRKÖY) paftası nirengisini yapıp hazırlayarak haritası alınmak üzere topografya bölümünü vermiştir. Daha sonra bir yandan nirengi doğuya doğru (MALTEPE) hizalarına kadar genişletilerek gelecek yıl için (KAĞITHANE), BİLÂD-I SELÂSE (Üsküdar Galata ve Eyüp bölgeleri) (ÇAMLICA) paftaları gözlemleri yapılmış ve öte yandan sipariş edilen (YEDERİN) aygitının (PARİS)'den gelmesi üzerine Kasım'da adı geçen aygitla (BAKIRKÖY) bazı, kurallara uygun biçimde kesin olarak üç kez ölçülmüş, ortalama olarak (4396.703) metre bulunmuştur. Daha sonra nirengi bölümü Harita Şubesine ⁽¹⁾ dönerek kış mevsiminde yukarıda adı geçen baz ile üç paftanın hesaplarını yapmış ve ertesi yıl yapılacak işlerin hazırlıklarıyla uğraşmıştır.

TOPOGRAFYA BÖLÜMÜ : (Bakırköy) paftasında eğitim yaparak ve arazide çalışarak bu paftayı meydana getirmiştir ve daha sonra kış işleri için şubeye dönmüştür.



(1909 Yılında Yapılan 1/25.000 Ölçekli Bakırköy Paftasının Bir Bölümü)

(1) Harita Şubesi (1909) yılı Genelkurmay Dairesi yedinci Şubesini oluşturup o tarihte anılan daire Harbiye Nezaretindeki (M.S.B.) eski yerinden Mercan'da bulunan eski Sadrazamlardan Ali Paşa Konağına taşınmış bulunuyordu. Bu konağın (1911) Temmuz'u korkunç yanlığında yanması üzerine Genelkurmay Dairesi İtfaiye Kışlası yanında bulunan eski Hassa Ordusu Hastanesi binasına taşınmıştır.

1910 YILI

Mayıs başlarında arazi çalışmalarına çıkışlarak 7 ay çalışılmıştır.

NİRENGİ BÖLÜMÜ : Bu süre içinde bir yandan Karadeniz Boğazının iki yakasında olmak üzere (İstanbul) ve yöresi haritasına ait olup geçen yıldan kalan (12) paftalık nirengiyi hazırlamak ve öteyandan anılan nirengiyi, ($1/50.000$) ölçüğiyle alımı kararlaştırılan, Anadolu'nun düzenli haritasına esas olacak biçimde Kocaeli Yarımadası içinde (Hereke-Şile) çizgisine kadar genişletmiştir.

Bundan başka sonbaharlarında (Bakırköy) baz'ının güney ucu üzerinde (10) saniyenin ondabirini ölçer büyük Teodolit ve ortalama zamana göre her yarımla saniyede bir vuran kronometreler yardımıyla, bir ay kadar geceli ve gündüzlu yıldızlara ve güneşe bir çok kez gözlem yapılarak adı geçen baz'ın gerçek semti ile güney ucunun enlemi doğrudan doğruya ve bu sonraki noktanın nirengiye bağlı olan (Ayasofya) Camii alemine göre boylamı hesaplanarak belirlenmiş ve semt için (201.0322,5) enlem için (45,5575,0) ve boylam için (+0,1346,8) grad ortalama değerleri bulunmuştur.

Sözü edilen güney ucuna ilişkin olarak üzere bulunan bu üç koordinat daha sonra, doğrudan doğruya Rumeli ile Batı Anadolu nirengi noktalarının enlem ve Boylam hesaplarında, temel olacaklarından anılan değerlerin amaca uygun ve yeterli bir doğrulukta olup olmadıklarını sağlam bir biçimde meydana çıkarmak için (Bakırköy) baz'ının birinci dereceden bir nirengi dizisi yardımıyla (Adapazarı) üzerinden, yukarıda anlatılan (Eskişehir) baz'ına bağlı bulunan ve yukarıda Sözü geçen Redif Deposu batı yakınındaki esas nirengi noktasına bağlanması uygun ve gerekli görülmüştür.

Çünkü; anılan noktanın enlemi (44,1785,49) grad ve (Eskişehir) Baz'ının doğu ucundaki gerçek semti (126,8968,20) grad olup bu iki miktar ise yukarılarda kısaca bildirildiği üzere Fransa'dan eğreti olarak alınmış olan dakik astronomi aletleri aracılığıyla (1896) yılı Uzman Mirliva (Tuğg.) (DEFORJ) paşa tarafından zor koşullar altında olağanüstü doğru olarak belirlenmiş ve çıkarılmış bulunduklarından (Bakırköy) baz'ı güney ucu coğrafi yerinin doğruluğunun araştırılması için en ciddi ve güçlü bir kanıt oluşturmaktaydılar. Bundan başka (Bakırköy) ve (Eskişehir) baz'larının daha önce bildirildiği gibi bağlanmasıyla nirenginin harita alımı için Batı Anadolu ortasından icabına göre Karadeniz ve Akdeniz ile Marmara ve Ege denizi kıyıları yamaçlarından herhangi birine doğru hızla genişletmek olanağı meydana çıkacaktı.

İşte bilinen nedenlerden ötürü (1910) Ağustosunda (Bakırköy) baz'ına dayanarak birinci dereceden bir nirengi yapılmasına başlanarak anılan nirengi (Kocaeli) yarımadası boyunca (Adapazarı) yöresine kadar genişletilmiş ve nirenginin yatay açıları daire-i semtiye aletiyle (10) ve (düşeyacıları) teolitle (5) ayrı başlangıç değeriyle ölçülmüştür.

TOPOGRAFYA BÖLÜMÜ : (İstanbul) ve yöresi haritasının alımı sürdürülerek her biri (125) Kilometrekare olan (10) pafta meydana getirilmiştir.

1911 YILI

Nisandan başlayarak arazi üzerinde (8) ay çalışılmıştır.

NİRENGİ BÖLÜMÜ : (Edirne)'nin (Karaağaç) demiryolu istasyonu güneyinde ve doğubatı doğrultusunda olmak üzere bir baz seçilerek bu baz'ın uzunluğunu ölçerek (2919,740) metre bulmuş; yalnız güneşe gözlem yaparak (Sinekli) ovasında seçilen bir nirengi noktasının enlemi (46,2564,3) ve bu noktayı baz'ın doğu ucuna birleştiren nirengi kenarının semtini (359,3223,0) GRAT olarak belirlemiştir; (Karaağaç) istasyonu önündeki rayların Doğu Demiryolu Ortaklısı tarafından verilen kot'u yardımıyla nirengiye bağlı istasyon binası tepesinin kot'unu (52,75) metre bularak bu kot'u Nivelman hesapları için temel kabul etmiş ve bu ilk bilgilere dayanarak (1500) kilometrekare olan (12) paftalık müstahkem mevki nirengisini Apsis Ordinat yöntemi ile ($1/25.000$) ölçüne göre kontrol ettikten sonra hazırlayarak topografa bölümüne vermiştir.

Anadolu yönünde : Bir yandan ikinci derece nirengisi (İzmit) körfezinin iki kıyısını içine almak üzere (Sapanca-Kefken) çizgisine ulaştırıldığı gibi öteyandan birinci derece nirengisi (Eskişehir)

Baz'ına dayanarak yapılmış ve (Adapazarı) çevresine kadar genişletilerek (1910) yılı (Bakırköy) baz'ında adı geçen dolaylara kadar gelişen aynı derecedeki nirengiye (Adapazarı) kontrol baz'ı yardımıyla bağlanmıştır. (Reşadiye--Adapazarı) şosesi üzerinde sonbaharda seçilen ve doğrudan doğruya ölçülen kontrol baz'ının değeri (3483,862) metre olup bu değer anılan baz'ın her iki yöne göre hesaplanarak bulunan değer ortalamasından ancak (9) santimetre fark etmiş ve pek degersiz olan bu fark da birinci derece nirengisinin istenilen doğruluğu çoklukla içine aldığı açık bir biçimde göstermiştir. Bundan başka (Bakırköy) baz'ının semti ve güney ucunun Coğrafi enlemi ile boylaminin doğruluğu incelenerek ve gerekirse düzeltilmek üzere yapılmış olan yukarıda adı geçen birinci derece nirengisinin hesapları sonunda bu baz'ın Semti (89,8) saniye farkla (201,0412,27) ve güney ucunun enlemi (13,1) grat saniyesi kadar farkla (45.55.88.1) ve boylamı trpkısı (+0.1346.8) grat bulunmuş ve enlem ve semt'te bulunan bu pekaz miktardaki farklar sakıncasız olarak dikkate alınmamakla beraber ikinci derece nirengisinin hazırlanmasında enlem ve boylam hesaplarına sokulmuş ve varolan paftaların nirengi kanavaları buna göre düzeltilmiştir.

TOPOGRAFYA BÖLÜMÜ : (1/25.000) ölçüyle İstanbul ve yöresinde kalan (2) paftayı çıkarmış ve aynı ölçekte ve (12) pafta genişliğinde olan (Edirne) haritasının büyük bir bölümünü meydana getirdiği gibi müstahkem mevki çevresi üzerinde tahkimat için (1/2.000) ölçüyle (20) den çok yerel plânlar yapmış ve (Kocaeli) yarımadasında da (1/50.000) ölçüyle harita alımı işlerini (Hereke-Şile) çizgisine kadar ulaştırmıştır.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ : Başlangıçta yalnız eski Dördüncü Ordu bölgesi, yani (Trabzon), (Erzurum), (Van), (Bitlis), (Elazığ), (Sivas) illeri, istikşaf haritasının (1/200.000) ölçüyle alınması amacıyla kurulmuş ve bununla beraber iyi sonuçlar elde edilirse bu bölümün işlerinin sonradan bütün Asyadaki Osmanlı topraklarına yaygınlaştırılması da karar altına alınmıştır.

İstikşaf haritasının ilk önce, sınır boyunca Rus haritaları üzerinde görülen nirengi noktalarına ve yurtiçi için sekstant ve kronometre'lerle coğrafi yerleri belirlenerek seçilmiş noktalara dayandırılarak, alımı kararlaştırılmış ve buna göre istikşaf bölümüne, yalnız harita alımıyla yükümlü postalardan başka, Denizyollarında yapıldığı gibi coğrafi yer belirlemesi için görevli bir de (Astronomi postası) eklenmiş-



16

tir. Bölüm Müdürü ile personelin istenildiği gibi seçilip atanması ve gereken sekstant ve kronometre'lerin (Londra)'dan satın alınıp getirilmesi ve benzeri gibi gecikme nedenleriyle istikşaf bölümü ancak Ağustos'ta çalışma bölgelerine gönderilebilmiş ve iklim nedeniyle yalnız üç ay çalışabilerek Rus sınırı nirengi noktalarına dayanarak (Beyazıt) (Ağrı) ve (Hasankale) paftaları meydana getirilmiştir. Bu süre içinde (Astronomi postası)'nın olumlu bir iş görmemiş olduğu ve daha sonra da göremeyeceği

anlaşıldığından bu posta kaldırılarak istikşaf haritasına esas olmak üzere seri' bir nirengi yapımına başlanması ve bu nirenginin (1/25.000) ölçüyle alınması kararlaştırılan Erzurum müstahkem mevkiiinin düzenli haritası için, gelecek yıl bu kent yöresinde ölçülecek olan baz'a dayandırılması uygun görülmüşdür.

1912 YILI

Nisan başlarında arazi çalışmalarına gidilmiş ve Balkan Savaşının çıkışıyla arazi üzerinde ancak (5) ay kadar çalışılabilmiştir.

NIRENGİ BÖLÜMÜ: Birinci derece nirengisini (Adapazarı) yöresinden (Bolu)'ya doğru geçişetmek üzere bir posta çıkararak öteki dört postasıyla Doğu Anadolu'da aşağıda belirtilen işleri görmüştür :

1. Nirengi bölümünün müdürüluğu ve iki postası (Erzurum)'a giderek bu kentin batısında ve (Palandöken) sıra dağlarının kuzey etekleri bitiminde olmak üzere doğu-batı doğrultusunda bir baz seçilmiş ve ölçerek (6127,396) metre ve güneş ve yıldızlara gözlem yaparak bu baz'ın (Yarımca) köyü kuzey yakınında bulunan batı ucunun enlemi (44,3363,89) ve bu ucu (Erzurum) saat kulesine ulaştıran nirengi kenarının gerçek semtini (294, 3564,5) GRAT bulmuş ve bu temel bilgilere dayanarak müstahkem mevki ve yöresi için (1125) kilometrekare genişliğinde (9) paftalık düzenli bir nirengi yapmıştır. (1/25.000) ölçüğine göre hazırlanan bu nirengi şebekesinin noktaları doğu, batı, kuzey, güney, doğrultusunda olarak sözü geçen saat kulesinden geçirilen iki dik eksene göre apsis ve ordinatları hesaplanarak paftalar üzerine konmuştur.



Nirengi ve Topografiya Bölümü yönetici ve subayları 1912

2. (1/200.000) ölçüğündeki istikşaf haritası için yapılması kararlaştırılan seri' nirengiye başlamak üzere iki nirengi paftası Nisan içinde (Rize) ve (Trabzon)'dan işe başlamış ve gözlemlerin ortak nirengi noktalarında bağlantısını sağlamak ve korumak üzere paralel olarak güneye doğru hareketle, iklimin sert ve arazinin çok yüksek ve sarp dağlık olması ve yolların pek ilkel ve bozuk bir durumda bulunması nedeniyle rastlanan türlü zorluklara karşın (Rize), (Hamhal), (Tortum), (İspir), (Erzurum), (Kiğı),

(Palu), (Trabzon), (Erzincan), (Kemah), (Harput), ve (Siverek) paftalarını birbirine bağlayarak nirengi-lemişlerdir. Bu postalardan birincisi (Rize) ve ikincisi (Trabzon) deniz fenerlerinin denizden yüksekliklerini (Kotlarını) doğrudan doğruya ölçerek simetrik olarak (18,5) ve (30) metre bularak ilerlemiş ve birinci posta gözlemlerini temmuz sonlarında (Erzurum) baz'ına ulaştırmış ve bağlamıştır.

Açıklandığı gibi yapılmasına başlanan seri' nirenginin noktaları kural uyarınca Coğrafî enlem ve boy-lamları aracılığıyla paftalar üzerine konulması gerektiğinden, bunun için yine (Erzurum) saat kulesi, enlem ve boylam hesapları için, kalkış noktası kabul edilerek baz'a bağlı bulunan bu kulenin enle-mi hesaplanarak (44,3440,4) GRAT bulunmuş ve başlangıç boylamı olan (Ayasofya) Camiine göre boylam farkı da (Erzurum-Trabzon) ve (Trabzon-İstanbul) aralarında telgraf işaretlerini alıp ver-meziyle ve zaman aktarmasıyla, belirlenmesi yönü düşünülmüştür. Yalnız içişleri ve siyasal durumun çok karışması üzerine bu konu zorunlu olarak uygun bir zaman ertelenerek (Erzurum) saat kulesinin (Ayasofya)'ya göre boylam farkı aşağıda olduğu gibi çıkarılmıştır. Her yıl (Paris)'te yayınlanmakta ve içindekileri uluslararası bulunmakta olan (Connaissance des temps) yıldız takviminin (1912) yılına özgü nüshasında (Ayasofya)'nın Paris'e göre ($26^{\circ} 38' 44''$) boylam farkı kayıtlı olduğu gibi (Erzu-rum) Hükümet konağı yakınında bulunan (Markof) kişisi pavyonunun Rus Astronomu (Guedeonof) tarafından yine Paris'e göre belirlenmiş olan, ($38^{\circ} 56' 11''$) boylam farkının da içinde yer aldığı gözön-de bulundurularak bu iki fark yardımıyla (Erzurum Saat Kulesi-Ayasofya) boylam farkı GRAT'a çevri-lererek (-13,6678,9) olarak bulunmuştur.

Bir yandan Balkan savaşının çıkması üzerine (Erzurum-İstanbul) Boylam Farkının telgraf işaretlerinin alınıp verilmesiyle eylemli olarak belirlenmesi belirsiz bir zaman için gecikmeye uğradığı ve öte yandan istikşaf haritasının hızla alınması ve basılması son derece gerekli bulunduğuundan seri' nirenginin yalnız yukarıda adı geçen koşullara uyularak batıya doğru genişletilmesine zorunluluk ortaya çıkmış ve nirengi noktalarının bu esaslara göre hesap edilecek olan enlem ve boyamlarının da ileride doğruluğunun araştırılmasına ve gerektiğinde düzeltilmesine karar verilmiştir.

(Erzurum)'da görevini bitiren nirengi postaları Eylül başlarında getirilip ivedi olarak Çanakkale boğazı nirengisine başlamak üzere (Çanakkale)'ye gönderilmişler ise de Balkan Savaşının patla-masıyla bu iş geri kalmıştır.

TOPOĞRAFYA BÖLÜMÜ: (1/25.000) ölçüyle (Edirne) Müstahkem Mevki haritasından geriye kalan bölümünü bitirmiş, (Erzurum)'un ilk (6) paftasını çıkarmış ve (1/50.000) ölçündeki düzenli harita yapımında (Hereke-Şile) çizgisinden (Sapanca-Kefken) çizgisine kadar ilerlemiş olup yalnız Balkan Savaşının çıkışıyla bu sonraki bölgede iki, üç pafta tamamlanamamıştır.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ : (Rize), (Hamhal), (Tortum), (İspir), (Erzurum), (Hınıs), (Malazgirt), (Bargırı-Muradiye), (Başkale), (Van) paftalarının istikşaf harmasını almış ve bitirmiştir. Bu paftalarдан ilk beşi seri' nirengiye dayanarak yapılmış olup yalnız sonrakiler için yine Rus Haritalarından aktarılarak alınan noktalardan yararlanılmıştır.

Balkan seferberliğinden başlayarak Harita Heyetinde görevli üstsabat ve subayların hepsi, Rumeli savaş alanına gönderilerek ön barış imza edilinceye kadar, geçici olarak atandıkları askeri birliklerle doğrudan doğruya savaşa katılmışlardır.

Savaş sırasında Başkomutanlık Vekâleti emriyle bunlardan kimileri (Terkos) bölgesinin, (Bü-yükçekmece) havzasının ve (Bolayır), (Maydos) ve (Kilitbahır) yöresiyle (Gelibolu yarımadası) güney bölümünün çeşitli ölçeklerde olmak üzere, belirli yerlerin istikşaf haritalarının alımı için görevlendiril-miştirlerdir.

1913 YILI

Savaşın sona ermesiyle beraber Harita Şubesince Heyet personelinin getirilmesine girişimde bulunarak elde edilen Nezaretin izni üzerine yukarıda anılanlar yavaş yavaş merkeze geldikçe Rumeli ve Anadolu'daki çalışma bölgelerine gönderilmiş ve işler arazi üzerinde hazırlanan başlarında başlayarak (7) ay kadar sürmüştür.

NIRENGİ BÖLÜMÜ : (Küçükçekmece) ile (Midye) meridyenleri arasındaki bölge içinde (1/25.000) ölçüyle alınacak düzenli harita için her biri (125) kilometrekare olmak üzere (20) ve Sapana gölü ile bunun kuzey yöresinde (1/50.000) ölçüyle yapılacak düzenli harita için her biri (500) kilometrekare genişliğinde (2) paftalık bir arazi alanının nirengisini yapmış ve hazırlamış ve (1/200.000) ölçüyle alımı yapılmakta olan Doğu Anadolu istikşaf haritasının da (Giresun), (Şebinkarahisar), (Divriği), (Arapkir), (Bitlis), (Diyarbakır), (Redvan) ve (Cizre) paftalarını seri' yöntem yardımıyla niren-gilemiştir.

Bundan başka hem (1/25.000) ölçüyle alımı yapılacak olan (Çanakkale Boğazı) düzenli harita-sına esas olmak ve hem Rumeli haritasına bu yönden başlanabilmek için Nirengi bölümü kasım'da (Ça-nakkale) Askeri Hastanesi doğu yakınında (3250,321) metre uzunluğunda bir baz ölçüyü gibi bir de her iki yandaki kıyıları birbirine bağlayıp, yapılmasına karar verilen nirenginin, genişletilmesine hizmet etmek üzere noktalık bir ağıın gözlemlerini ve hesaplarını yapmıştır.

TOPOĞRAFYA BÖLÜMÜ: (Erzurum) Müstahkem Mevzi haritasının (Palandöken) bölge-sinde kalan (1/25.000) ölçüündeki (3) paftasını çıkarıp (Kefken-Kandıra) yöresinde de Seferberlik nedeniyle bitirilemeyen (1/50.000) ölçüündeki (3) paftanın haritasını bitirmiştir. Bu işler eylül başla-rında sona erdiğinden topoğrafya postaları yavaş yavaş (Çatalca) bölgесine gönderilerek bu bölgede Nirengi Bölümü tarafından hazırlanmış olan paftaların topoğrafya çalışmalarına başlamış ve aralık orta-larına kadar çalışarak her biri (125) kilometrekare olmak üzere (12) paftanın düzenli haritası yapılmıştır. Bu paftalar Marmara ile Karadeniz arasında olmak üzere (Çatalca) savunma hattının (12) kilometre batısına kadar uzanan araziyi kapsar.

Bundan başka (Edirne)'nin geri alınmasından sonra Başkomutanlık Vekâletinin emri üzerine gereken topoğrafya personeli aracılığıyla (1/126.000) ölçüündeki Eski bir Rus haritasından büyütüllererek basılmış olan (1/63.000) ölçüündeki haritanın (Lüleburgaz-Pınarhisar) savaş alanını gösteren bölümleri düzeltilmiş ve (1/25.000) ölçüyle (Kırklareli) ve yöresinin bir istikşaf haritası alımı yaptırılmıştır.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ: İlk önce geçen yıl arazi üzerinde yapmış olduğu işleri birleştirmiş ve bunları temize çekerek hazırlan ortalarında Doğu Anadolu'ya giderek temmuz başlarında (1/200.000) ölçüündeki istikşaf haritası işine tekrar başlamış ve ekim ortalarına kadar çalışarak (Trabzon), (Erzin-can), (Hozat), (Harput), (Kiğı), ve (Palu) paftalarını meydana getirmiştir.

1914 YILI

Harita Hey'eti Mart'tan itibaren görev bölgelerine giderek tam bir çalışma ile iş çıkarmaya başlamıştır. Genel Seferberliğin ilanında, Genelkurmay Başkanlığı Harita Şubesinden işlerin ne derecelerde ve nereelerde olduğuna ilişkin bilgi alınarak, ona göre harita alımı işlerinin belki eskisinden daha çok çalışarak sürdürülmesinin sağlanması kaçınılmaz bir gereklilik iken, ziddîna Harita Şubesinin bu konudaki baş vurmalarına hiç bir zaman önem verilmemiş genel seferberlik ile beraber ne yazıkki Harita Hey'eti subaylarının tümü çeşitli birliklere atanmış ve böylelikle iş, temmuz sonlarına bırakılmıştır. Yalnız sonraları savaşın genel bir biçim alması ve özellikle Osmanlı Devletinin Almanya ve Avusturya ve Avusturya- Macaristan ile birlikte savaşanlar sırasına girmesi gerçekten önemli olan (Çanakkale Boğazı)'nın önemi olağanüstü arttığinden Müstahkem Mevki Komutanlığının gösterdiği gereklilik ve Harita Şubesinin direnircesine isteği üzerine, harbin ilânından sonra yakın birliklerde bulunan hey'et subaylarından bir bölümü geri verilerek kasım ayında (Çanakkale) ile (Gelibolu) yarımadasında tekrar işe başlamış ve şubat sonuna kadar çalışılmıştır. Harita Hey'eti (1914)'de önce tüm varlığıyla (5) ve ve sonra bir bölümüyle (4) yani toplam olarak iki dönemde (9) ay arazi üzerinde çalışmıştır.

NIRENGİ BÖLÜMÜ: Bu iki dönemde aşağıdaki işleri görmüştür.:

1. Balkan savaşında Osmanlı-Bulgar Ordularının ilk çarpışma alanı olan, (Edirne - Kırklareli) arasında (1500) kilometrekare genişliğinde bir alan seri' bir biçimde nirengilenmiş olduğu gibi Çanakkale Boğazının, (Çanakkale)'den giriş yerine kadar, Enönemli olan güney bölümünün her iki yanı (1000) kilometrekare (8) paftalık bir düzenli aña örtülülmüş ve güneşe gözlem yapılarak (Çanakkale) baz'ının semti (360.4627.6) ve kuzey ucunun enlemi (44.64.13.7) GRAT olarak belirlenmiştir. (1/25.000) ölçüyle yapılması kararlaştırılan Çanakkale Boğazı haritasının (Ayasofya) başlangıç boylamına bağlı olarak ali-

mini sağlamak üzere birer nirengi noktası olan (Çanakkale)'de (Çimenlik) deniz işaret direğinin Harbiye Nezareti yangın kulesine göre boylam farkı (2.8532. 87) GRAT bulunmuş ve bu farkın elde edilmesi için Harbiye Nezareti Telgrafhanesi ile (Çimenlik) Tabyasında özel olarak kurulmuş olan Telgraf Merkezi arasında hazırlanan sonlarına doğru iki gece elektrik işaretleri alınıp verilmesiyle karşılıklı olarak zaman aktarılmıştır. Böylelikle bulunan boylam farkının doğruluğunu belirlemeye yardımcı olmak ve daha sonra bütün Rumeli'ye genişletilmek üzere (Marmara) kıyısı boyunca (Bakırköy) ve (Çanakkale) bazları arasında birinci dereceden çok dakik bir nirengi kurulmasına girişilmiş ise de bu iş seferberlik nedeniyle gelecek bir zamana bırakılmıştır. (İstranca) yöresinde de (Midye) ile (Vize) arasında (700) kilometreka-relik bir alan düzenli bir şekilde nirengiyle örülmüştür.

Rumeli'de yukarıda adı geçen işler görüldürken Anadolu'da bir yandan (Erzurum) Müstahkem Mevki nirengisine bağlanarak (Gürcü) boğazında (4) paftalık düzenli bir nirengi kurulmuş ve öte yandan seri' nirengi işi (Ünye-İskenderun) çizgisine ulaştırılarak (Ünye), (Reşadiye), (Sivas) ve (Gürün) paftalarının tümü ve (Kilis), (Maraş), ve (Elbistan) paftalarının bir bölümü hazırlanmıştır. Bu sonraki üç pafta, seri nirenginin doğruluğunun belirlenmesi ve (Suriye) ile (Sina)'ya doğru genişletilmesi amacıyla (Halep) yakınında alınan ve ancak seferberlik nedeniyle ölçülemeyen (Müslümiye) bazına dayandırılmıştır.

2. Yukarıda bildirildiği gibi kasım'a doğru Çanakkale Boğazı haritasının bir an önce alınması kararlaştırılınca yakındaki Askeri Birliklerden Harita Heyetine geri verilen personel ile iki seri' nirengi postası düzenlenerek bunlardan biri (Gelibolu) yarımadasında ve öteki Anadolu yakasında çalıştırılmış ve böylelikle Çanakkale Boğazı nirengisi bir yandan (Şarköy)'ye ve öte yandan (Bozcaada) karşısına doğru genişletilerek şubat sonlarına kadar dört ay içinde (1500) kilometrekarelük (12) paftalık bir iş yapılmıştır. Bu dört ay içinde Osmanlı Ülkesinin öteki yönlerinde nirengi çalışmaları yapılmamıştır.

TOPOĞRAFYA BÖLÜMÜ : Temmuz ortasına kadar (1/25.000) ölçüyle (Silivri), (Podime), (Midye) ve (Sayalık) yerleri arasında (9) paftanın bir bölümü ve (Gürcü boğazında) (4) pafta ile (Kocaeli) yarımadasında da (Sapanca)ının kuzeyinde (1/50.000) ölçüyle bir paftanın topoğrafa işlerinin hepsini sona erdirmiştir. Gerçi Seferberlik ile beraber subayların birliklere atanması üzerine yukarıda bildirilen (9) paftanın bir bölüm eksik kalmış ise de (Gürcü) Boğazında çalışan topoğrafların çalışmayı bırakması Dokuzuncu Kolordu Komutanlığında uygun görülmediğinden bu bölgede çalışanlar işlerini sürdürerek ancak adı geçen boğazın (1/25.000) ölçüyle harmasını bitirdikten sonra birliklere alınmıştır.

Çanakkale Boğazına gönderilen topoğraflar, seferberliğin duyurulacağı sıralarda işe başlamış olduklarından, hemen hiçbir iş görmeden birliklere dağıtılmışlardır.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ : Yılın ilk günlerinde Nezaretin emriyle (1/100.000) ölçüyle (Midye) yoresinin ve (1/25.000) ölçüne göre de (Edirne-Kırklareli) arasında (12) paftalık (1500) kilometrekare genişliğinde bir alanın istikşaf harmasını alarak tamamlamış ve bundan sonra nirengileri hazır olan (Giresun), (Şebinkarahisar), (Divriği), (Arapkir), (Diyarbakır) ve (Bitlis) paftalarının (1/200.000) ölçüyle istikşaf haritalarını yapmak üzere ancak Mayıs'ta Anadoluya yollandılmıştır. İşleri epeyce ilerlemiş olan bu sonraki paftalar bitirilmeden bütün subaylar seferberlik ile beraber Kafkas Ordusu birliklerine alınmıştır.

Savaş ilânından sonra Çanakkale Boğazı haritasının bir an önce istikşaf yöntemiyle alınması kararlaştırılınca, Kafkas Ordusunda bulunan istikşaf personelinin getirilmesine müsaade edilmediğinden bu haritanın alınmasına zorunlu olarak, yöredeki Birinci ve ikinci Ordu Birliklerinden bir bölümünü geri verilen topoğraf subayları görevlendirilmişlerdir. Bunlar kasım'da 1/25.000 ölçüyle boğaz istikşaf haritasının alımına başlayarak ve çoğullukla düşman savaş gemilerinin ateşi altında kalarak şubat sonuna kadar çalışmışlar ve bu süre içinde Anadolu yönünde (Çanakkale) ile (Kumkale) ve (Gelibolu) yarımadasında (Maydos) ve (Anafartalar) ile (Seddülbahir) arasında olmak üzere seferberlikten önce Nirengi Bölümü tarafından hazırlanan ve yukarıda anılmış olan (8) paftayı meydana getirmiştirlerdir. Düşman karaya çıktıktan sonra pek korkunç ve kanlı vuruşmaların yapıldığı araziyi kapsayan bu paftalar hemen basılmış ve savunma ile görevli Beşinci Orduya tam zamanında dağıtılmış ve boğazın başarıyla savunma ve korunmasında önemli bir rol oynamış oldukları anılan Ordu tarafından Harita Şubesi ile Heyeti olağanüstü taktir kazanmışlardır.

1915 YILI

Geçen kış Üçüncü Ordunun bilinen geri çekilişi üzerine, savaştan önce alınmış ve çizilerek basılmış olan (1/200.000) ölçüindeki (20) paftadan oluşan Doğu Anadolu haritasının kapsadığı alan ordunun gereksinmelerine tam olarak yetmediği gibi ve Rumeli içinde benzer yetersizlik karşısında bulunduğu gözönünde bulundurularak hem bir yıl önce eksik kalmış Anadolu ve Rumeli paftalarını bitirmek ve hem de harita işlerini Asya ve Avrupadaki Osmanlı topraklarında olabilen hızla genişletmek amacıyla, harita şubesinin doğrudan doğruya Üçüncü Ordu Komutanlığına başvurusu üzerine sözü edilen ordu Birliklerinde bulunan harita subaylarının çoğu Temmuz başından başlayarak bölüm bölüm geri verilerek (Sivas)'ta toplanmış ve buradan gereken bölgelere gönderilerek böylelikle Harita Heyeti işleri bir yıl kadar geçici bir kesintiye uğradıktan sonra tekrar gelişmeye başlamıştır. Arazi üzerindeki çalışmalar (İstranca) yoresiyle Çanakkale Boğazı yönünde Şubat sonuna kadar sürmüş olup yalnız Anadoluda çalışan istikşaf personeli bitirdikleri paftaları birleştirmek ve temize çekmek üzere aralık ayında (Sivas'a) dönmüşler ve kış mevsimini orada geçirmiştir. Eskisine göre arazi üzerinde (12) ay çalışılmıştır.

NIRENGİ BÖLÜMÜ: Çanakkele boğazı nirengisinin (Şarköy-Saros körfezi) arasındaki bölümünü tamamladıktan sonra çalışmalarına Anadolu yakasında hız verip adı geçen nirengiyi bir yandan (Lapseki) üzerinden Marmara kıyısına doğru genişletmek ve öte yandan Ege Denizi boyunca (Baba) burnuna kadar ulaştırarak (3700) kilometrekareye yakın bir genişlikte (30) paftalık büyük bir iş meydana getirmiştir.

Bir yıl önce seçilen ve yer üzerinde belirtilmiş olan (Halep) Baz'ı hazırlarda ölçülerek (7477,857) metre bulunmuştur. Güneybatıdan kuzeydoğuya dönük olan bu baz'ın güney ucu (Halep) kuzeyinde bulunan (Müslümiye) demiryolu istasyonunun 1,5 kilometre kadar güneyindedir.

(Halep) baz'ına dayanarak, geçen yıldan eksik kalan (Kilis), (Maraş) ve (Elbistan) paftalarının nirengisi bitirilip bu nirengi (Erzurum) baz'ına dayanarak batıya doğru genişletilmekte olan nirengiye (Elbistan-Gürün) arasında bulunan (Hezanlı-Gökdili) kenarı üzerinde bağlanmıştır. Her iki ağ'da ortak olan bu nirengi kenarının (Halep)'e göre değeri (48649) ve (Erzurum)'a göre uzunluğu önemsiz bir farkla (48672) metre bulunmuş ve böylelikle 1912 yılından beri Doğu Anadoluda yapılan jeodezi işlerinin yeteri kadar ve istenilen derecede doğru olduğu gerçekleşmiştir.

Geçmişte yapılmış olan işlerle beraber, sonradan (Sina) yarımadasına ulaşırılmak üzere, seri' nirengi yine (Halep), baz'ına dayanarak bir yandan Suriye kıyıları boyunca genişletilerek (Adana), (Antakya), (Lazkiye), (Trablusşam) paftalarının tümü ve öbür yandan (Münbiç), (Birecik) ve (Adiyaman) paftalarının da bir bölümü hazırlanmıştır.

Bundan başka önemli bilinen (Irak) bölgesi için de 1/200.000 ölçüyle çabucak bir istikşaf haritası meydana getirilmesi düşünülerek bu amaçla seri' nirenginin Dicle-Fırat Nehirleri havzasına genişletilmesi düşünülmüş ise de nirengi personelinin az sayıda olması buna elverişli olmadığından daha hızlı olması gereken başka bir yönteme başvurulmuştur: Bu da haritası alınacak, (Irak) gibi, engebесiz bir bölge içinde seçilen noktaların yalnız astronomik gözlemler yardımıyla doğrudan doğruya coğrafi enlem ve boyamlarını belirlemek yani Denizyollarında kullanılan "Nokta Belirlemesi" sorununu karada uygulamaktır. Yalnız nirengi bölümünde bu yöntemi bilen bir iki personelden başkası bulunmadığı ve işin genişliği en azından beş altı personelden oluşan bir heyete gereksinim gösterdiğinden Harita Şubesinin isteği üzerine Bahriye Nezaretinden verilen beş yüzbaşıya nirengi bölümünden bir subay eklenerek biri sabit ve öteki ikisi gezici olmak üzere üç posta kurulmuş ve bunların Harita Heyetinin görüşüne göre yönetmek üzere, nirengi bölümünden Binbaşı rütbesinde bir de yönetici atanmış ve nokta belirlenmesine özgü olmak üzere gereken Sekstant ve yeteri kadar kronometreler anılan nezaretten alınmıştır.

(Irak postaları) denilen bu postalar Ağustosta (Halep)'e gönderilerek ilk önce iki ay kadar bu kent yöreninde:

1. Yerel Coğrafi değer bakımından (Greenwich)'e bağlı (İskenderun) feneri ile seri' nirengiye bağlı olan (Halep) Kalesi arasında telgrafla boyamarka;
2. (Erzurum-Sivas-Halep) üçgenler zinciri hesaplanılarak bulunacak olan (Halep) baz uçlarının coğrafi değerlerinin doğru olup olmadıklarını karşılaştırmak bakımından adı geçen uçların doğrudan

doğruya enlemleriyle boylam farklarını belirlemekle uğraşmışlardır. Adı geçen baz'ın semti ile uçlarının enlem ve boyamları bir kez bu yolla doğrudan doğruya ve bir kez de (Erzurum-Sivas-Halep) üçgenler zinciri yardımıyla hesaplanarak çıkarılmış ve her iki biçimin verdiği değerler arasındaki farkların yapılan karşılaştırmada izlenen amaca göre, fazla olmadıkları anlaşılmış olduğundan, sonraki değerler, (Suriye Filistin) nirengisi için bırakılmıştır. Bu işlerden sonra gezici Irak postaları (Meskene) üzerinden (Fırat) Nehriniz izleyerek (Bağdat)'a ve buradan (Dicle) boyunca (Musul)'a gitmek ve böylelikle adı geçen iki nehrin havzalarında seçilen noktaların enlemleri ile (Halep)'e göre boylam farklarını belirlemek üzere Kasım'da arazi çalışmalarına çıkmış ve sabit posta da (Halep) merkezinde bırakılarak gezici postalarla arazi çalışmaları sırasında telgrafla haberleşerek boylam farkı belirlenmesi işiyle görevlendirilmiştir.

Irak postaları anlatıldığı gibi Şubat sonlarına kadar çalışarak dört ay içinde (Fırat)'ın her iki yanında olmak üzere (Meskene) ile (Rakka) arasında nitelik bakımından çok iyi ve ancak nicelikçe pek az iş meydana getirerek ancak (20) kadar noktanın coğrafi yerlerini belirleyebilmişlerdir. Buna da başlıca neden; Deniz Personelinin kara işlerine alışamamış olmalarıdır. Bundan ötürü çıkarılan işin, aynı sürede yalnız bir seri' nirengi postasının geleceği işe oranla nitelik bakımından yarısı kadar ağır gittiği, ve daha sonra da öyle olacağı deneyle anlaşılıncı işler zorunlu olarak bırakılarak, deniz subayları da eski görevlerine geri gönderilmiştir.

TOPOĞRAFYA BÖLÜMÜ : Üçüncü Ordudan geri gönderilip (Sivas)'da toplanan subaylardan topoğraflar, Ağustos başlarında (İstanbul)'a gelerek ilk iş olarak yedi yıl önce yapılmış olan (1/25.000) ölçüğündeki (İstanbul ve yöreni) haritasını doğrudan doğruya arazi üzerinde düzeltmişler ve daha sonra, Kasım'da Rumeli'ye geçerek Şubat sonuna kadar (1914) seferberliği nedeniyle eksik kalmış olan (1/25.000) ölçüğündeki (Silivri), (Fener), (Bekirli), (Sayalık), (Podime), (İstranca), (Çelingöz), (Gümüşpinar) ve (Doğuçelingoz) paftalarının bitirilmesiyle uğraşmışlardır.

Çanakkale Boğazı iki yanının (1/25.000) ölçüğündeki istikşaf haritasının alımına aralıksız olarak bir yıl üstün bir çaba ve arasına düşman atesi altında çalışarak (4500) kilometrekare kadar genişliğinde ve (Şarköy) ile (Bababurnu) arasında (36) paftalık bir iş çıkarılmış ve böylelikle kararlaştırılan alan içinde adı geçen haritanın bitirilmesinde başarı sağlanmıştır.

(1914) ve (1915) yıllarda (Seddülbahir), (Arıburnu) ve (Anafartalar) cephelerinde geçen büyük savaş olaylarının tarihini kılavuz olmak ve Türk savunma zaferini sonsuzluğa kadar yaşatmak, saptamak ve canlandırmak amacıyla her iki düşman tarafı tahkimatının, hava etkisi ve benzeriyle ortadan yok olmadan, bütün ayrıntılarıyla geniş kapsamlı bir harita üzerinde gösterilmesi Beşinci Ordu Kurmay Başkanlığı ile haberleşip kararlaştırılarak düşman (Gelibolu) yarımadasından çekilir çekilmez gereken topoğraf subayları yukarıda adı geçen cephelere gönderilmiştir. Yukarıda anılanlar ilk önce (1/25.000) ölçüğündeki (Seddülbahir), (Kirte), (Kocadere) ve (Küçük Anafarta) paftaları üzerine her iki tarafın bütün tahkimatını yerinde işaret etmişlerdir. Daha sonra tahkimat bütün ayrıntılarıyla doğru olarak gösterilmek üzere yukarıda adı geçen paftalar Şube Resimhanesinde (Kartoğrafya Bölümünde) (1/5.000) oranına göre büyütülmüş ve bu ölçekte (43) pafta hazırlanarak topoğraflara verilmiştir. Bu sonraki paftalar arazi üzerine uygulanmış ve sonraki ölçüye göre aletle düzeltilmiş ve ıslah ve tahkimat programıyla bölüm bölüm onlar üzerinde gösterilmeye başlamış ve Şubat sonuna kadar büyük çapta bir iş meydana getirilmiştir.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ: (1/200.000) ölçüğündeki istikşaf haritasının seferberlik nedeniyle eksik kalmış olan (Giresun), (Şebinkarahisar), (Divrik), (Malatya) paftalarını bitirmiş ve (Ünye), (Reşadiye), (Sivas) paftalarını da ayrıca meydana getirmiştir. (50.000) kilometre kareyi aşan bu yedi paftayı çikan postalar onları birleştirmek ve temize çekmek üzere kışın (Sivas'a) dönmüşlerdir. Seferberlik ile beraber eksik kalan ve buyıl içinde Orduya çok gerekli olan (Diyarbakır) ve (Bitlis) paftalarının bitirilmesine ne yazık ki savaş durumu elvermemiştir.

1916 YILI

Nirengi ve topoğrafya bölümleri aralıksız olarak Şubat ortasına kadar arazi çalışmalarını sürdürmüş ve yalnız istikşaf bölümü kışın (Halep) merkezinde toplanarak yaptığı işlerin birleştirilmesi ve temize çekilmesiyle uğraşmıştır.

NIRENGİ BÖLÜMÜ : (Trakya)'nın (1/25.000) ölçeğindeki düzenli haritasına esas olan ikinci derece nirengisini (Silivri-Sinekli) çizgisinin batisına doğru genişletmeye başlamış ve aynı ölçekteki istikşaf haritası için (Saros) Körfezi kuzeyinde ve (Enez) ile (Şarköy) arasında olmak üzere, Çanakkale Boğazı nirengisine bağlı olarak (13) paftalık bir alanın nirengisini hazırlamıştır. Bundan başka Dördüncü Ordu Komutanlığının gösterdiği gereklilik üzerine (1/25.000) ölçeğile (Medine-i-Münevver) yoresinin ve (1/50.000) ölçeğile de adı geçen kent güneyindeki harekât alanının haritalarına temel olmak üzere eylül içinde (Medine) yakınında ve kuzey-güney doğrultusunda çelik şeritle (2700,2) metre uzunluğunda bir baz ölçülmüş ve bunun güney ucunda (27,1996,9) grad enlemiyle (7,3443,2) grad semtini belirlemiş ve baz'a dayanarak apsis-ordinat yöntemiyle bağımsız bir seri' nirengi kurmağa başlayarak şubat sonuna kadar, birçok zorluklar ve tehlikelere karşın, üzerine aldığı işi başarmıştır.

(1/200.000) ölçeğindeki istikşaf haritası için (Suriye)' de (Beyrut),(Şam),(Humus),(Hama), (Halep) ve Karadeniz yamaçlarında da (Amasya),,(Samsun), (Bafra),(Sinop),(Osmancık) paftalarını nirengilemiş olduğu gibi geçen yıldan eksik kalan (Birecik),(Münbiç) ve (Adiyaman) paftaları nirengisini de bitirmiştir.

TOPOGRAFYA BÖLÜMÜ: (Istranca) yoresinde geçen yıl bitirilmesine çalışılan (9) pafta ile beraber (Küçük Manika), (Sultanbahçe) ve (Midye) paftalarının topoğrafya işlerinin tümünü bitirmiştir ve bu sonraki pafta batisındaki (Aksicim) paftasına başlanmıştır.

Saros Körfezi kuzeyindeki (Evreşe-Kadıköy), (Kuruçeşme), (Karatepe), (Karaçalı) paftalarının topoğrafyası yapılmış ve (Seddülbahir), (Ariburnu), (Anafarta) savaş cephelerinin, geçen yıl (1/5.000) ölçeğile başlanılan ve yaklaşık (215) kilometrekare genişliğinde bir alanı kapsayan, detaylı haritası eylül sonlarına doğru bitirilmiştir.

Medine'ye gönderilen topoğraf postası bu kent ile yoresinin (1/25.000) ölçeğinde düzenli bir haritasını meydana getirdiği gibi (1/50.000) ölçeğile de Askeri harekât doğrultularının bir istikşaf haritasını almıştır.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ : (1914) Seferberliği nedeniyle eksik kalmış olan (Bitlis) ve (D.Bakır) paftaları ile beraber (Siverek), (Adiyaman), (Münbiç), (Birecik), (Gürün), (Elbistan), (Maraş), (Kilis), (Adana) paftalarının (1/200.000) ölçeğine göre istikşaf haritalarını almış ve bitirmiştir.

1917 YILI

Harita Hey'eti arazi üzerinde (12) ay çalışmıştır.

NIRENGİ BÖLÜMÜ: Çeşitli bölgelerde aşağıdaki işleri görmüştür.

1. (1/25.000) ölçeğindeki Rumeli düzenli haritasına ait olmak üzere (Silivri-Saray-Çorlu) arasında (14) paftalık bir alanın nirengisi hazırlanmış;

2. Savaş uzadıkça önemi artan (İzmir) ile yoresinin (1/25.000) ölçeğine göre, biran önce haritasının alımı vazgeçilmez bir gereklilik durumuna geldiğinden, Ağustos'tan başlayarak bu kentin kuzeybatisında bulunan (Menemen) ovasında ve yaklaşık doğudan batıya dönük (9536.067) metre uzunluğunda bir baz ölçülmüş ve bu baz'in semti (128,0518,2) ve doğu ucunun enlemi (42,7382,41) GRAT olarak astronomik gözlemlerle belirlenmiş ve ilk kotlar deniz kenarına dikilen hedefi şahıslardan alınarak ilk önce kentin kendisiyle körfezi içine almak üzere (4) paftalık düzenli bir nirengi kurulmasına başlanmış ve şubat sonlarına kadar bitirilmiştir. (İzmir'in) kendisi ile (Karşıyaka'nın) büyük ölçekli birer plânının yapılması Valilikçe tasarlandığı ve konu Harbiye Nezaretine bildirildiğinden o konudaki Nezaret emri üzerine yukarıda anılan nirenginin (İzmir) ile (Karşıyaka'yı) kapsayan alanı içinde nirengi noktaları pek sık alınmış;

3. (1/50.000) ölçeğindeki düzenli haritaya temel olan ikinci derece nirengisi sonbaharda (Adapazarı) doğu yoresinden (Sakarya'nın) döküldüğü yere kadar genişletilerek (3) pafta hazırlanmış;

4. (1/200.000) ölçeğindeki istikşaf haritasına temel olan seri' nirenginin (Kayseri), (Akdağ), (Yozgat), (Çorum), (Keskin), (Ankara), (Karacaviran), (Eskişehir) paftaları hazırları başlarından kasım

sonlarına kadar hazırlanarak anılan nirengi bu sonraki pafta içinde (1911)'de kurulmuş olan birinci derece nirengisine bağlanmıştır. Bu bağlantı, (Eskişehir'in) kuzeydoğusunda bulunan (Kurbantepe) ve batısındaki (Karacaşehir), birinci derece noktalarını birleştiren nirengi kenarı üzerinde sağlanmış ve pek az farklarla aşağıdaki sonuçları vermiş :

(Kurbantepe-Karacaşehir) nirengi kenarının uzunluğu	
28580.53 Metre	(1911)
28638.50 Metre	(1917)
57.97 Metre fark	

(Kurbantepe)'nin Enlemi	Boylamı
44,3415,0	1,9030,7 (1911)
44,4340,2	1,9035,4 (1917)
25,2 saniye	4,7 saniye fark
(Karacaşehirin) Enlemi	Boylamı
44,1473,8	1,6308,0 (1911)
44,1493,9	1,6308,6 (1917)
20,1 saniye	0,6 saniye fark

ve böylelikle (Erzurum) baz'ına dayanarak batıya doğru yayılmakta olan seri' nirenginin olağanüstü inandırıcı olduğu gerçeği meydana çıkmış; seri' nirengiyi (Birecik) paftasından (Musul)'a doğru ulaştırmaya görevli olan nirengi postası mart ve nisan aylarında (Urfa) ve (Resülayn = Ceylanpınar) paftalarını bitirmek üzere iken (Gazze) savaş cephesinin düşman tarafından daha çok sıkıştırılması üzerine hemen anılan cepheye gönderilerek mayıs'tan temmuz'a kadar, savaşan orduya ivedi olarak gerekten (Gazze), (Kudüs) paftaları nirengisi kuzyeye bağlanarak hazırlanmış ve istikşaf bölümüne verilmiş;

Kısacası ilkbahardan yaz ortasına kadar (Sanamayn), (Hayfa), (Naplus), (Yafa) ve sonbahar'dan kış ortasına deðin de (Sis), (Akköprü), (Mersin) paftaları hazırlanmıştır.

صريحه : عباره

١٢٢٢



Hicazda görev yapan Harita Birliğinin komutan ve subayları. 1917



Medine ve yöresinin 1/50.000 ölçekli haritası 25 Haziran 1917

TOPOĞRAFYA BÖLÜMÜ: (Saray) ilçesi içinde çalışan posta subaylarından birinin (İstinye)'de yapılması tasarılan tersaneye ait arazinin ve başka birinin de (Haydarpaşa)'da Tıp Okulu yoresinin büyük ölçekte haritalarını almaya görevlendirilmesi üzerine yalnız (Aksicim) paftasının işleri bitirilmiş ve (Pineke) paftasına başlanabilmiştir.

(1/50.000) ölçüyle düzenli haritası alınmak üzere savaştan önce nirengilenmiş olan (500) kilometrekarelük (Adapazarı) paftası eylül'e kadar bitirilip bu paftayı yapan posta ekim' de (1/25.000) ölçegindeki Rumeli düzenli haritasının alımını sürdürmek üzere, bu yöne geçerek Şubat sonuna kadar (Silivri)'nin batısında bulunan (Yapağça) paftasını çıkarmıştır.

Saros körfezi kuzeyinde çalışan posta da mart'tan şubat'a kadar (Enez-Mürefte) arasında bulunan (13) paftadan geri kalan (9)'unun (1/25.000) ölçüye göre istikşaf haritasını meydana getirmiştir.

Hicaza gönderilen posta (Medine)'nip kendisi ile yoresinin (1/25.000) ve bu kentin (90) kilometre güneyine kadar Askeri Harekât doğrultusundaki arazinin (1/50.000) ölçüye göre haritalarını mart ve nisan aylarında almış ve bitirerek Filistin savaş cephesinde çalışmak üzere (Kudüs)'e gitmiştir.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ: (1/200.000) ölçüye göre sırayla (Halep) (Antakya), (Lazkiye), (Trablusam), (Beyrut), (Hama), (Gazze), (Kudüs), (Hayfa), (Yafa), (Naplus) paftalarına başlayarak ve şubat sonuna kadar aralıksız bir yıl çalışarak (Trablusam), (Beyrut), (Hama), (Naplus) paftalarının bir bölümünü

ve öteki yedisinin tümünü bitirmiş ve özellikle Beşinci Ordunun aşırı derecede gereksinimi olan (Gazze), (Kudüs) paftalarını birçok zorluklar ve tehlikelere karşın tam zamanında yetiştirmiştir. Yalnız bu sonraki paftada (Bahrilut=Lut gölü) doğusuna düşen arazi bölümünün haritası Arapların saldıruları nedeniyle alımı yapılamamıştır.

1918 YILI

Harita Hey'eti Mart'tan ateş kes tarihi olan Kasım ayı başına kadar (8) ay arazi üzerinde bulunarak (İzmir)'de çalışan iki topoğraf postasından başka Hey'etin öteki postalarının hepsi İstanbul'a getirilmiştir.

NIRENGİ BÖLÜMÜ : İşlerinden önce sırasıyla aşağıdaki konulardan sözetmek uygun görülmüş,

Purusya Harita Dairesinin baskılı girişimiyle Almanya ve Avusturya-Macaristan nirengilerinin (POTSDAM) da seçilen bir başlangıç noktasına göre düzenlenmesi ve bu iki ülke haritalarının aynı yöntem içinde birleştirerek çizilmesi ve yayınlanması amacıyla (1916)'da (BUDA-PEŞTE)'de iki ülke arasında bir yazılı sözleşme yapılmış ve bu sözleşmenin daha sonra Bulgar Hükümetine kabul ettirilmesi üzerine bir yandan bu karar gereğince Avusturya'lılar aracılığıyla Bulgaristan'da merkezi Avrupa'ya bağlı olarak birinci dereceden bir nirengi kurulmuş ve genişletilmeye başlanmıştır ve öte yandan Alman'larda bu işe bir an önce Türkiye'nin de imzalı bir yükümlülük altında ortak ettirilmesi unutulmamıştır. İşte özellikle bunun için Prusya Harita Dairesi başkanı general (FONBERTERAP)'ın emri altında olmak üzere yedi Alman ve Avusturya subaylarından oluşan bir heyet geçen (1917) yılı eylülünde İstanbul'a gelerek Osmanlı Harita Şubesiyle ilişki kurarak bir kaç gün uzun uzadıya görüşmelerde bulunmuştur. Yukarıda anılanlara, sekiz yıldan beri Fransız yönteminde düzenli olarak gelişmiş ve gelişmekte olan, Osmanlı ülkesi harita işleri hakkında, gereken bilgi verilmiş ve yukarıda anılan sözleşme esaslarının hemen kabul edilip ve yerine getirilmesi halinde bu işlerin altüst olarak duracağı ve sözleşme esaslarının ancak, üç dört yıl sonra bitirilmesi umulan, Rumeli haritasına bağımsız olarak uygulanmasında yarar olabileceği ayrıntılarıyla açıklanmış ve bununla beraber ilerisi için bir hazırlık olmak üzere, gelecek yıl içinde (Bakırköy) baz'ına dayanarak (Edirne) baz'ına doğru birinci dereceden dakik bir nirengi kurulmasına başlayarak bu nirenginin zamanı geldiğinde birinci derece Bulgar nirengisine bağlanması için gereken arazi işleri ve hesapların Osmanlı Harita Heyetine yapılabileceği ve bundan ötürü Türkiye tarafından ivedi olarak anlaşma imzasına gerek olmadığı söylemiştir. Özellikle Avusturyalı Subaylarca pek akılçıl ve uygun görülen yukarıdaki önerilerimiz, İstanbul'a özel bir düşünceyle geldiği kuşkusuz olan, Prusya Generali (FONDERTERAP) tarafından kabul edilmemiş ve adı geçen, bilinen anlaşmanın tarafımızdan hemen kabul ve imza ve (Bakırköy-Edirne) birinci derece nirengisinin de Almanlar tarafından kurulması için, baskılı bir direnişle gerek buradayken ve gerekse (Berlin)'e dönüşünden sonra bir yıl biteviye Genel Karargah Kurmay Başkanı (BRONZART FON ŞILLENDORF) ve sonra (FONZEFT) Paşalar aracılığıyla Harita Şubesi Müdürlüğünü sıkıştırarak gözdağı vermekten bir an geri kalmamış ve üstelik işlerimizi sürekli bir denetim altında bulundurmak ve bir oldu bitti ile düşüncesini zorla kabul ettirmek üzere (1917) yılı sonlarına doğru Alman İmparatorluğunun emriyle anılan şubeye görevli olarak (KUNT) adında bir Alman Binbaşı bile göndertmiş ve Binbaşının Osmanlı Harita Şubesi Müdürlüğünce kabul edilmemesi üzerine daha sonraları başka aracılarda da pek çok çabalamış ise de her türlü girişimleri Harita Şubesinin karşı çıkması üzerine etkisiz duruma düşürülmüştür. Bununla beraber Harita Şubesi Müdürlüğünce, yeni bir Alman müdahalesi olasılığı gözüne alınarak gerektiğiinde buna karşılık vermek için yukarıda anılan (Bakırköy-Edirne) bağlantısını sağlamak görevi Nisan içinde, (Çorlu) yöresindeki ikinci derece postasına verilmiştir..

Birinci dereceye dönüştürülen bu posta (Bakırköy) baz'ına dayanarak batıya doğru birinci dereceden dakik bir nirengi kurulmasına başlayarak hazırlan sonlarına degen istikşaf yaparak (Çorlu) hizalarına kadar birinci dereceden (13) nirengi noktası seçmiş ve hedefeli şahıslarla saptamış ve işaret etmiş ve Temmuz ortalarında (Bakırköy) baz'ı güney ucundan başlayarak ateşkes tarihine kadar (5) noktada anılan nirenginin yatay açlarını (20) ve düşey açılarını (5) silsile olarak ölçerek gerekli hesapların yapılması için Kasım'da İstanbul'a dönmüştür. Temmuz'dan Kasım'a kadar geçen dört ay içinde enaz (10) noktalık bir iş meydana getirilmek olanağı varken yukarıda olduğu gibi ancak (5) noktada

gözlem yapılabilmış olması özellikle, (Osmanlı-Bulgar) nirengilerinin kendi aralarında bağlanması hakkında, her iki tarafın birlikte olarak (Kırklareli-Edirne-Uzunköprü) yöresinde yapılmış olan istikşaf çalışmalarından ileri gelmiştir. Gerçekten anılan süre içinde (Sofya) Kartografiya Dairesi Müdürlüğünün bir yazı ile Osmanlı Harita Şubesine başvuruşi üzerine çalışmakta olan yukarıda anılan Rumeli birinci derece postasındaki subaylar, bağlantının yeri ve yapılmış biçimine ilişkin Bulgarlarla anlaşmak üzere ağustos ayında (Edirne)'ye gönderilmesi gerekmış ve böylelikle postanın gözlem işleri bir aydan daha çok gecikmeye uğramıştır.

Topograflara verilmek üzere (Çorlu) meridyenine kadar uzanan bölgede geçen yıl oldukça büyük iş meydana getirilmiş olduğundan Rumeli'de ikinci derece nirengi işleri yapılmamıştır.

(1/25.000) ölçündeki (İzmir) ve yöresi düzenli haritasına esas olan nirengi kuzeye doğru genişletilerek temmuz'a kadar (Menemen) ile (İzmir) arasında deniz kıyısına doğru (4) pafta hazırlanmıştır.

Bu işleri gören nirengi postası hem (İzmir) nirengisini (Eskişehir) baz'ına ve bunun aracılığıyla (Ayasofya) meridyenine ulaşmak ve bağlamak ve hem de (1/200.000) ölçüyle alınmakta olan Anadolu istikşaf haritasının (Manisa), (Soma), (Simav), (Kütahya) paftalar nirengisini kurmak üzere temmuz sonlarında kuzeye doğru hareketle bir ay kadar çalışarak (Akhisar) yöresine kadar ilerleyebilmiş ve ondan sonra, kaçak çetelerin saldırıları nedeniyle, çalışmaları sürdürmek ancak güçlü jandarma veya askeri birliklerin koruyuculuğunda kabil olabileceğini raporla Harita Heyeti Başkanlığına bildirmiştir. Bunun üzerine gereken koruma birliklerinin verilmesi için Başkanlıkça ilgili makamlara yapılan haberleşme sonucunda istek elde edilemediğinden anılan posta ilk önce Ekim'de (İzmir)'e ve ateşkesten sonra Aralık'ta (İstanbul)'a dönmüştür.

(1/200.000) ölçündeki istikşaf haritasına temel olan seri' nirenginin (Fırat-Dicle) havzasına yani (Irak'a) genişletilmesi amacıyla üç nirengi postasından meydana gelen bir grup oluşturularak Mart sonunda (Halep'e) gönderilmiştir. Bu grup Mayıs başlarında işe başlayarak (Fırat) havzasındaki iki posta (Halep) baz'ına dayanarak Temmuz'a kadar (Meskene), (Rakka), (Deyr-ez-zor), (Ebukemal) paftalarını hazırlamış ve (Dicle) postası (Musul)'dan başlayarak güneyde bulunan (Cebel Hamrin)'ne yani savaş cephesine kadar (Musul) paftasıyla bunun doğu ve güneyindeki (2) paftanın gözlemlerini yapmıştır.

Geçen yıl hazırlanmış olan (Ceylanpinar) paftasına bağlı olarak (Nusaybin), (Zaho) paftalarını nirengilemek ve bunlara yukarıda anılan (Dicle) postasının işlerini bağlamak üzere Eylül'de (Halep'ten) bir posta (Nusaybin) yöresine gönderilmiş ise de güvenlik yokluğu nedeniyle nirenginin istenilen biçimde genişletilemeyeceği ve ancak (Bağdat) Demiryolu güzergâhi yani menzil yolu boyunca bir dereceye kadar güvenceyle çalışılabilen anlaşıldığından yalnız (Musul) bağlantısı için seri' nirengi bu kente doğru zincir biçiminde uzatılmış ve ekim'de (Musul'a) altmış kilometre kadar yaklaşılmıştır. Ne yazık ki bu sıralarda (Suriye) ve (Irak)'da savaş durumunun büsbütün fenalaşması ve ordunun her iki yönde geri çekilmesi üzerine bağlantı işini bitirmeğe olanak bulunmadığı anlaşılmınca (Nusaybin) postası işleri bırakarak geriye dönmüş ve yürüyüş sırasında Araplar tarafından sert bir saldırıyla uğrayarak geometri aletleriyle silah ve benzerlerini ve hayvanlarını yitirmiş ve bir çok zorluklarla Kasım'da İstanbul'a dönmüştür. Daha sonra (Dicle) postası gelmiştir.

TOPOGRAFYA BÖLÜMÜ'nde : Saray ilçesi içinde çalışan posta (1/25.000) ölçüyle (Pineke), (Çakilli), (Saray) paftalarını bitirip daha sonra (İzmir'e) gönderilmiştir. Aynı ölçüye göre çalışan öteki topograf postası, Aralık sonlarına kadar (Küçükseymenli), (Sinekli), (Kapaklı) paftalarının tümünü ve (Çerkezköy) paftasının yarısının topografya işini bitirerek merkeze gelmiştir. (Şarköy) yöresinde bulunan posta mart'ta (1/25.000) ölçüyle (Mürefte) paftasının istikşaf haritasını alarak nisan sonunda (İzmir'e) gönderilmiştir.

Temmuz'da (Sakarya) yöresinde işe başlayan posta (1/50.000) ölçüne göre (Hendek) paftasının düzenli haritasını, aşağı yukarı hepsini alarak Aralık'ta İstanbul'a dönmüştür.

(İzmir) ve yöresi düzenli haritasının alınmasına Mayıs'ta başlanarak ve savaş durumuyla mevsimin elverişliliğine göre Şubat sonlarına kadar çalışılarak (1/25.000) ölçüne göre İzmir Körfezi güneyindeki (Çatalkaya) paftası bitirilmiş ve (İzmir) paftasının büyük bir bölümü yapılmış ve Belediyyenin isteği üzerine (Karşıyaka)'nın (1/2.500) ölçüyle (6) paftalık bir plânı meydana getirilmiştir.

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ: Gittikçe fenalaşan savaş durumu elverdiği ölçüde eylül sonuna kadar çalışarak geçen yıldan eksik kalan (Trablusşam), (Beyrut), (Hama), (Naplıus) paftalarını bitirmiş ve (Humus), (Şam), (Sanmeyn), (Urfâ), (Mardin) paftalarında da durum ve çevre nedenleriyle yapılmasına olanak bulunan bölümlerin istikşaf haritalarını almış ve kasım'a kadar bölüm bölüm İstanbul'a gelmiştir.

(8) - Harita Heyetinin yukarıda olduğu gibi özet olarak bildirilen on yıllık işlerinin genişliğine ve bu işler için harcanmış olan paralara ilişkin bir fikir sahibi olmak üzere aşağıdaki iki çizelgenin üzerinde düşünülmesi uygundur.

Bu çizelgedeki (16883488) kuruş bütçe gereğince yalnız Hariciye Nezareti veznesinden, on yıl içinde harita alımı işi için, doğrudan doğruya Harita Heyetine ayrılmış ve verilmiş paralar toplam olup buna bir de aşağıda anılan paraların eklenmesi gerekir. Gerçekten; İstikşaf bölümü çalışmaları sırasında gereksinme duyduğu erler ve hayvanların hepsini (1911) yıldından beri Harbiye Nezareti emriyle tümünü askeri birliklerden almış ve bu erler ve hayvanların yiyeceği anılan birlüklerin kendileri tarafından sağlanmış olduğu gibi mevcudu (200)'e yakın olan Harita Bölüğü hayvanlarının yiyecek harcamaları da merkezde bulundukları süre içinde düzene göre, Levazım Dairesi ve Nirengi ve Topografya Bölümülerinin arazi çalışmaları döneminde çeşitli ödenekten, bir bölümü özellikle (1914) denberi arazi çalışmalarına yakın menziller (Konak yerleri) ve birlükler tarafından ödenmiş ve verilmiş olup bundan ötürü bu yiyecek harcamaları toplamı hesaplanarak ortalama :

Kuruş

3373705	İstikşaf bölümünün yedi yıllık erler ve hayvanlar yiyecek harcaması,
1002117	Düzenli Nirengi postaları hayvanlarının yiyecek harcaması
817001	Seri Nirengi postaları hayvanlarının yiyecek harcaması
1026597	Topografya postaları hayvanlarının yiyecek harcaması
6219420	Toplam

Kuruş etmiş ve (10) yıldan beri Osmanlı ülkesi haritasının alımı dolayısıyla katlanılmış olan genel harcamada toplam olarak :

16883488	(Çizelge-1) deki genel harcama toplamı
167245	On yıl içinde satın alınmış geometri aletleri değeri
16716243	
6219420	On yıl içinde erler ve hayvanlar yiyeceği
22935663	

veya, yuvarlak hesap en çok olarak (23000000) kuruşa ulaşmıştır. ⁽¹⁾

İç bunalımlarla beraber ardarda gelen üç felâketli savaşın meydana getirmiş olduğu türlü zorluklar arasında ve bir oranda kısa bir süre içinde bugün (365000) kilometrekareye yakın büyük bir alanın haritasının meydana getirilmiş olduğu gözönünde bulunduruluncı yukarıda anılan para hiçbir zaman çok görülecek derecede olmayıp bunu da aşağıdaki çizelgenin içindeki rakamlar pek açık bir biçimde gösterir.

(1) Yukarıdaki çizelge içindekilerden ve bunu izleyen açıklamadan anlaşılması olacağ gibi bu (23) milyon kuruş Harita Heyeti general üstsubayılarıyla subaylarının ve Harita Bölük erlerinin kendi maaş ve arazi tazminatları anılan erlerle hayvanların yiyecek harcamaları ve bir de çeşitli satınalma ve taş veya ağaç işaretlerin inşası ve benzeri için harcanan paralar genel toplamı olup şudur ki :

Avrupa ülkelerinde ve başlıca Fransa'da harita işlerinde çalışan personelin ve erler ile beylik hayvanlar Ordunun başka birlik ve kurumlarında da bulunmuş olsalar yine maaş alacakları ve yedirileceklerinden, harita alımı harcamalarının hesabında bu maaş ve yiyecek harcamaları katılmamakta ve yalnız yan ödemeler ve satınalma larla inşaat ve benzeri için harcanan paralar dikkate alınmaktadır. Eğer bizde de hesaplar aynı anlayışa göre yürütülecek olursa geçen on yıl içindeki harita işlerinin genel harcamalarının en çok (8) milyon kuruşa ulaşabileceği bellidir.

Harita Kurulunda her yıl içinde görevlendirilen general, üssubay ve subaylar ve erlerin var olanyla bunların Askeri ödentilerini ve arazide çalıstıkları sürece aldığıları yan ödenekleri ve çeşitli harcamalar miktarıyla saatinle sınırlı şimdilik var olan ve kullanılan geometri aletleri değerlerini gösterir çizelgedir. (1)

Harita Ku- rulu Gene- ral Üssü. ve Sb.ları	Arazide Çalışma Süresi	ARAÇ TAZMINATI		ÖZLÜK ÖDENEĞİ				GENEL TOPLAM				DUŞUNCİLEER									
		YIL	HARITA BL. VAR OLANI	NİRENGİ TOPOGRAFYA	İSTİKSAF TOPOGRAFYA	NİRENGİ TOPOGRAFYA	İSTİKSAF TOPOGRAFYA	NİRENGİ TOPOGRAFYA	İSTİKSAF TOPOGRAFYA	BÖLÜMÜ TOPOGRAFYA	İSTİKSAF BÖLÜMÜ TOPOGRAFYA	BÖLÜMÜ TOPOGRAFYA	GENEL TOPLAM VE GİZLİM EDEVATI DEĞERLERİ								
1910	14	28	.	42	.	7	7	.	117250	198861	.	45572	361683	174578	294396	.	468974	41938	30964	903559	
1911	14	37	10	61	264	8	8	3	118000	224400	39750	101454	483604	285193	305196	91800	299811	982000	75370	18626	1559600
1912	15	46	19	80	300	5	7	5	90750	179320	90930	83146	444146	186600	378246	136000	235726	936572	121122	5663	1507503
1913	15	37	15	67	300	6,5	6,5	3,5	113400	202303	68425	74833	453961	175200	277296	112500	131697	696693	661505	1840	1218999
1914	15	40	24	79	300	7	9	6	131600	380250	185700	64980	762530	264600	457800	275400	182538	1180338	53988	1012	1997868
1915	15	23	26	64	300	12	12	4	155300	327050	134400	128640	745390	224700	255000	431400	197358	1018458	64000	.	1827848
1916	14	13	40	67	300	12	12	12	208800	150000	586800	181474	1127074	272400	142800	570600	253460	1239260	50000	.	2416334
1917	14	23	32	69	300	12	12	12	175000	273400	433422	205918	1087740	243600	330600	442200	349031	1365431	60000	.	2513171
1918	14	23	33	70	300	9	12	9	153000	293400	382500	161431	990331	258000	343800	466200	227646	1295646	164995	.	2450972
Top-						81,5	87,5	54,5	1289950	2285834	1921927	1049248	6546959	2184663	2916476	2436100	1877267	9414506	754778	167245	16883488

**Harita Kurulu Bölümülerinin her yıl çıkarlıklarla işlerin alanlarıyla
buna karşılık yıllık harcamaları (2)**

Çalışma Yılları	Nirengi Bölümü tarafından düzlenen olarak nirengilenen arazi alanı.		Düzenli nirengi harcamaları.	Topografa ve istikşaf bölgelerinden 1/25.000 ve 1/50.000 ölçeklerinde alınan düzlenen ve istikşaf haritası alanları.	1/25.000, 1/50.000 ölçüleriyle harita alımı harcamaları.	Nirengi bölümü tarafından nirengilenen arazi alanı.	Hızlı nirengi harcamaları.	İstikşaf bölümünün kendisi tarafından 1/200.000 ölçüyle istikşaf haritası alınan arazi alanı.	İstikşaf bölümü harcamaları.	DÜŞÜNCELER
	1 ncı D. Nirengi	2 ncı D. N.								
	Km ²	Km ²								
909		400	184282	97	235997					
910	5000	3000	413914	858	601412					
911	7000	4000	649595	3536	904521					
912	1000	1200	354327	3135	901972	79000	116400	63593	305416	
913		3000	302887	1674	707740	61000	138040	47000	223844	
914		3200	267417	3796	1062510	31000	283979	.	572450	
915		3000	454178	3305	921475	36000	200307	522000	552465	
916		2300	608575	1666	726239	85000	307480	84000	2521820	
917		3000	760186	1969	1172905	126000	350820	52200	1984500	
918	1000	400	493613	1200	1144779	30000	643320	24950	1707990	
	14000	23500	4488974	21236	8379550	448000	2040406	343643	8026733	
Bir Km ² = 191,02 Kuruş			Bir Km ² = 394,59 Kuruş			Bir Km ² = 4,55 Kuruş			Bir Km ² = 23,36 Kuruş	

Bu çizelgenin düzenlenmesinde, istikşaf bölümü tarafından (1914) de (Edirne-Kırklareli) arasında ve topoğraf bölümü tarafından (1914-1916) da (Çanakkale Boğazı) iki tarafında alınmış olan (1/25.000) ölçüdeki istikşaf haritalarının alanı topoğrafya bölümü tarafından Rumeli ve Anadolu'da (1/25.000) ve (1/50.000) ölçekleriyle alınmış düzenli harita paftaları arasına sokulmuş ve yıllık harcamalarda o biçimde hesap edilmiştir. Bu haritaların dayanmış olduğu ikinci derece nirengi alanına birinci derece nirengisinin alanı eklenmemiş ziddine anılan iki nirenginin harcamaları toplamı yalnız ikinci derece nirengisi harcaması gibi kabul edilmiştir.

İstikşaf bölümünün (1914) yaz mevsiminde Anadolu'da (1/200.000) ölçüyle yapmakta olduğu paftalar seferberlik nedeniyle eksik kaldığından haritası alınmış olan alan sıfır kabul edilerek bu alan ancak anılan paftaların (1915) yılı bitiminden sonra aktarlarak ertesi yılın hesabına geçirilmiştir. Yukarıdaki iki çizelgede (1914) den sonra Harita Heyetinin var olanının biraz eksilmesine karşılık, harcamalarının yıldan yıla olağanüstü artmış olduğu görülmekte olup bu artış savaş nedeniyle teknik personelin maaşları ile yan ödemelerinin dörttebiri oranında artmış ve erler ve hayvanların yiyecek harcamalarının yükselmiş olmasından ileri gelmiştir.

İkinci çizelgenin incelenmesinden; Bir kilometrekare olan bir arazi haritasının nirengisiyle beraber (1/25.000) ve (1/50.000) ölçeklerine göre (586) ve (1/200.000) ölçüne göre (28) kuruşa çıkışlığı olduğu anlaşılmakta olup bu ise Avrupa ülkelerince daha geniş ve elverişli koşullar altında katlanılmış olan harcamalara oranla hiç denecek derecededir. Bundan başka yine aynı çizelgeye göre bugün düzenli harita için (2300) ve istikşaf haritası için (105.000) kilometrekarelük büyük bir alan nirengisinin topoğraflara verilmek üzere hazırlanmış bulunması da ayrıca anılmasına değer.

(9) - Meşrutiyetten sonra Harita Şubesinin çizim, fotoğraf, ve basımevince Kartografiya İşleme'ne özellikle son (8) yıl içinde olağanüstü bir çaba ile tüm Osmanlı Ülkesine ve kimi komşu ülkelere ait olmak üzere gerek önceden yapılmış, veya (10) yıldan beri Harita Heyetince bizzat arazi üzerinde yapılan çalışmalarla meydana getirilmiş, ve gerekse Avrupada basılmış olan çeşitli ölçekte ve en gerekli birçok haritalara ait (aşağıdaki çizelgeden de anlaşılacağı gibi) 1,5 milyonu aşkın pafta basılmış ve yayınlanmıştır.

(1911 – 1918) yılına kadar çeşitli ölçekli haritalardan her birinin kapsadığı paftalardan Harita Şubesince yıllık ne kadar basılmış ve yayınlanmış olduğunu bildiren çizelgedir. (3)

Sıra No.	ÖLÇEĞİ	Yıl 1911 Tane	Yıl 1912 Tane	Yıl 1913 Tane	Yıl 1914 Tane	Yıl 1915 Tane	Yıl 1916 Tane	Yıl 1917 Tane	Yıl 1918 Tane	Toplam	DÜŞÜNCELER
1	1/ 5.000	222	9949	12008	2020	24199	
2	1/10.000	.	23	1325	.	.	500	.	100	1948	
3	1/20.000	250	500	300	.	.	20000	.	.	21050	
4	1/25.000	5000	35795	50534	115782	63143	16587	42415	43830	373086	
5	1/30.000	.	.	315	315	
6	1/40.000	.	63701	.	.	.	545	.	.	64246	
7	1/42.000	.	185	185	
8	1/50.000	.	.	.	13752	10767	.	982	8096	33597	
9	1/63.000	.	3204	49914	.	2488	.	389	860	56855	
10	1/84.000	40976	.	.	.	40976	
11	1/100.000	.	.	.	984	8105	4930	1015	500	15534	
12	1/150.000	495	.	.	495	
13	1/168.00	510	1980	.	2490	
14	1/200.000	.	99354	.	108151	4251	85528	6257	44134	347675	
15	1/210.000	26007	130431	76301	41658	24200	4174	.	.	302771	
16	1/250.000	.	.	.	1927	.	5852	2005	.	9784	
17	1/400.000	.	.	.	75779	18500	24459	3981	6030	128749	
18	1/500.000	.	.	.	11870	.	512	2280	2010	16672	
19	1/600.000	.	.	.	1400	1400	
20	1/750.000	.	.	105	470	1975	.	.	.	2550	
21	1/840.000	.	5413	.	500	.	1988	.	.	7901	
22	1/850.000	505	.	505	
23	1/1000.000	100	.	100	11314	2150	21220	497	.	35381	
24	1/1.500.000	990	.	.	609	1599	
25	1/1.680.000	2100	1524	1020	4644	
26	1/2.000.000	.	.	200	1350	1550	
27	1/2.250.000	780	.	977	.	1757	
28	1/2.500.000	.	.	.	3854	.	1100	.	.	4954	
29	1/3.000.000	1515	4040	.	.	5555	
	G. Toplam	31.357	338.606	179.094	389.781	179.072	204.489	77.424	108.600	1.508.423	

Küçük ölçekli olmak üzere tekrar yüzeye basılmış olan Devlet Demiryolları, Asker alma daireleri
Askeri konum ve benzeri haritaları çizelgeye konmamıştır.

Bu çizelgede gösterilen haritaların tümünden binlerce nüsha Trablusgarp ve Balkan savaşlarında ve Birinci Dünya Savaşında resmi emirle parasız olarak orduya dağıtılmış olduğu gibi, yalnız savaş yılları için gizli tutulan kimileri müstesna olmak üzere çoğunun uygun fiyatlarla ordu personeline ve dışarıya satulmasına Harbiye Nezaretince izin verilmiş ve böylelikle :

1911 Yılı	37653
1912 Yılı	49630
1913 Yılı	42794
1914 Yılı	57811
1915 Yılı	25093
1916 Yılı	11307
1917 Yılı	11031
1918 Yılı	9364

244683 Toplam

Kuruşluk harita satılarak bu para her yıl gelir kaydı ile bir makbuzla Maliye Nezarete aktarılmış ve verilmiştir. Sekiz yıllık uzunca bir süreyle göre bu satış gelirinin pek az olduğu meydanda olup, bunda başlıca Osmanlı ülkesi haritasının doğrudan doğruya alımıyla uğraşan bir kurulun on yıldan beri var olduğunu ordu içinde, ancak Balkan savaşında ve dışında ise yalnız yakın zamanlarda bilinmeye başlamasından ileri gelmiştir. Gerçekten yukarıda anılan sekiz yıllık gelir toplamında ordu dışındaki satış miktarı ancak ufak bir oranda bulunmaktadır. Bununla beraber satışın bundan sonra yavaş yavaş artacağı kuşkusuz olup böylelikle gelir olarak yıldan yıla Maliye Hazinesine aktarılacak para larla Osmanlı ülkesi haritalarının hem alımı ve çizimi ve hem de baskı ve yayın harcamaları bağımsız olarak çıkarılabilmiş olacaktır.

(10)- Harita Hey'etinin (1909) da nirengi ve topografya ve (1910) da ek olarak istikşaf işleriyle uğraşmak üzere üç bölümden oluşarak kurulmasından sonra, anılan hey'et bölümlerinin görevleri ve örgütü, iş ve işlemleri ve personelin ordu içindeki durumunun onayı olarak saptanması amacıyla Harita Şubesiince hazırlanan bir tüzük onaya sunulmak üzere Genelkurmay Başkanlığı aracılığıyla eski askeri Şuraya gönderilmiş ise de anılan başkanlığın ilgisizliği nedeniyle taslak iki yıl kadar dosyalar içinde süründükten sonra bir sonuca varılmadan olduğu gibi geri çevrilmiş ve Trablusgarp ve Balkan savaşları sırasında da öylece kalmıştır. Gerçi Balkan Barışından sonra Harita Şubesi tekrar girişimiyle bulunması üzerine yukarıda anılan Harita Hey'eti Tüzüğü personel dairesi ve ordu daireleri ile kanunlar şubesi tarafından incelenmiş ve değiştirilerek kabul olunmuş ise de yapılan baş vurulara karşın, Genelkurmay Başkanlığı'nca anılan tüzüğün yüksek onaya sunulmasına bir türlü istek gösterilmemiştir. Bununla beraber Harita Şubesi tüzüklarındaki kesin kararlılığı hiçbir zaman kırılmamıştır

(11)- Harita Şubesi (1909) yıldan beri, bintürlü zorluklar içinde meydana getirmiş olduğu örgüt ile işler, yalnız kendi girişimi ve bir düşünmeye bağlı kalarak kesin kararlılıkla çalışması sonucu olup, Genelkurmay Başkanlığı tarafından, bu konuda hiçbir vakit belirli bir emir verilmemiş olduktan başka, şubenin özellikle Harita Hey'eti hakkındaki en gerekli ve en önemli önerileri geciktirilmeden değerlendirilmesi ve uygun görülmesi gerekirken ziddine anılan öneriler ya işleme boğularak zorlukla desteklenmiş ya da etrafında düşünülmenden geri çevrilmiş ve işlerin hızlı ve düzenli gelişmesine engel olan bu durum özellikle Genelkurmay Başkanlığına Alman Generalı (BRONZART) Paşa getirildikten sonra büsbütün zararlı bir biçim almıştır.

İşte bunun için örgütü ve işlemleri yıldan yıla olağanüstü çeşitlenerek genişleyen Harita Şubesi de özellikle (1913) den başlayarak daha çok benzeri bağımsız bir daire gibi işlerini çevirmeye ve işlem yapmaya başlamış önemli işler için doğrudan doğruya Nezaret katına başvuruda ve önerilerde bulunarak bizzat bu makamdan emir çekmek ve almak zorunluğunda kalmış ve böylelikle anılan şubenin Genelkurmay Dairesiyle olan bağlantısı eylemli olarak azalmağa ve yalnız biçimsel bir durum almaya başlamıştır. Bir de henüz haritasını bir an önce yapmaya çalışmakta olan ülkemiz için barışta olduğu gibi özellikle seferde harita işlerinin aksamasına meydan vermek söyle dursun ziddine kesintisiz ve daha geniş çalış-

maların sürdürülmesi Genelkurmay Başkanlığınca düşünülmesi ve saptanması vazgeçilmez bir zorunlukken, ne yazık ki, (1914) yılı Temmuz başlarında genel seferberlikle beraber Harita Şubesi Müdürlüğünün düşüncə ve oyuna baş vurmaya bile gerek görülmeksızın arazi işlerinde çalışmakta olan Harita Heyeti subaylarının tümü ve şubedeki Kartografi subayları da yarı yarıya birliklere dağıtılmış olup bundan ötürü ülkenin düşman saldıruları ve ele geçirmesine elverişli bölümünde eksiksiz bir çalışmayla ilerlemekte olan harita işleri durmuş ve harita çizim ve basım işleri de yarı yarıya ağırlaşmış ve elbette bu üzücü durumun zıt etkisi kendisini göstermeye pek çok gecikmemiştir. Gerçekten Osmanlı Devletinin Merkezi Devletler'e (Almanya, Avusturya, Macaristan) katılarak (1914) ekim'i sonrasında Birinci Dünya Savaşına girmesinden sonra İngiliz ve Fransız deniz savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı önünde saldırgan bir duruma geçmesi üzerine Müstankem Mevki ve Gezici Savunma Komutanlıklarının adı geçen boğazın her iki yanının ayrıntılı haritalarını istemeğe başlamışlardır. Gerçi bunun üzerine, yukarılarda bildirildiği gibi, yakın birliklerdeki Harita Heyeti subaylarından gerekenler çabucak geri verdirilmiş ve anılan haritaların bir an önce alınması amacıyla Çanakkale boğazına gönderilmiş ise de bu husus Genel Karargâh Kurmay Başkanlığı katında uygun görülemeyip, yine Harita Şubesi Müdürlüğünün kendi başına doğruca Baş Komutanlık Vekâleti ile Maliye Nezareti'ne başvuruluşuyla sağlanmış ve elde edilmiştir.

Geçmiştekine göre Harita Şubesiyle Heyeti Genelkurmay'a bağlı kaldıkça bu bağlantının, istenildiği gibi işlerin gelişmesi bakımından, yapılan deney sonucu yarardan çok zarara neden olduğu ve gerçekten örgüt ve işlemelerinin genişleyerek çoğalması nedeniyle anılan şubenin artık kendi başına bir daire durumuna çevrilmesi gerektiği anlaşılmış ve bundan başka pek eskiden beri Avrupa ülkelerinde harita işlerini yöneten askeri kurumların Coğrafya Dairesi, Coğrafya Encümeni, Harita Dairesi ve benzeri gibi çeşitli adlarla birer bağımsız daire kurdukları da gözönünde alınarak, yapıtlarıyla değil Osmanlı Ordusunun, yabancıların bile beğenisini kazanan Harita Şubesi ile Heyetinin Harbiye Nezareti daireleri arasında bağımsız bir daire durumuna çevrilmesine ilişkin yüksek onaya sunulmak üzere (1914) şubat'ında Nezaret Makamına gerekçesiyle bir tüzük tasarıtı sunulmuştur. Oy'u alınmak üzere ilk önce Genel Karargâh Kurmay Başkanlığına gönderilmiş olan bu tüzük tasarıtı hakkında, Harita şubesince, (1915) yılı (Çanakkale) korkunç olayı nedeniyle doğal olarak kovuşturulmadan bulunulamamıştır.

Tehlike geçtikten sonra tasarının nerede bulunduğu ve ne olduğu araştırılmışsa da bir iz bulunamadığından ve bununla beraber Harita Heyeti işleri ve özellikle personelinin yükseltilmeleri hakkında bir takım önemli bilgilerin Nezaret Dairelerince yöneltilmesi ve yapılması da, onaylı bir tüzük bulunması yüzünden, geciktirilmekte olduğundan, bu duruma bir son vermek üzere Harita Şubesi (1916) eylülünde tekrar girişimde bulunarak Nezaret katına bir önerge vermiş ve buna da uzun uzadıya inandırıcı bir gerekçe ileri sürerken Harita Şubesiyle Heyetinin, yalnız Harbiye Nezarete bağlı olmak ve geniş yetkisi olan bir başkanın emri altında bulunmak üzere, (Harita Dairesi) adıyla beş şubeden oluşan bağımsız bir Daire durumuna çevrilmesi ve bu dairenin görevleri ile işleri ve işlemlerini, personelinin durumlarını belirtmek ve düzenlemek üzere kaleme alınacak bir tüzüğün incelenmesinden sonra yüksek onaydan geçirilmesini ve bir de dairenin teknik örgütüne uygun bir bina yapılması veya ayrılması önemle bildirilmiş ve önerilmiştir.

Bu önerge ne yazık ki yine önce Genelkurmay Başkanı (BRONZART) Paşa aktarıldığından ötedenberi Harita Şubesi hakkında iyi bir düşünce beslenmeyen adı geçene de ileri sürülmüş olan

(1) (1915) yılı martında İngiliz ve Fransız Deniz Savaş gemilerinin (Çanakkale) boğazını fazlaca zorlamaları üzerine Genel Karargâh Kurmay Başkanı (BRONZART) Paşa kartografa, basimevi ve fotografhanede kalmış olan öteki subay ve personelin bile tümünün çabucak yakın birliklere verilmesi yarı Harita Şubesinin büsbütün dağıtılması hakkında iyice düşünmeden emir vermişse de şube müdürlüğünün karşı çıkması üzerine bundan vazgeçilmişt ve yalnız düşmanın İstanbul'a girmesi olasılığına karşı Harita Şubesi gereken subay ve personel ile beraber en değerli belge ve haritaları ve geometri aletlerini ve bir baskınmakinası ile ayrıntılarını (Kütahya) Askeri Redif Dairesine taşımış ve bu daireyi çok iyi ikinci bir şube durumuna koymuş ve biçimine sokmuştur. Bu ikinci şube bir buçuk yıl kadar düzenli olarak görev yaptıktan sonra (1916) Temmuzu'nda tekrar İstanbul'a getirilmiştir.

(2) (1915) ile ondan sonra, Asyadaki Osmanlı Ordularındaki öteki Harita Heyeti subaylarıda Harita Şubesi'ce doğrudan doğruya kendileri anılan Ordular Komutanlıklarına yazılı olarak veya Nezaret makamına sözlü olarak başvurmak suretiyle bölüm bölüm geri getirilerek işe çıkarılmıştır.

gerekçeyi dikkate almaksızın geçmiş önerilerden Harita Şubesiyle Heyetinin onaylı bir tüzükle bir daire durumuna çevrilmesini kabul etmiş olmakla beraber bir özel düşüncenin zorlanmasıyla bunun savaştan sonra yapılmasının uygun olacağı ve adı geçen Daire Başkanının en çok bir Tümen Komutanı yetkisiyle Genelkurmay Başkanlığıının emri altında bulunması gerektiği görüşünde bulunmuş ve özel bir bina ayrılması veya yapılmasını suskululuğuyla uygun bulduğunun anlatmak istemiştir. Yukarıda anılan önerge buna benzer bir kenar yazısıyla Genelkurmay dairesinden çıktıktan sonra, Nezaretin öteki dairelerinin bu konudaki oylarının alınmasına gerek görülmeksiz, gereği yapılımak üzere olduğu gibi Harita Şubesine geri gönderilmiştir. Bununla birlikte Harita Şubesinin ardı ardına yaptığı girişimleri üzerine anılan dairelerce herhalde bir Harita Dairesi kurulması gereğine az çok inanılmıştır.

Harita Şubesi Müdürlüğü girişimlerini direnerek sürdürmüş (1917) yılı martında enson olmak üzere gerçekle eskisine benzeyen ve ancak pek kısa bir tüzük tasarısı hazırlayarak ve bunda yukarıda anılan önergedeki başkanlık yetkisi konusuna deðinmeden, anılan tasarıyı yüksek onaydan geçmek üzere bir yazıyla Nezaret katına sunmak, Harita Şubesi ile Heyetinin, harita alımı konusunda Genelkurmay Başkanlığıının Oy'unu almak ve yalnız Harbiye Nezareti emirlerine bağlı kalmak üzere, bağımsız bir Harita Dairesine çevrilmesini dilemiştir. Bu yeni tasarı Nezaret evrakında bir süre bekleyerek işleme konduktan sonra daha çok haftalarca kartonlarda yatmak ve Harita Şubesinin arasına kovuşturması üzerine birer soru veya bir açıklama kenar yazısıyla daireye gönderilmek sureti ile birbucuk yıl kadar Genelkurmay, Ordu, Harp Okulu, Personel Dairesi, Saymanlıklar, Levazım ve üstelik Sağlık Daireleri arasında dolaþtırılmış ve bu yavaş dolaþturmalar sırasında, asıl ilgili olan Harita Şubesinin düşünce ve oy'u aşağı yukarı hiç gözönüne alınmamışın, bir takım bilgisizce değişiklige uğratılmış. Kısacası beþ yıldan beri yalnız olumsuz Alman istekleri nedeniyle yapılan birçok üzücü gecikmeler ve akılç olmayan tartışmalardan sonra sonunda (1915) ekim'i başlarında belgelenerek Harbiye Nezaritinin kabul ve onayı alınarak yönetmelik biçiminde çıkarılmış ve durum Nezaret katının 28 ekim 1918 tarihli bir genelgesiyle bütün dairelere bildirilmiştir.

Ateşkesten sonra Harbiye Nezaretince yapılan ve uygulanan yeni teþkilatlanmada daireler arasına alınmış olan (Harita Dairesi) yönetmelik gereğince, herbiri birtakım posta ve bölümlerden oluşan Nirengi, Topograþya, İstikşaf, Kartograþya ve Merkez Şubeleriyle Daire Başkanlığına bağlı bir Harita Taburu ve üç sınıfı yatalı bir Harita Ahz-ve Tersim Mektebinden oluşması gerekipen, bununla birlikte Ordu dairesinden 12 nisan 1919 tarihleriyle gönderilen onaylı Harita Dairesi kadrosunda Harita Taburu, şimdiki mevcudunun azlığı nedeniyle, (Harita kit'ası) ve Merkez Şubesi de yanlış bir anlam nedeniyle öteki daireler oranla (Baþkanlık kalemi ve evrak) diye gösterilmiştir. Geçici kaydıyla gelen bu kadroya göre Harita Dairesinin kendisinin ve Harita Ahz ve Tersimi Okuluyla kit'asının general üssubay, subay ve sivil personel mevcudu (140) kadar olup Okul ile kit'ada (537) öğrenci, astsubay, onbaşı, ve erleri ve (327) baş hayvanı kapsamaktadır.

(12)-Eski Harita Şubesi tarafından, Avrupa ülkelerindeki yüzlerce yıllık Coþrafya Kurumlarının örgütleri ve teknik işleriyle etrafinlîca incelenerek ve aynı zamanda Osmanlı Ülkesinin özel durumu hesaba katılarak yalnız uzmanlık ve deneye dayanarak kaleme alınmış ve sunulmuş olan yukarıda anılan tüzük tasarısı, anılan şubenin o konudaki düşünce ve görüşlerine bakılmamışın Nezaret Dairelerince anlayışsız bir biçimde değiştirilmiş ve bozulmuş bulunduğu ve bununla beraber yine birçok gecikmeler ve zorluklarla ancak Nezaretce onaylı bir Talimatname biçimde çıkarılmış olduğundan bu Talimatnamenin amaç ve gereksinmeye göre düzeltildip ve islahı ile uygun zamanda Tüzük biçiminde yüksek onaydan geçirilmesi Harita Dairesince ilk önce yapılması gereken görevlerdir.

Bundan başka, on yıldan beri çeşitli ölçeklerde olarak alınmış ve yayınlanmış olan haritalar yalnız ülkenin savunmasına değil aynı zamanda öteki tüm sivil kuruluşlarla kentlerin gereksinmelerine de hizmet etmiş bulundukları ve özellikle bundan sonra aşağı yukarı hepsinin bu yolda işe yarıyacaklarından Harita Dairesinin yıllık harcamasının sadece Harbiye Nezariti bütçesine yüklenmesi hiç bir zaman uygun bir iş değildir. Gerçekten; bundan sonra da bu yanlış yolda devam edilirse, bugün pek daraltılmış olan anılan bütçe, yalnız başına, Harita Dairesi kadrosunun ve bunun sonucu olarak da harita işlerinin genişleme ve gelişmesini istenilen derecede sağlayamayacağından, ülkenin en önemli gereksinmesi olan çeşitli haritaların alınması ve yaylanması elbette çok ağır olarak ileyeyecek ve bundan da en çok ülkemiz yararı etkilenecek ve zarara uğrayacaktır. Bundan ötürü, önceden düşünülmemiş olan tüm vazgeçilmez gereksinimlere ilişkin, yukarıda anılan haritaların biran önce meydana geti-

rimesi önemine gereği ve bunu da ancak on yıllık denenmiş yapıtlarıyla başa çıkabilecek biricik teknik kurum Harita Dairesi olduğuna göre, onun yıllık harcamalarının tüm Nezaretler bütçelerine eklenecek ya da devletin genel bütçesine sokularak aktarılması ve ödenmesi gerekliliği olduğu adı geçen dairece gözönünde bulundurulmuş ve durum Bakanlar Kurulunca karar alınmak üzere gerekçesiyle birlikte bir yazı ile sonra Harbiye Nezareti sunulmuş ve önerilmiştir. Gerçekten, ötedenberi Avrupa ülkeleri haritalarının alımı ve yayımı ile yükümlü olan Askeri Coğrafya Kurumlarının yıllık harcamaları da, yanlış askeri amaçlar için değil, kentlerin tüm gereksinimleri düşünülerek hesaplanarak ödenmiş ve ödene gelmiştir.

(13)- Eski Harita Şubesi ile Heyeti ve Harita Bölüğü önceleri Genelkurmay Dairesinin, (1909)'dan (1911) yılı (10) temmuz'una kadar, oturmakta olduğu Mercan'da bulunan Ali Paşa Konağında toplu halde bulunmaktayken bu konağın yanması üzerine Harita Şubesi bu daire ile birlikte, İtfaiye Kışlası batisındaki eski Askeri Hastane binasına, Harita Heyeti Süleymaniye yöresinde özel olarak kiralanan bir konağa taşınmış ve Harita Bölüğüde Kağıthane kasrı Hümâyunu eklentilerinden oluşan bir kaç binaya yerleştirilmiştir.

1912 de Balkan Savaşının çıkışıyla Harita Heyeti subayları geçici olarak birliklere atanmış ve Harita şubesiyile Bölüğü yerlerinde kalmış ve adı geçen savaşın bitiminden sonra (1913) de Genelkurmay Harbiye Nezareti binasındaki Hünkâr Dairesine taşınınca yukarıda sözü edilen hastahanenin (18) oda dan oluşan üst katı tümüne yakını Harita Şubesiyle Heyeti bölmelerine verilmiştir.

(1914) yılı Birinci Dünya Savaşı Seferberliğinde, Harita Şubesinden bir bölümü ve Harita Heyetinden tüm subayların birliklere atanması ve gönderilmesi üzerine yukarıda anılan odalardan çoğu tekrar alınarak yalnız beş altısı şubeye bırakılmış ve Harita Bölüğü de taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere, seferber orduya verilerek, Kağıthane'deki bölük merkezinde ancak beş on er ile bir kaç hayvan kalmıştır.

Gerçi, yukarıda bildirildiği gibi, devletin Birinci Dünya Savaşına girmesinden sonra ve özellikle (1915)'den başlanarak Harita Heyeti ülkenin çeşitli savaş bölgelerinde üstün bir çabaya çalışmağa koyulmuş ve Harita Bölüğü yeniden kurulmuşsa da savaş durumu arazi üzerindeki işlerin aralıksız sürdürülmesini gerektirdiğinden, anılan heyet subaylarıyla Bölük üniteleri kış mevsimlerinde de elverişli



Harita Ahz-ü Tersimi (Alım ve çizimi) okulu
1919 — 1920 öğretim yılı öğrencilerinden bir kaçı.

iklim ve havalardan yararlanarak çalışmak üzere aşağı yukarı hepsi yukarıda adı geçen bölgelerde bırakılmışlar ve 1918 yılı sonbaharına kadar İstanbul'a getirilmemişlerdir. Aslında Harita Şubesinin yerleşmiş olduğu 5-6 odayla Bölük için Şehzade Camii bitişliğinde kiralananmış olan küçük bir han yeterli büyülükte olmadıklarından, Heyet ile Bölüğü kuşları tümüyle getirtmek te uygun değildi. Bundan başka kartoğrafyadaki subaylardan aşağı yukarı yarısının birliklere atanmış olması ve tersine kartoğrafya işlerinin eskiye oranla olağanüstü artması üzerine bir yandan mevcut'daki eksikliğin çoğaltılarak tamamlaması için gayri müsellâh 20 kadar kartoğraf memur alınmış ve öte yandan (Harita Ahzü Tersimi Okulu) birinci yıl öğrencisi yersizlik yüzünden zorunluk karşısında yatsız olarak şubenin bir çizim yerinde okutulup eğitilmiş bulunduğuundan Harita Şubesi son derece sıkışık bir duruma gelmiş bulunmaktaydı.

Okul iki sınıf olunca yatılı olarak önce Kocamustafapaşa yönünde bir konağa ve bundan sonra Taksim Kilisesi yanındaki boş bir Ermeni Okuluna yerleştirilmiş ve buradayken üç sınıf üzerine düzenlenmiş (Harita Ahz ve tersimi mektebi) adını alarak üçüncü sınıf yönetmelik gereğince (1918) yılı ortalarında altı ay staj yapmak üzere eğitim birliklerine gönderilmiştir. Ateşkesten sonra Okul Pangaltı Harp Okuluna taşınmış ise de burasının İngilizler tarafından işgali üzerine İstanbul yönüne geçilerek geçen kiş Beyazıt'ta bulunan eski Karargâh'ı Umumi Komutanlığı binasında kaldıkten sonra ensonunda (1919) yıl baharında Şehzadebaşı semtinde kiralanan bir konağa taşınmış ve ne yazık ki uzun uzadiya yer aranması ve birkaç kez bireyden bireye taşınması ve dersliklere sıra sağlanması ve benzeri gibi zorluklar ve engeller nedeniyle öğrenim tümüyle durmuş ve kesintiye uğramış olduğundan sınıf geçme sınavları yapılmamış ve öğrenciler bulundukları sınıf larda kalmışlardır.



Kartoğrafya ve Basımevi Subayları Şevki Paşa ile bir arada 1916.

Harita Basımevi ve Fotoğrafhanesiyle Arşivin bulunduğu elverişsiz durumlar ve koşullarda ayrıca anılmasına değer. Eski Harita Müdürlüğü Dairesinin doğusunda bulunan Basımevi ve Fotoğrafhaneye gerçekten teknik koşullara uygun olmayan küçük bir bina içinde bulunup eskiden var olan gereklere ek olarak (1916)'da Almanya'dan satın alınmış ve getirilmiş olan son sistem baskı ve fotoğraf makinaları ile bunlara ait parçalar da adı geçen binanın iç bölümünü bütünsüz daraltmış ve bunlar arasında Fotoğrafhaneyi, sıkıntısız iş görülemeyecek derecede çok dar bir alet deposu durumuna getirmiştir. Harita Şubesi Müdürlüğü bu durumu daha önce düşünerek istenildiği gibi ayrı bir bina yapılması veya hiç olmazsa var olan binanın genişletilip islahı için (1915)'den beri Nezaret katına birçok kez başvur-

muşsa da bu önemli husus çeşitli nedenlerle Levazım Dairesince sonucuz bırakılmıştır. Geçen beş yıl içinde birçok emek ve paralar harcanarak Levazım Dairesince şurada burada gerekli ve gereksiz yeniden yapılmış ya da genişletilmiş olan çeşitli binalar gözönüne getirilince, Harita Basımevi ile Fotoğrafhanesinin eski durumunda bırakılmasına üzülmemek olanaksızdır.

Harita Arşivine gelince : Bu İtfaiye kuşası doğusunda bir çukur içine yapılmış ve bir kuyu derecesinde rutubetli taş bir bina olup on yıl öncesine kadar bayağı bir cephanekten başka birsey değildi. Bunun içinde sayısı iki milyonu aşan basılmış ve basılmamış harita paftaları bulunmakta olup korunanlar bugün yalnız bu paftalar olsaydı rutubetin verdiği zarar bir dereceye kadar umursanmazdı. Ancak (1914) 'de Harita Şubesine ait odaların büyük bir bölümü alınarak şubeye ne yazık ki pek az oda bırakılmış olduğundan, birçok dakik ve dayanıklı geometri aleti ile birlikte Osmanlı Ülkesi nirengisinin temel hesapları ve özellikle arazi üzerinde türlü zahmetlerle alınmış binlerce haritaların asılları da hepsi zorunlu olarak anılan depo içine taşınmış ve konulmuş ve bugündek orada saklama gelmiştir. Bu durum gerçekten pek acıkhıdır. Doğrusu on yıldan beri ülkeye 23 milyon kuruşa mal olmuş olan bu aletlerle hesapların ve özellikle harita asıllarının maddi ve teknik değerleri gözönüne getirilince bunların aşırı rutubet etkisiyle, karşı karşıya kaldıkları yitirilme ve yıpranmaya bırakılmış olmalarına acımadan olanaksızdır. İşte Eski Harita Şubesi bu açılı sonuda ve düşünerek hiç olmazsa en değerli olan teknik alet ve belgeleri Devlet Müzesinde, her yönden güvenceli ve korumalı bir yere taşınmasını sağlamak amacıyla, savaş sırasında, önce özel olarak iki kez adı geçen müze müdürüne başvurmuşsa da umulanın tersine ilgilenilmemiştir. Daha sonra aynı amaçla resmen Harbiye Nezareti'ne durum bildirilmiş, olumsuz yanıt alınmıştır. En sonunda resmi olmayarak Askeri Müzenin çok değerli müdürü Ferik (korg) Ahmet Muhtar Paşa'ya başvurulmuş Bilimi çok seven adı geçen tarafından olağanüstü iyi karşılanmışsa da bu müzede istenilen koşulları bulunduran elverişli bir yer bulunamamıştır.

Yukarıda kısaca anlatıldığı gibi, Eski Harita Şubesiyle Heyetinin ve Harita Bölüğüyle Okulunun son derece dağınık ve kurallara uygun olmayan binalarda bulunması yüzünden çekilen sıkıntılar (1916) yılı Harbiye Nezareti'nde bir aralık gözönüne alınır gibi olmuş ve anılan şubeye bağlanmak üzere Gümüşsuyu'nda Musuka-i Hümeyun kuşasının Nizamiye kapısı sağındaki yanı verilmek istenmiş ise de bu yerde meydana getirilmesi gerekli görülen bir takım değişiklik ve bölüntülerin yapılması için yine Levazım Dairesi bir çok engel ve zorluklar çıkardığından bu iş de sonucuz kalmıştır.



Ferik (Korg) Ahmet Muhtar Paşa
"ALUS"
Askeri Müze Müdürü

Gerektiğinde İstanbul'da bağımsız bir Harita Dairesi Binası kurulup yapımı istenilirse, model kabul olunmak üzere, Harita Şubesi önceden, (Viyana) Osmanlı Elçiliği Ateşemiliterliği aracılığıyla Avusturya Başkentindeki ünlü "Askeri Coğrafya Encümeni" binalarının planlarını getirtmiştir. Şube Müdürlüğü'nün bu konudaki sürekli girişimleri üzerine (1918) yılı başında bir Harita Dairesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu daire ile bağlıları için Maliye nezareti gerisindeki iki arsa üzerine yukarıda adı geçen plânlara göre birer bina yapımı Harbiye Nezaretince uygun görülmüş kabul edilmiş ve durum bu kez önemle Levazım Dairesine bir emirle aktarılarak bu dairece kamulaştırma ve yapım için gereken proje ve keşiflerin çizilip düzenlemesine de başlanmışsa da savaş durumunun fenalaşması yapılan girişimin sonuçlanması engel olmuştur.

Harita Şubesi ile bağlıları geçen ekim ayında resmen (Harita Dairesi)'ne dönüştürüp ateşkesten sonra bütün savaş yıllarda çeşitli cephelerde çalışan postalar merkeze döndükten sonra yer darlığı son dereceyi bulmuş ve bunun üzerine adı geçen daire başkanlığı (1914) yılında alınmış olan odalardan hiç olmazsa birkaçının geri verilmesini bir kaç kez istemiş de bu odalar verilmekten başka üstelik bir kaç ay önce, artık varlığına gerek kalmamış gibi, Harita Dairesinin aşağı yukarı büsbütün dağılması bile düşünülmüştür.

Harita Dairesi on yıldanberi bin türlü zorluklar ve engeller arasında çalışmasıyla gereği gibi bir varlık göstermiş ve birçok yapılarıyla Orduya ve ülkeye gerçekten büyük hizmetler etmişken, bu ana kadar henedense bu kuruluşu birtürlü layık olduğu derecede değer verilmemiş ve özendirilmemiştir. Ondan yalnız iş beklenmemiş ve istenmemiş. Buna karşı tekniğin gereklerine uyularak iyi iş görmek ve gelişmek amacıyla istediği en önemli ve gerekli şeylere çoğunlukla kulak verilip ilgilenmemiş, kısacası bu daire sanki yalnız evrak işlemleri aktarmasıyla uğraşan bayağı bir kurum olmuş gibi sayılıp kabul edilerek onun nasıl olursa olsun herhangi bir yere tıkalıp çalıştırılmasında hiçbir zaman sakınca görülmemiştir. İşte bunun için Harita Dairesinin beş Şubesi ve yüzyirmi aşan teknik personeli de bu gün bilinen eski hastane binasının en kötü altı, yedi odasında nefes alamayacak derecede içiçe sıkışık bir durumda çalışmak durumunda kalmış ve bundan dolayı işler de doğal olarak istenilen süreklilik ve düzen içinde yürütülmemiştir. Osmanlı Ülkesine ait olmak üzere alınmış ve yayımlanmış çeşitli haritaları ateşkesten sonra incelemek için ellerine uygun zaman geçiren İngiliz ve Fransız Askeri Uzmanları ziyaretlerinde bir yandan işlerimizi olağanüstü değerli ve güzel bulup beğenirlerken öte yandan Harita Dairesi gibi yetişmiş teknik bir kurumun, Nezaretin öteki örgütleriyle karşılaşırılnca, pek fena koşullar altında bulunmasına şaşkınlık ve üzüntüyle bakmaktadır. Gerçekten; şimdide kadar önemli ömensiz ve çoğunlukla mevcutları bize oranla pek sınırlı olmak üzere kurulmuş ve kurulmakta olan birçok kurullardan herbiri için gerek Nezaret binası içinde ve gerekse ona bağlı askeri binalarda geniş ve aydınlichkeit birçok odalar ve benzeri yerler bulunup beğenmeye değer biçimde döşenmiş ve ayrılmış bulunmasına karşın Harita Dairesi ile bağlıları'na karşın şimdiden bile yer konusunda gösterilmekte olan ilgisizliğe şaşmamak ve yerinmemek olanaksızdır.

Ülkenin gereksinme duyduğu çeşitli ölçekli haritalar bundan sonra askeri amaçlardan çok aşağı yukarı, yalnız kamu yararı düşüncesiyle, bir an önce alımı ve bitirilmesi gerekeceği ve bu önemli işin yapılabilmesi için Harita Dairesinden başka, kurulmuş herhangi bir teknik kurum bulunmadığı bilinirken bu dairenin halen bulunduğu acınamak durumda bırakılması her yönyle doğru olmayıp ziddine onun istenildiği gibi iş görebilmesi için, önemli gereksinmelerinin zaman yitirilmeden devletçe düşünülmesi ve sağlanması gerekli olur. Bunun için de ne şimdiki siyasal bunalımlar ne de para bakımından büyük özverilere katlanmaya gerek olmayıp elverir ki; Harbiye Nezaretince Harita işlerine yaraşan ciddiyet ve hızla önem verilmiş olsun. Harita Dairesinin biran önce sağlanması gerekli olan vazgeçilemez gereksinmeleri şunlardır:

İlk önce, Dairenin Şubeleriyle Başmevi darlıktan, Okuluyla Birliği dağınlıkluktan ve çok değerli belgeler ve aletleri rutubetten kurtarılması son derece önemli ve gerekli olup, bunun için, büyük para harcanmasına katlanarak ayrıca bir bina yaptırılmaya, içinde bulunduğu sıkıntılı zaman uygun olmadığından bu şubelerle bağlıları toplu olarak öncelikle Nezaret meydanı kuzeyindeki mevcut binalardan uygun görülen birisinin içine tümüyle yerleştirilir ya da birkaçı içine bölüm bölüm dağıtılabılır. Yalnız bugün anılan binalarda bulunup herhangi başka bir binaya taşınmasında hiçbir sakınca olmayan kimi örgütlerin oturmakta oldukları odaların önce boşaltılarak az bir harcamayla içinin onarım ve amaca göre değiştirilmesi ve İslâh edilmesi gerekeceği doğaldır.

İkinci olarak, her yönden eksik ve yetersiz olan Daire Yönetmeliği durumlar ve gereksinmeler zamana göre düzeltip, genişletilerek Padişah buyruğuyla tüzük biçiminde onaylatılması gerekli olup bu yapılmazsa mevcut teknik personelin, yükselme ve geçimlerini sağlama kaygısıyla, uzmanlıklarını içinde veya başka biçimde bir iş bularak isteğiyle işinden ayrılp birer ikişer çıkışacakları ve bunların yerlerine istekli olan da bulunamayacağı cihetle, yalnız Türk çocukların girişimleri sonucu olarak gereği gibi yetişmiş ve varlığını kanıtlamış bir teknik kurumun doğacağı ve daha sonra devletin harita işlerini çok pahalı ve ağır koşullarla yabancı kurumlara vermek zorunda kalacağı kuşkusuzdur.

Üçüncü olarak, olağanüstü azaltılmış olan Harbiye Bütçesi başlı başına Harita Dairesi kadrosunun gerektiği kadar genişletilmesine ve harita işlerinin istenildiği biçimde genişleme ve gelişmesine hiçbir zaman elverişli olmadığından ülkenin aşırı derecede gereksinim duyduğu çeşitli haritaların olabildiği kadar hızla alınması ve bitirilmesi devletçe gerekliliği görüleceğinden, adı geçen daire yıllık harcamalarının ya bütün Nezaretler bütçelerine ortaklaşa konması ile ödenmesi ya da genel bütçede ayrı bir bölüm oluşturmazı önemli işlerden olup bu konuda parasal olacak ilmeli özverilerin, çıkan haritaların satışı ve kamu yararı adına sağlayacakları büyük yararlarla, yavaş ödeneceği ve giderileceği meydandadır.

1919 YILI

Geçen yıl ateşkes'ten sonra çeşitli bölgelerde çalışan Nirengi, Topografsya ve İstikşaf Postaları İstanbul'a getirilmiş ve yalnız (1/25.000) ölçüye İzmir ve yoresinin düzenli haritasını almakta olan iki topograf postası işlerini sürdürmek üzere arazide bırakılmıştı. Bu yıl içinde, bir yandan Yunan işgali üzerine, anılan iki posta ne yazık ki geri dönmek zorunda kaldığı gibi öte yandan siyasi durumun karışmasından doğan iç güvensizlik ve özellikle çalışma için yeteri kadar erlerin verilmemesi ve beslenme Konusunda olağanüstü zorluklar ve engeller olması nedeniyle ülkenin başka yörelerine de arazi çalışmaları için şimdiye kadar postalar gönderilmesine olanak bulunamamıştır.

İşte, olayların gelişmesini bekleyerek durum olduğu gibi anlatılmıştır. 15 Ağustos 1919

Harbiye Nezareti (M.S.B.)
Harita Dairesi Başkanı
Tuğgeneral
Mehmet Şevki

NOT: (1) Bu kitabın I. ve II. nci bölümlerinde Harita Genel Müdürlüğü'nün nüvesini oluşturan Taksimi Arazi (Geodezi) Komisyonu, Harita Heyeti Askeriyesi, Harita Heyeti, Harita Komisyonu adıyla geçen kuruluşlar birbirinden ayrı kuruluşlar olmayıp, tek bir kuruluşun zamanla değiştirilen adlardır. Bundan önce yayınlanan yapıtlarda (Harita Komisyonu) olarak alınmıştır.

- (2) Çeşitli kuruluşların ve ünvanlarının ogunktü deyimleri aynen alınmıştır.
- (3) Harita, Belge, Fotoğraf ve Kimlik çizelgeleri derlenerek yapıta eklenmiştir.

**1914 YILI TEŞKİLATINDA BAŞKOMUTANLIK KARARGÂHINA BAĞLI HARİTA
ŞUBESİYLE HARİTA HEYETİNİN YÖNETİCİ VE SUBAYLARININ KİMLİKLERİ**

(1914 YILI ORDU SALNAMESİNDEN DERLENMİŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.)

Harita Şubesi Md. :

Tuğg. Mehmet Şevki Paşa (Korg. ÖLÇER)
P. Yzb. Mazlum

İSTANBUL (302-4)
İSTANBUL (316-365) Mülhak

**KARTOĞRAFYA
BÖLÜMÜ :**

P. Yzb. (Hrt. Yb.)	Sami KUTSAL	KOCAMUSTAFAPAŞA (311-C-67)	Deniz Ressamı ve musikişinas
Sv. Yzb. (Hrt. Bnb.)	Tahsin	DİYARBAKIR (311-C-31)	
P. Yzb.	Ali NAKİ	BATUM (313-414)	
P. Yzb.	Ali	ÇARŞAMBA (314-114)	
Sv. Yzb. (Yb.)	Hacı Hamit KAÇMAZ	DAĞISTAN (314-70)	
Sv. Yzb.	M. Ali	— (315-43)	
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	A. Rıza	ÜSKÜDAR (316-245)	
P. Yzb.	Nuri GÖL	AMASYA (317-120)	
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Rifki TOZAN	GEDİKPAŞA (317-74)	
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	Sadrettin AKBAL	BEŞİKTAŞ (317-215)	
P. Yzb.	Yusuf KEMAL	ERZURUM (318-144)	
P. Ütḡm.	Osman Nuri	İSTANBUL (319-88)	
P. " (Hrt. Yb.)	Ahmet Cemal	SOFULAR (320-511)	
P. " (Hrt. Yb.)	Mehmet Azmi DUMLUPINAR	HASEKİ (321-39)	
P. " (Hrt. Yb.)	Irfan KİLELLİOĞLU	BALIKESİR (321-497)	
P. "	Edip	KOCAMUSTAFAPAŞA (321-445)	
P. " (Hrt. Yb.)	Kemalettin ERMAN	SARIKEZ (321-546)	
P. "	Osman	YEDİKULE (322-328)	
P. " (Kd. Yzb.)	Fehmi	KAVAK (322-115)	
Sv. "	Kâzım	BANDIRMA (323-50)	
P. " (Hrt. Yb.)	A. Hulusi SUBAŞI	BURSA (323-237)	
P. "	Mustafa Fevzi	KOZAN (324-68)	
Top. "	Mehmet Arif	ÜSKÜDAR (325-3)	
Top. "	Resit	ÜSKÜDAR (326-9)	
Sv. " (Hrt. Alb.)	Fuat ÖZBALKAN	EDİRNE (326-27)	
P. Tgm. (Hrt. Yb.)	M. Nedim ÇEVİKEL	KOCAMUSTAFAPAŞA (328-B-156)	
P. " (Hrt. Bnb.)	Nail TURA	YEDİKULE (328-C-64)	

**FOTOĞRAFHANE
BÖLÜMÜ :**

P. Bnb.	Osman	İSTANBUL (300-46)	Emekli olarak görevli
P. Yzb.	Ahmet TEVFİK	ESKİSEHIR (312-157)	

KÜTÜPHANE :

P. Yzb.	Mustafa	SELANİK (316-20)	
P. Ütḡm.	Şevket	İSTANBUL (320-137)	
P. Ütḡm.	Akif	AKSARAY (323-431)	

HARİTA HEYETİ (KOMİSYONU)

Başkan : Harita Şubesi Müdürü	Mehmet Şevki Paşa	(302-4)	Kurmay
Top. Hüseyin HÜSNÜ	İNEBOLU (321-23)		
Sanayı Tgm. Ahmet	BABAESKİ (318-75)		

NİRENGİ BÖLÜMÜ

Müdür : Top. Alb. Neşet DEMİRTAŞ ÜSKÜDAR (303-5)

NİRENGİ ARAZİ BİRLİK K. LARI (Posta Başları)

P. Bnb. (Hrt. Alb.)	Adem Vasfi YARADANAKUL	MANASTIR	(314-22)	Kurmey
P. Yzb.	Ahmet Fuat	BAĞDAT	(319-25)	Kurmey
İs. Bnb. (Yb.)	Rüştü	KONYA	(310-1)	
P. Bnb. (Hrt. Alb.)	A. Şemsettin EGEMEN	CERRAHPAŞA	(310-137)	Ressamdır.

NİRENGİ SUBAYLARI

P. Bnb. (Hrt. Alb.)	Salih	İSTANBUL	(308-33)	
İs. Yzb.	Hamit CEZMI	ÜSKÜDAR	(314-4)	
İs. Yzb. (Hrt. Alb.)	A. Nuri DENKMEN	SULTANAHMET	(321-3)	Kurmey
Top. Yzb. (Hrt. Alb.)	Fehmi	SİVAS	(313-B-18)	
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	Nuri ZOREL	KAYSERİ	(315-79)	
P. Yzb.	Mehmet HAMDİ	AYASOFYA	(315-54)	
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Galip BÜYÜKKONAKÇI	BALIKESİR	(316-31)	
P. Yzb.	Hüseyin Avni	TİREBOLU	(316-36)	
Top. Yzb. (Hrt. Yb.)	Remzi ERGÜDER	İSTANBUL	(318-26)	
P. Yzb. (Hrt. Yb.)	Necati ARAYICI	ÜSKÜDAR	(318-288)	
P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Muharrem Cevat GÖNENÇ	MANASTIR	(319-331)	

TOPOGRAFYA BÖLÜMÜ

Müdür : Top. Yb. (Alb.) Cemaleddin BAKIRKÖY (310-Kale Top-1) Kurmay Mühendis

TOPOGRAFYA ARAZİ BİRLİK K. LARI (Posta Başları)

P. Yzb. Hrt. Bnb.)	Abdurrahman KUTUN	İSTANBUL	(313-104)	
P. Yzb. (Bnb.)	Seyit Mehmet	İSTANBUL	(312-34)	Şehit
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	İsmail Hakkı TAYLAN	BURSA	(312-171)	
P. Yzb. (Hrt. Yb.)	İbrahim Ethem GÜVENİR	SELİMİYE	(316-68)	
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Hüseyin Niyazi	KABASAKAL	(316-218)	

TOPOGRAFYA SUBAYLARI

P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Sadık GÖKTUNA	VİDİN	(311-C-222)	Ressamdır.
P. Yzb.	Mehmet Fuat	İSTANBUL	(313-100)	
P. Yzb. (Hrt. Yb.)	İsmail Hakkı GÜRÜZ	CORUM	(313-478)	
P. Yzb.	Mustafa Nazmi	ŞAM	(314-157)	
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	M. Celâleddin ERBAŞLAR	SAN'A	(314-314)	
P. Yzb.	Mehmet Tevfik	İHSANIYE	(314-91)	
P. Yzb.	Sabri	SALKIMSÖĞÜT	(315-112)	
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	M. Feridun TARGAL	İSTANBUL	(317-35)	
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	O. Veysi TÜMSOY	AŞIKPAŞA	(317-427)	Ressamdır.
P. Yzb. (Hrt. Yb.)	Salih ÇİZGEN	BOSNA	(317-281)	
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	İ. Nail ÜLKÜMEN	KAFKASYA	(318-70)	
Top. Yzb. (Hrt. Alb.)	Feridüttin BİRDİNÇ	ESKİZAĞRA	(320-10)	
P. Ütg.	İsmail Hakkı	ZİNCİRLİKUYU	(319-224)	
P. Ütg. (Hrt. Yb.)	Mustafa Zekai	BEŞİKTAŞ	(322-110)	
P. Ütg. (Hrt. Yb.)	A. Mithat BAYRI	SELANİK	(319-173)	
P. Ütg.	İsmail Hakkı	ŞUMNU	(319-441)	
P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Muhittin ERGÜVEN	NİŞANTAŞI	(320-386)	
P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Mehmet Halit TEKMEM	ARAPKIR	(323-7)	
Sv. Ütg. (Hrt. Alb.)	Bekir Fevzi TONGUÇ	SİVAS	(320-38)	
P. Ütg.	Mehmet Sait	HASKÖY	(321-97)	

P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Cemâl YAZICI	ÜSKÜDAR	(322-212)	
P. Ütg. (Hrt. Yb.)	H. Mehmet Şükrû BAYKA	DAĞISTAN	(322-43)	Arazide şehit olmuştur.
P. Ütg.	Hilmi	ABBASAĞA	(322-63)	
P. Ütg. (Hrt. Bnb.)	Hasan Sabri SÖYLER	SALACAK	(322-358)	
P. Ütg.	Fuat	ÇEŞME	(323-154)	
P. Ütg.	Sıtkı	SARIGÜZEL	(323-37)	
P. Ütg. (Hrt. Yb.)	Ali Rıza BEYAZIT	BEYAZIT	(323-468)	Ressamdır.
Sv. Ütg. (Hrt. Yb.)	Nüzhet ŞENTÜRK	BAĞLARBAŞI	(323-15)	
Sv. Ütg. (Hrt. Alb.)	Hasan Sirri PAK	SEREZ	(323-6)	
P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Selâhattin DÜZGÜNOĞLU	AHMEDİYE	(324-217)	Ressamdır.
P. Ütg. (Hrt. Yb.)	Ahmet Eyüp	KUMKAPI	(321-608)	

İSTİKŞAF BÖLÜMÜ

Müdüürü : Top. Yb. (Hrt. Yb.) Mahmut MANASTIR (303-4)

İSTİKŞAF ARAZİ BİRLİK K. Posta Başları

P. Bnb. (Hrt. Bnb.)	Alâattin	ÜSKÜDAR	(309-40)
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Mehmet Rifat AKYÜZ	KAZANCILAR	(317-320)

İSTİKŞAF SUBAYLARI

P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Sadrettin SEVEN	BEYLERBEYİ	(311-C-184)
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Tahir ANGÜN	ÇORLU	(314-356)
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	Hasan Tahsin	İSTANBUL	(319-325)
P. Yzb. (Hrt. Alb.)	Ahmet Kadri FER	ŞUMNU	(319-489)
P. Ütg.	Mehmet Sait	MALATYA	(321-173)
P. Ütg. (Yzb.)	Ali Rıza	ARAPKİR	(322-160)
P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Hüseyin Hüsnü BEŞLİOĞLU	BEŞİKTAŞ	(322-171)
P. Ütg. (Yzb.)	İsmail Hakkı	HUBYAR	(322-79)
P. Ütg. (Hrt. Alb.)	Cemâl KANBAY	GALATA	(323-109)
P. Tgm. (Hrt. Bnb.)	Ahmet	NEVŞEHİR	(325-250)
P. Tgm. (Hrt. Yb.)	İbrahim Ethem HOŞRİK	HARPUT	(326-17)
P. Tgm.	Ahmet FEYZİ	MANASTIR	(326-1)
P. Tgm. (Hrt. Yb.)	Mehmet Sait ÜÇER	ÇEMİGEZEK	(326-33)
P. Tgm. (Hrt. Alb.)	Ahmet Fenni İŞİN	TRABZON	(326-144) Ressamdır.
P. Tgm. (Hrt. Yzb.)	Hilmi SOYDAN	EYÜP	(326-199)
P. Tgm. (Hrt. Bnb.)	Ahmet Niyazi OTMANBÖLÜK	ÇANAKKALE	(328-B-5)
P. Tgm. (Hrt. Alb.)	Hasim NİŞ	MANASTIR	(328-B-64)
P. Tgm. (Org.)	Hasan Fehmi ATAKAN	HEREKE	(328-B-9) Kurmay.
P. Tgm. (Hrt. Bnb.)	Sadi ERYAŞA	ELMALI	(328-B-149)
P. Tgm.	Nizamettin	SAPANCA	(328-B-88)
Top. Tgm.	Ali Rıfki	EYÜP	(328-B-16) Ressamdır.
P. Tgm. (Alb.)	Mustafa Hilmi ORAY	SOFULAR	(328-C-28) Kurmay.
P. Tgm. (Hrt. Yb.)	Mehmet Bahri BOZDAĞ	BURSA	(328-C-72)
P. Tgm.	Mehmet Yahya	TRABZON	(328-C-172)
P. Tgm.	İhsan	SÜTLÜCE	(328-C-176)

HARİTA BÖLÜMÜ

P. Yzb. Nüzhet ARAPKİR (315-80)

AVRUPAYA ÖĞRENİMÉ GÖNDERİLMIS SUBAYLAR

Sv. Yzb. (Hrt. Bnb.)	Haydar UZEL	YANYA	(317-15)	
P. Yzb. (Hrt. Bnb.)	Ahmet Cevdet	HARPUT	(318-91)	
P. Yzb. (Hrt. Yb.)	Mahmut Nedim ZAPÇI	MALATYA	(322-26)	Mümtaz 2 ncı dönemden 8 ncı döneme kadar Malatya Millet- vekilliği yap- mıştır.

YANLIŞ – DOĞRU ÇİZELGESİ

Sayfa	Satır	Yanlış	Doğru
1	20	anıtlanmış	anıtlaşmış
5	3	ölmstür	ölmüştür
5	5	genereal	general
5	10	Pahişah	Padışah
6	6	barıkıldıği	bırakıldığı
6	7	uzmanlarda	uzmanlar da
11	20	Von ber Trap	Von Bertrab
11	27	Prof. Wertbrecht	Prof. Weitbrecht
12	3	Von ber Trap	Von Bertrab
12	12	Von ber Trap	Von Bertrab
12	17	Von Bernab	Von Bertrab
12	20	1918	(yıl 1918)
16	28	1917 yıl	1917 yılı
17	5	Şovelye	Şövalye
18	3	Harp Madalyası	Harp Madalyası Beratı
18	5	hak. etmedim.	hak etmedim”
34	11	Baş Makeyincisi	Başmabeyincisi
36	14	haritlar	haritalar
36	21	alcak	alçak
36	22	cok	çok
37	9	tarfından	tarafından
38	24	har, ta	harita
42	15	Bnb. Na	Bnb. Nail ÜLKÜMEN
43	5	UGURMAN	UĞURMAN
47	35	bağlanması, için	bağlanması için,
48	16	gib	gibi
48	22	ugulama	uygulama
48	31	bilimlerde	bilimler de
49	18	yanlız	yalnız
53	11	BARASİYEN	BARİŞİEN
53	33	Mıstıralalar	Mıstıralar
54	9	(ı)	
54	17	vuruşla	vuruşlu
56	32	(1910) da ve	(1910) da
56	33	BRONZAR	BRONSART
		FON	VON
		Şillendorf	Schellendorff
57	24	Ali Paşa	Âli Paşa
58	11	alemine	âlemine
61	10	içişleri	iç işlerinin
61	11	zaman	zamana

YANLIŞ-DOĞRU ÇİZELGESİ

<u>Sayfa</u>	<u>Satır</u>	<u>Yanlış</u>	<u>Doğru</u>
62	36	ve Avusturya ve Avusturya-Macaristan	ve Avusturya-Macaristan
64	14	Çanakkale	Çanakkale
69	19	(FONBERTERAP)'ın	(VON BERTRAB) 'ın
69	32	(FONDERTERAP)	(VON BERTRAB)
69	39	(KUNT)	(KNOT)
69	42	düşürülmüştür.	getirilmiştir.
70	5	yapılmış	yapılmış
70	25	(Deyr-ez-zor)	(Deyrizor)
71	44	harcanan paralar	harcanan paraların
72	1	ödentilerini	ödeneklerini
73	41	üzüre	üzere
73	42	ölçekte	ölçekli
74	Yan satır	yüzlere	yüzlerce
75	26	onayı olarak	onaylanarak
75	30	girişimiyle	girişimde
76	8	Avusturya, Macaristan	Avusturya-Macaristan
76	19	işlemirinin	işlemelerinin
76	44	yarı	yani
77	2	zorlanmasıyla	zor'a masıyla
77	22	(1915)	(1918)
77	28	Tersim	Tersimi
77	36	etrafınıca	etrafılica
77	41	islah	ıslah
77	46	Nezariti	Nezareti
78	10	Ali Paşa	Âli Paşa
78	18	katı	katının
79	8	(Harita Ahzü Tersimi Okulu)	(Harita Tersimi Mektebi)
79	17	(1919) yıl	(1919) yılı
79	22	koşullarda	koşullar da
79	23	Harita Müdürlüğü	Hassa Müşiriyeti
79	29	ıslahı	ıslahı
80	16	sonuda ve	sonu da
80	27	Musuka-i Hümâyun	Muzika-i Hümâyûn
81	34	bağlıları'na karşın	bağlılarına karşı
81	44	hızla	hızlılığa
81	52	islah	ıslah
Ek-1 haritada		paftalar gösteri dizisi	paftaları gösterir dizin
EK-2 haritada		gösterir dizdin	gösterir dizin
EK-2 haritada		Deyrizar	Deyrizor