

*Hatıra!ara hürmet.*

Mareşal Abdullah ve İstanbulun  
1/100 000 lik hartası

937 senesi nisanının 23 üncü günü İzmirde misafireten bu-  
lunduğu hafidesi nezdinde rahmeti rahmana kavuşan



Maraşal Abdullah

emekli General Abdullaşa karşı İzmirde gerek hükümet ve belediye ve gerek ordunun kadırsinas mensupları tarafından layik olduğu yüksek mertebede ihtiramat ve merasim yapıldıktan sonra cenazesi İstanbula nakl edilmiş ve yine yüksek askerî merasimle kaldırılarak Büyükadada medfeni mahsusuna tevdi edilmiştir.

Müşarünileyh orduda ve ordu haricindeki bir çok vazifelerde ve hele Avrupada ecnebilere karşı Türküyü müdafaaada bir çok fedakârane ve şerefli hizmetler etmiş olmak itibarile ölümü bir çok yurdaşları olduğu gibi, Hartacılari da müteessiretmiştir.

Biz hartacıların bu büyük adamın ölümü dolayisile duyduğumuz teessür meslek yönünden de başka bir mahiyeti haizdir. Çünkü General Abdullah henüz memleketimizde hartacılık teşkilâti mevcut değilken, genç yaşında Fon der Golç ile beraber İstanbul ve civarının 1/100 000 mikyasında istikşaf usuli ile hertasını yapan yegâne şahistir. Bu itibarla hartacılar General Abdullahı kendilerinden sayarak bu büyük ölüyü takdis ederler.

### **Emekli General Abdulla'nın tercümeihali**

General Abdullah 1268 de Trabzonda doğmuştur. İlk tahsilini Trabzonda gördükden sonra kardeşi eski Maliye müsteşarı Rıza B. merhumla birlikte İstanbula gelerek Galatasaray lisesine (o vakitki Mektebi sultani) girmiş ve son sınıfa kadar bu mektebe devam ettikden sonra askerlige heves ve iştiyak göstererek Bursa idadisine nakl etmiştir. İdadi ( yani şimdiki lise ) tahsilini Bursada bitirdikden sonra Harbiye mektebine intikal ederek suvari sınıfına intisap etmiştir. Süvari sınıflarında bulunduğu zaman binicilikte, kılıç ve mızrak ile mübarezede müstesna bir kabiliyet göstermiştir. Harbiye mektebini ikmalini

müteakip Erkânharp sınıfına ayrılarak (3) sene tahsilden sonra 1296 senesinde Erkânharp yüzbaşılığı ile Harbiyeden neşet eylemiştir. Yüzbaşılık rüzbesinde çok kalmayub, mukannen olan müddeti beklemeyip o vakitler yüzbaşılıkla binbaşılık arasında bir rütbe olan kolağalığa terfi ederek Hicaz fırkası Frkânharbiye reisliğine tayin olunmuştur.

Hicaz Vali ve kumandanı Müşir Osman Pş. nın zamanında çıkan Abdülmuttalip isyanını basdırılmıştır. Bir müddet Hizacda kaldıkdan sonra İngilizlerin Sudan seferi yaptıkları sırada, aldığı vazife mahsusayı ifa ile Mısır'dan firar ederek İstanbul'a gelmiştir.

Bundan sonra Abdullah B. İstanbulda Erkânharbiye mektebinde Tabiye tatbikatı ve Erkânharbiye vezaiyi muallimi olarak kalmış ve Fon der Golç'un İstanbul'a gelmesi üzerine ona evvela tercüman, sonra muavin olmuştur. Fon der Golç'le beraber İstanbul civarının 1/100000 lik, herkesce bilinen hertasını istikşaf usulile yapmıştır.

Fon der Golç ile birlikte, merhum İzzet paşa, Salih paşa, vesaire gibi eski zamanın en kıymetli erkânharp ve generalalarını ve bu günü generallar neslinin hocaları olan zevatı yetiştirmiştir.

Abdullah B. Kaymakam ve Miralay rutbelerinde Rumelide Bulgaristan, o vakitti Sırbistan ve Yunan hudutlarında ve Suriyede birçok erkânharbiye seyahatlarını idare etmiştir. Rumelinin 1/200000 mikyasındaki hertasını Türkük aleyhine olan birçok kısımlarının bu erkânharbiye seyahatlerinde tesbit ederek bilâhare tashih ettirmiştir. Miralaylığında Viyana Ataşemili terliğinde bulunduğu gibi gerek bu rütbede ve gerek liva rüzbesinde birçok Avrupa ordularının manevralarına iştirâk etmiştir.

Ferik olduktan sonra Anadoluda Ermeni isyanını teskine memur olduğu gibi bir müddet Musul Valiliğinde bulunarak hali isyanda bulunan Püşter aşiretini tedip etmiştir. Nihayet Ferik Abdullah Pş'nın maîyyeti seniyye erkânıharbiyesine memur olduğu görülür. Sultan Hamidin istibdat devrinde, hatta saray içinde hakikatı bîlapervâ söylemekten çekinmemesi ile ismi anılır. Ferik rütbesinde iken müteaddit defalar muvakkat elçilikle muhtelif hûhûmetler ve hükümdarlar nezdine gidip geldiği gibi Lahî sulh konferansına da murahhası askerî sıfatıyla istrâk etmiştir. Nihayet maîyeti seniye erkânıharbiyesinde birinci ferik olmuş ve Müşir Şakir Pş. merhumun vefatı ile anın yerine geçerek maîyeti seniyye erkânıharbiye Müşiri olmuştur.

Meşrutiyet devrinin iptadasında Saray erkânının kısmı azamına yol verilirken namus ve iffetini muhafaza etmiş olan Müşir Abdullah paşa da dördüncü ordu müfettişliği tefvîz edilmiş bulunuyordu. Bu ordnnun ihmâl edilmiş olan teşkilâtının ikmâli ve bilhassa Dersimin İslâhi hususundaki teklifatı o vakitki İttihad ve Terakki hükümetince kabul edilmediğinden istifa ederek İstanbul'a gelmiştir. Nazım paşa merhumun ikinci ordu kumandanlığından infisali üzerine ikinci ordu Müşiri oldu; fakat 326 da tatbik edilen tasfiye rüteb kanunu mucibince rütbesi birinci Feriklige tenzil edildi. Türk ordusunda ilk defa sistematik ve senelik talim ve terbiye programı tatbikiyle Alay, İiva tatbikatları ve Fırka, Kolordu, Ordu maneraları yapan - o vakit merkezi Edirne olan- ikinci Ordu olmuş ve bu başlangıç Abdullah paşanın ikinci ordu kumandanlığına tesadüf eylemiştir. Abdullah paşanın ikinci Ordu Erkânı harp reisi o vakit Kaymakam rütbesinde bulunan Hasan Rıza Pş. merhum ve daha sonra Mersinli Cemal B. (Cemal Pş.) idi. Halen Nâfia

müsteşarı olan emekli Alb. Arif ile Yüzbaşı İsmet (Başvekil General İsmet İnönü), Kâzım Karabekir, Hüsrev beyler, şimdiki 4. umum müfettiş General Hüseyin Abdullâh, ikinci ordunun o vakitki Erkânîharp zabitleri idiler. Balkan harbinde beş büyük ay müdafası mümkün olan Eedirne kalesi o vakit ihzâr edilmiştir. İkinci ordu yüksek bir harp kudretini ihraz etmiş isede Abdullah Pş. nın Balkan harbi hatırlatında yazdığını göre, ordunun en müntehap kitaları ve zabitleri alınup Yemen islahatına ve Arnavutluğa gönderilmiş olduğundan, ikinci orduda tatbik edilen ozamanki yüksek gayretten istifade edilememiştir.

327 de tatbik edilen kolordu teşkilâtı üzerine birinci Redif müfettişliğine tayininden muğber olan Abdullâh paşa istifa ederek bir müddet açıkta kalmış ve Şurayı askeriye devam etmiş badehu Karadağa karşı Arnavutlukta toplanan Ordu kumandanlığına tayin olunmuştur. İşkodra havâlisinde bulunan bu ordunun Erkânî harbiye reisi Miralay Pertev B. (Saylav General Pertev 1. şube müdürü Kaymakam Fevzi (Maraşal Fevzi Çakmak) ve Erkânîharp zabitleri de Enver ve Fethi B. ler gibi zevat idi. Karadağa karşı bir harp ihtimali zail olup bu ordu dağılıncaya yine Abdullâh paşa şurâyı askeriye intikal etmiştir.

Bundan sanra 327 de İtalyanların Trablus garbı işgalleri üzerine başlanan harpde İzmir ve havâlisinde toplanan Anadolu Garp ordusu kumandanı olmuştur. Bu ordunun dağılması üzerine yine Şurayı askeriye çekilmiş ve Balkan harbinde Şark ordusu kumandanlığını deruhde etmek ıztırarında kalarak maatteessüf şerefle malî ve memlekete çok nafi, uzun seneler süren gayretli mesaisini mağlup bir ordunun başında bulunmak bedbahâtlığı ile hitama erdirmiştir. Enver Pş. nın Harbiye

nezareti zamanında umum sırasında tekaüt olmuştur. Enver Pş. nin malum olan akibetinden ve İzzet Pş. kabinesinin sükütündan sonra mevkii iktidara gelen Tevfik Pş. kabine-sinde bir buçuk ay kadar kısa bir zaman Harbiye nezare-tiede bulnnarak İstanbulun İtilâf hükümetleri tarafından en ziyade tazyik edildiği bir sırada ve meclisi mebusanın o vakitki vaziyeti karşısında istifaya mecbur olarak köşe-i inzivaya çekilmiştir.

Abdullah Pş. , inziva hayatında Cumhuriyetin tecelliyatın-dan en büyük iftihar duyanlardandır. Atatürkün yarattığı inkilâpları kendisi çağında o kadar idrâk etmiyenlere de-vam üzere izah etmekden en büyük zevk alırdı. Atatürk'e, İsmet İnönüne ve Mareşal Fevzi Çakmağa karşı sonsuz sevgi ile bağlılık gösterir, ouların memlekete ettikleri büyük hizmetlerin derin manalarını en eyi anlar ve hamdü sena ile kendi muhitine aleddevam anlatındı.

---