

*Tarih ve Coğrafiyacılık:*

## Kâtip Çelebi

**Ve ilk defa olarak İstanbulda 210 sene evvel  
inhirafı pusla tayini**

Yazan : Mra.  
**Abdurahman**

**M**ecmuamızın birinci sayısında yazıldığı üzere, pusla inhirafları hiç bir yerde sabit deyildir. zaman, mekân itibarıyle ibrei miknatiysi daima tahavvülât gösterir ve vakit vakitde hakikî şimâl istikametini alabilir.

Puslalar keşfolunup meydana çıktıktan sonra anlaşılmış idi ki; ibrei miknatiysi istikametleri her yerde aynı deyildir. O tarihlerde Avrupalılar bu hukukunu görmekte beraber, mürruru zamanla inhirafı pusla miktarının aynı mevkide tebeddül edeceğini akıllarından bile geçirmemişlerdi. Hatta Kristof Kolomp bile, ufak donanmasıyle 1492 tarihinde İspanyadan ayrılp garba doğru Atlas denizinin meçhul ufkularına daldığı vakit inhirafı puslanın Palos limanındaki miktarı tahavvülünün değişeceğini de aklına getirmemiş idi.

Kolomp, Kanarya adalarına doğru seyrederken sık sık irtifa alma suretiyle tulü coğrafi tayinini ihmal etmeyordu. Müşarün-ileyh; Kanarya adalarından ( Demir - Florêș ) ceziresine 100 mil tekarrup eylediği vakıt; ibrei miknatiysinin tamamen şimali gösterdiğine şahit olmuş ve buna hayret etmişti. Git gide aksi cihete doğru tezayüde başlayan bu inhiraf, Greneviç in 39 derece garbında ve  $20^{\circ}, 28'$  arzı şimaliyde tam 11 dereceye balığ olmuştu.

Bu hadise; Amiralin şöyle düşünmesini mucip oldu: ( Kürei arz üzerinde öyle bir nokta mevcuttur ki, inhirafı pusla zaviyesi yoktur. Ve ibre daima ve daima şimali gösterir. Binaenaleyh böyle bir noktadan geçen nisfinnehar dairesi, bütün dünya haritaları için mebde ittihaz edilmelidir.)

Şayani dikkattir ki Kolomp, ibrenin mekânla tahavvülüne şahit olmakla beraber Avrûpâpâda senelerdenberi kök salmış yanlış bir telâkkiden kendisini kurtaramamış ve bilâkis arz üzerindeki her noktada ibrenin istikameti ne ise ilelebet onu muhafaza edeceği hakkındaki kanaatini takviye etmiştir.

Yakın zamanlara kadar ; eski coğrafya ve hatta elyevm bazı Rus haritalarında mebdei tul olarak Demir adasının vasatından geçen nisfinnehar dairesinin gösterilmiş bulunması hep o zamanki zihniyetin eseridir.

Biz bu ufak mukaddime ile bilmünasebe; Türk meşahiri ulemasından şiddetî zekâsiyle maruf Kâtip Çelebi merhumdan bahsetmek isteyoruz. Müşarünileyh; 1000 hicrî senesinde İstanbulda bir sipahinin subbünden dünyaya gelmiştir. tahsil çağlarına yettiği vakit; Kadı zade Âraç mustafa, Kürt Abdullah, Mehmet Veli efendiler gibi o vaktin ulemasından madut zevattan ders görmüş; Hadis, Tefsir, Mantıktañ başka Türkçe Arapça ve farisîden şiirler yazacak derecede iktidar göstermişti. Hakikatte ise; Çelebi merhum fitratdan ulûmu fûnuna pek ziyade merbutiyet hissettiğineden; ânasıl Felemenkli olup elsinei şarkiye tahsili için İstanbula gelen ve bilahara ihtida eden bir zatten Riyaziye, hey'et ve bilhassa Coğrafiya öğrenmekle (Ulemayı İslâmiyenin Abı Ruyu) lâkabını kazanmıştır. Cihannüma namile yazdığı lâyemut eseri pek yüksektir.

1039 Tarihinde babâlîde baş mukabelecilik odasına dühul ederek Dördüncü Murat devrinde vukubulan Hemedan ve

Bağdat seferlerinde Türk ordusile bulunmuş ve ordu Halepte kışlamakta iken Hicaza azimetle ifayı Hac ederek Revan seferinde yine ordu ile beraber gezmiştir.

İstanbul'a avdetinde; mutalâa ve te'life hasrı vücut ederek "Takvimüttevarîh," ünvanile bidayeti hilkatten kendi zamanına kadar bir tarihi umumî, Fezleke namile bir kaç senelik vakaiii muhtevi bir tarihi Osmanî ve "Tuhfetülkîbar fi esfarîlbîhar," ismîle devleti Osmaniye ile düveli saire arasında vukubulmuş kâffei muharebatı bahriyenin tarihini ve anifüzzikir cihannüma eserile de memaliki Osmaniye ile Asyanın ekser cihetinin coğrafyasını yazmıştır.

Bunlardan başka (Keşfizzunun) namile arapça bir kitap dahi âlemi beşeriyyete ihda etmiştir. Vefatı 1067 hicrî senesidir. Asarının cümlesi çok kıymettar isede, bilhassa Keşfizzunun her türlü methü senanın hakikaten fevkindedir. Bu kitap 1835 tarihinde Laypsig de Lâtince tercümesile ve mufassal fihristile 6 büyük cilt üzerinden tab ve neşredilmiştir. Makalemize ser-lâvha ittihaz eylediğimiz (İlk defa İstanbul'da inhirafı pusla tayini) şerefi işte bu büyük zata aittir.

Şöyleki :

1041 Hiçrî senesinde Rumeli hisarı civarında Bebek bahçesi nam mahalde merhum kaptan Mustafa paşanın bina eylediği mesçit mihrabının istikametinde vaki ihtilâfat üzerine İstanbulca o vakit malûm olan ve keza bütün avrupalılar gibi değişmez zannolunan inhirafı pusla miktarı, esas tutularak tayin olunan cihetlerle diğer mesacidin kîble istikametlerindeki külli farklar tamamen müşahede olunmuş ve buna bir mana verilememiştir. En nihayet kâtip celebiye müracaat olundu. Çelebi merhum daha evvelce yaptığı tetkikat ve hesabatla hatanın usullerde değil, inhirafın sabit kalmadığı esasında aranması

lâzımgeleceğini şiddetî zekâsile keşfetmiş ve meseleyi de amelî olarak isbat eylemiştir. Bu bapta o vaktin lehçesile birazda kâtip Çelebiyi dinleyelim.

Müşarünileyh; Cihannümasının 65inci sayfasinde bu mesaleden bahsederken şöyle diyor:

Ancak gaflet olunmayaki, ibrenin rast noktai şimalde tevecübü bazı emkineye mahsus olup bazı emkinde noktai şimalden bir miktar garbe ve bazlarında şarka mail olup ve meylü harekette dahi muttaridülhal olmamayup kâh sürat ve kâh batu ve kâh ikbal ve kâh ricat ve kâh sükünet üzere olduğu imtidat zamanile tecrübe ve zaptolunmakla, sakin olduğumuz istanbulda dahi metni kitapta işaret olunduğu üzere noktai şimalden şarka mail idüğü nümayan olukta cevami ve mesacit bina olunup mihrap tayin olunmak emrû vacibül ihtimâmindâ ibreye istinat kifayet etmeyip rubu, usturlâp ve sair âlâtı rasadiyei mücribe birle amelde gaflet olunmamak için bu gûna bastı kelâm olundu.

Filvaki; 1041 hicrî senesi esnasında Rumeli hisarı civarında Bebek bahçesi nam mahalde merhum kaptan Mustafa paşanın bina eylediği mescidi şerifin mihrabı tayininde ihtilâf olunup erbâbı maarif nece pulsalar ve rubu usturlâp ve sair âlâtı rasadiye ihzar ettikte âlâtı rasadiyeye pusla ahvali mutabık gelmeyüp beyinlerinde tefavütü fabîş zahir olmakla bittabi puslaya itibar olunmayup âlâtı merkumenin iktizasına göre irtifa amelile mescidi şerife mihrap tayin olundu.

Badehu eshabı gayret cünbüše gelip kemali teharri ve istikrar birle ciheti zapt ve bir tulü azim ibreyi havi kıblenüma yapılip imtihan olundukta, ibrenin noktai şimalden hilâfi mesmu on bir buçuk derece garba meyli müşahede olundu..)

Burada biraz tevakkuf etmemiz lâzımdır. Çelebinin bâlâ-deki ifadatından ibrenin muayyen bir istikameti muhafaza edemediği ve heyet rasadatı vasıtasisle her sene miktarının tayini lâzımgeleceği daha o vakitler kendisince anlaşılmış ve İstanbulda ilk defa olararak da bu miktar tespit edilmiştir. 210 sene evvel yapılan ameliyat ve hesabat neticesinde inhi-râfi pusla miktarı garbî 11,5 dereceye baliğ olduğuda anlaşılarak cihannümaya kaydolunmuştur. Bu ameliyat ilmi heyetin en nazik ve sıhhatla başarılması müşkül mesailinden olup bu münasebetleecdadımızın iki buçuk asır evvelki yüksek bilgilerini bütün cihana ve hali hazır Türk münevveranına tanıturken, ilk defa olarak bu hadisei tabiiyeyi keşfedip büyük bir azimlede bilâ perva tatbik ve isbat eden Çelebi merhumun huzuzu manevisi önünde en hürmetkâr bir tarzda eğilmemiz lâzımgelir.

Bahusus büyük bir kıbleönümanın yapılabilmesi meselesinde Türkük namına hisseylediğim iftihar zevklerini ifade edecek tek bir kelime bulamayorum. Binaenaleyh; ancak dört beş sayfa tutan bu ufak makale ile hazreti üstadın ruhunnu gereği gibi şad edebildiğime kani bulunuyorum. Eğer böyle ise bana ne mutlu.