

Tarih Sayfaları:

Büyük bilginlerimizden Hoca İshak Efendi

Yazan: General
Abdurrahman Aygün

İlminin yüksekliğinden ve şiddeti zekâsı ile dört beş Avlısanına vukufu tamından dolayı, zamanında (Gavur) namile anılmış olan bu çok değerli bilginimizi tanıyanlar pek azdır. Biz mecmuamızda bu büyük simayı herkese tanıtmak istedik. Bu sayede necip ulusumuzun ne gibi ilim dahileri yetiştirmiş olduğu bilinsin.

Yalnız Türklerde değil, garpta bile emsaline tesadüf olunamayacak derecede müstesna bir sima teşkil eden İshak Ef. merhum, Yanya Vilâyeti dahilinde Narda kasabası sakinlerinden bir mühendisin sulbünden düyaya gelmiştir.

İlk tahsillerini Nardada yapmış isede, taşınamaz derecede hamulei ilim ve irfanını nerelerden topladığına dair bugün elimizde malûmat yoktur. Maamafih; berrî mühendishanede ikmali nevakîs eylediği ve kemâl mertebesini orada ihraz eylediği kaviyyen melhuzdur.

“Ata „ tarihi; müşarünileh hakkında: “Sultan Selimi salis, Ramiz paşayı mektep nazaretine getirdiği vakit, İshak Efendiyi de Arabî muallimliğine tayin buyurmuştur. „ diyorsa da, müşarünileyhin mektebe nakli ikinci Sultan Mahmut zamanında vukua geldiği bilahara anlaşıldığından, Selimi salis zamanında tensip edildiğine ve şehadet vakası dolayısıyle tayin keyfiyetinin ikinci sultan Mahmut zamanında kuvveden file çıkarıldığına inanmak lâzım geliyor.

Hoca Efendi, hicretin 1332 senesinde ve daha sonraları o vaktin hudutlarındaki istihkâmat ve sairenin inşâ ve tamirlerine memur olarak bir kaç kereler Rumeli ve Anadolu taraflarına gönderilmiş ve fakat kendisine emsalsiz bir hörmet olmak üzere mektepteki vazifeleri, daima uhdeî kemalâtında bırakılmıştır. Ve keza, yine mektepteki muallimlik vazifeleri baki kalmak şartıyla 1239 hicri senesinde Babîali Divanı hümâyûn tercümanlığına ve Atina maslahâtûzâri ile mükâlefemeye memur edilmiştir.

İlim, fen ve siyaset işlerde kendisini birdenbire tanıtmış olan Hoca Efendi, bir takım edanının kıskançlık damarlarını tahrîk ettiğinden; zamanının (reisülküttab)ı yani Hariciye nazırı Pertev Efendi, bir takım bahaneler ile divanı hümâyûn terrümanlığından azlettirmeye muvaffak olmuş ve İstanbulda kalmasın diye de Rumeli istihkâmâti inşaatına göndertmiştir. Mamâfîh Hocâefendinin İstanbuldan tebidi, kendisini akabinde hisettirmiştir. Bu sıralarda mühendishane baş hocası Seyit Ali efendinin azlı üzerine mumaileyhin yerine getirildi. Bu vazifesi esnasında boş ve malûmatsız muallimleri hatırlar ve gönüle bakmayarak, muktedir zevat ile tebdîl eylediginden aleyhine yeniden propaganda başlamış ve Seyit Ali efendinin nufuzu ile mevkîinden alınarak Medîne Münevver ebniyeyi âliyesi için baş mühendis sıfatıyla 1249 hicrî senesinde Hicaza gönderilmiştir. Fakat, bu memuriyetinde dahi “baş hocalık”, memuriyeti merhumuh uhdesinde bırakılmıştı.

Yâzıktürki, Hicazdaki kutlu vazifesini hüsnü ifadan sohra âvdet ederken Süveyşte 1251 hicri senesinde azamî dâribeka olmuştur.

Ishak efenendi Süveyşte defnolunmakla beraber, kadırşinasını ümmetten bazlarının teşebbüşlerile mühendishanenin

biraz yukarıındaki kabristanda abidemsi bir taş dikilerek üzğrine (Divanı hümayun şabık halifesı ve mühendishane baş hocası elhaç Hafız İshak efendi rühuna fatihə) ibaresi yazılmıştır.



Ishak efendi; ömrünü daima tefsir, tercüme ve tel'if ile geçirmiştir. Nargileye düşgün olduğundan arkasını bir yaştığı dayadığı halde hem nargilesini içер ve hem de dizeri üzerine koyduğu kitapları mutalaa edermiş.

Lisani maaderzadı olan Türkçeden maada Arapça, Farisice Rumca, Fransızca, Yahudice ve Latinceye bihakkın vakıf idi. Ve bu dillerde okur ve yazardı.

Ulûmu garbiyeyi ve fûnunu cedideyi lisânımıza nakl hususunda hoca efendinin kâbına kimse yetişmemiştir. Müşarünileyh; fûnunu cedide istilahatından Türkçe ve Arapçada mukabilleri olmayan birçok tabirata isim vazetmiştir ki, bûnlardan bir çokları elan kullanılmaktadır. Meşahiri riyaziyyûn-dan Emin paşa, Hoca efendinin yetiştirdiği yüzlerce telmizlerin serfrazatındandır.

Merhum, tedris esnasında talebenin küşadı zihni mucip olmak üzere dersine dair kısa kısa fıkralar naklede ve takrirlerini pek neşeli surette verirmış.

Hikâye ederlerki; zamanını hiç bir vakit boş geçirmek istemiyen Hoca efendi, gece yatağında bile uykuya varmazdan evvel, oğlu Samî efendiye Fransızca tarih okutur ve bunu dinliyerek dalarmış ! Bir defa oğlu babasının gözlerini kapadığını görerek uyumuştur zannile okumayı bırakması üzerine, Hoca efendi; gözleri yine kapalı olduğu halde “ oğlum Samî daha uyumadım, sen okumana devam et, ben dinleyorum. ” demiştir.

Sami efendi, hocanın büyük mahdumu idi. Pederinin himmetile mühim mühendishaneden parlak bir imtihanla neşet ederek bazı derslerè memur olmuş ve fakat pederinin vefatından az bir zaman sonra o da gözlerini kapamıştır. Hocanın diğer bir oğlu daha vardise de pek küçük yaşta vefat etmiştir.

Hoca efendinin âsârı :

Evvela dört cilt üzerine mürettep “ Külliyatı ulûmu riyaziye ” sini zikreylemek icabeder. Bu eser, (Mecmuai ulumu

riyaziye) namile hicretin 1247, 1249, 1250 senelerinde İstanbulda ve badehu ikinci defa olarak 1257, 1259, 1260 ve 1261 senelerinde Mısırın Bulak matbaasında tabedilmiştir.

Mecmuai ulûmu riyaziyenin:

Birinci cildi. İlmi hesap, İlmi cebir ve mukabele ile usulü hendesiyeyi şamildir.

İkinci cildi. Müsellesatı müsteviye, ameliyatı hendesiye, cebrin hendeseye tatbiki, Kutuu mahrutiyat, hesabı tefazulf ve temamiyi muhtevidir.

Üçüncü cildi. İlmi hikmeti tabiiyye, Cerri eskal, Ecsami sulbiye, Ecsami mayia, Ecsami havaiye ile ilmi menaziriyi ihtiva eylemektedir.

Dördüncü cildi. İlmi hikmeti tabiiyeden mebhasi elektrik ile usulü müsellesatı küreviye, ilmi heyet ve fenni hal ve terkibi ecsamı havidir.

Müderecatından dahi anlaşıldığı üzere, ilmi kimyayı cedi-deye ilmi hikmeti tabiiyeye, ilmi tefazuli ve temamiye ve cerri eskala dair Türkçe olarak yazılmış kitapların en eskisi merhum müşarıünileyeye aittir. Bu cihetle kendileri mütercimini osmaniyenin belki de reisi ve riyaziyunumuzun eşheri-dirler. Ci faide ki; mezkûr külliyat ahlavî tarafından ıslah edilmiyerek yüzü üstü bırakıldığından, bu gün matbu nushalarını elde etmek mümkün değildir. Yalnız bazı kütüphanelerde âsârı atika tarzında hifzedilmektedir ki ilim ve fen namına bizleri ancak teselli eylemektedir.

Saniyen (Aksülmeraya fi ahzüzzevaya) namile oktant ve sekstant ile irtifa alarak saat tayininden bahis çok kıymetli bir kitabı vardır. 1249 senesinde tabedilmiştir.

Salisen (Küre risalesi) adlı bir eseri ile kavaidi ressamiye namındaki kitabı mühendishane kütüphanesinde mahfuzdurlar.

Bunlardan başka askerlige dair (Nasbülhiyam), (Tuhfe-tülümera), (Lağım risalesi), (Usulü istihkāmat) ve top ıma-line dair (Usulü issaa) sı ile "Hikmet", namında arabiyyülibare bir eseri ve (Âlâti kimyeviye) ismindeki risalesi zamanının en kıymetli eserlerinden madut olmuştur.